

הירח לחדר. הוא מאייר יותר חזק מאשר נורות החשמל". וכך עשה. הוא יצא מהחלון, הוריד את הירח ממשיים והכנס שמשהו מהחלון, והוא ידע איך עשה זאת, כי לא רצחה לגלות לי, אבל אוכל לספר לכם איפה הוא גור, ואם תבקשו יפה, אולי הוא יגלה לכם זאת.

הילד תלה את הירח מעל המיטה, כמו שתולים נברשת. הירח הביט עליו ושאל "אמור ילד, מדוע הורדת אותי מהשמיים?"

"טראה" ענה הילד "אני לא יכול עוד להירדם, ואני מפחד לשכב לבד בחדר חשוך. ואולי לא מוכנים לספר לי סיפור." "אם כך" אמר הירח "אולי אני אספר לך סיפור".

"זה יהיה נחמד" אמר הילד. "על מה לספר לך?" שאל הירח. "ספר לי מדוע אתה מרזה ונעלם מדי"

## סיפור לילוה טוב"

היה פעם ליד שכל ערב, עם חושך, נאלץ לילכת לישון. "לא!" הוא קרא "אני עוד לא עייף!" אבל זה לא עזר כי השכיבו אותו תמיד למיטה, לפעמים אפילו בכוח. וזה ציבו את האור בחדר.

"לא!" הוא בכח "השאינו את האור. אני מפחד להיות בחושך!" אך גם זה לא עזר, האור נכבה והוא נשאר שוכב באפליה.

"לא!" קרא שוב "לא אוכל להירדם. ספרו לי לפחות סיפור!" אבל גם זה לא עזר. הדלת נסגרה והוא שמע רק את קול הטלויזיה מהחדר הסמוך.

הוא שכב במיטה ובכבה. כל ערב וערב. אבל כששכב במיטתו בערב אחד, ראה ירח שזרח דרך החלון.

"אם מכבים לי אור, אלר וחקה לי את

מה יכול החמור האומלל לעשות? הוא המשיך לילכת ולסחוב את השקים על גבו, ובערב לעס את גבעולי הקש אחדים, אותם זרק לו הטוחן. והוא לא יוכל היה להירדם כי היה רעב, ונער כל הלילה. ובכן, לילה אחד, כشعליתי לשמיים ועמדתי שם בשקט, החמור ראה אותו דרך חלון האורווה. אינני יודע האם מרוב רעב הוא חשב אותו לתפוח עז או ללביבה שמנת, או לדבר אחר, בכל אופן הוא התחיל לנגוס بي.

תוכל להבין שהדבר לא היה לי נעים במיוחד, אך הבנתי שהוא רעב מאד, ולא היה לי לב לאסור עליו את הדבר. והטעם מצא כנראה חן בעיניו, או נכון יותר בפיו, כי מדי לילה היה מכרסם ממנה עוד ועוד, עד שאחרי שבועיים אכל את כלו.

"באמת?" שאל הילד "از איך אתה בכל זאת עולה לשמיים?"

שבועיים, ואחר כך אתה משמין ומשמיןשוב."

"זה סיפור ארוך" אמר הירח. "ובכן, לפני הרבה, הרבה שנים, כשהאנשים עוד נסעו ברכבות, חי טוחן קמצן, שהיה לו חמור זקן, חלש מאד, שבקושי עמד על רגליו. וראה, החמור היה צריך כל היום לסחוב שקים כבדים והטוחן אפילו לא נתן לו לאכול כדי שצרי.

לא פלא שהחמור נעשה רזה מיום ליום, ורגליו נעשו חלשות יותר ויותר. מדי פעם, כשהוא הלך עם השקים הכבדים על גבו, הריח עשבים י록ים צמחו לצד הדרך. אבל עוד לפני שהצליח לתפוס קצת ירק בשינויו, הטוחן הכה בו בשוט וקילל "זוז קדימה, עזלן שכמותך!" ואם החמור התעקש ובעט ברגליו, הכה לו הטוחן בשוט ישר בפנים, שם איפה שכואב ביותר.

הילד "הרי אמרת כי זה קרה לפני הרבה, הרבה זמן. אז איך יתכן שאתה גם היום עשה רזה ושוב שמן מדי שבועיים?"  
זה סיפור אחר לגמרי" אמר הירח "אותו אספר לך אולי מחר בערב."

"טוב" ענה הילד. עיניו התחלפו כבר להיעצם מרוב העייפות, והירח התגניב החוצה דרך החלון וחזר למקוםו בשמיים, כאילו לא הורידו אותו משם בכלל וכאיilo הוא לא סיפר את סיפורו ל"לילה טוב".

"תראה" אמר הירח "ב עצמי איני יודע לבדוק, אבל אני חושב שהחמור פשוט אל יותר מדי ממני וקיים כאבי בטן חזקים. ריחמתי עליו והתחלתי לזווז וללחוץ קצת עד שהוא הקיא חתיכת ממני. ואחרי החתיכת זהו יצא חתיכה שנייה ולאט, לאט יצאו כר כל הפרורים שלי וכעבור שבועיים יכולתי שוב לעמוד בשמיים, שלם ועגול".  
ואני צריך להאמין לך? המורה שלנו הסביר זאת אחרת".

"از ספר איך הסביר לכם זאת המורה".  
הוא אמר שצל האדמה מסתיר אתך"  
אמר הילד "כשכדור הארץ נכנס בין ובין המשש הארץ מטילה צל ומחשיכת אותה".  
"כן, אפשר להסביר זאת גם כך" אמר הירח "אבל אני חושב שהסיפור שלי יותריפה".

"אבל מהו לא בסדר בסיפורך" אמר