

פונדק דג הזהב

סיציליה

פעם, בארץ רחוכה, חי דיג בשם מוצטו, בכל לילה יצא לדוג ביום עם הרשת שלו. ולילה אחד מצא ברשתו דג מיוחד. הדג היה כלו זהב!

"דיג" אמר לו הדג "מה שאתה רואה איננו מזיאות, אל תהשוו שמצאת דג-敖צר, כי אני אינני דג, כפי שהזה נראה לך, וגם אינני מכוסה זהב. לכן" המשיך הדג "תן לי ללכט. אם תשחרר אותי אני מבטיח שתמצא ברשת שלך דבר יקר ביותר, דבר שכבר נשכח אבל יביא לך הרבה אושר, אם תדע להשתמש בו נכון.

מצטו השתכנע, שחרר את הדג מהרשת וזרק אותו למים. כשהוזעיא את רשתו בפעם נוספת, מצא בה מפתח בעל ידיות בצורת עיט. הוא עזב את החוף והחליט ללקט לבירת הממלכה.

כאשר הלך בתוך הממון ראה טירה המתנiosa בראש הגבעה ואז בא לו רעיון. הוא רץ אל הטירה וטיפס על המגדל הגבוה ביותר שלו, לקח את המפתח ובזרועות פשוטות לפניו הביט דרך ראש בעל צורה של עיט. דרך כנפי העיט הוא ראה צרייח של פונדק. הצרייח היהחצי כאילו נחתך לשניים על ידי גרזן. מוצטו הבין שעליו ללקט לשם! בדרך לפונדק פגש מוצטו באיש זקן ושאל אותו "בגילך אתה וודאי יודע הכל שקרה במלוכה. מה קרה לפונדק הזה שלא נשאר ממנו דבר?" והזקן סיפר "זה היה פעם פונדק גדול מאד. פעם אמרה הייתה שם להתקיים חתונתה של בת המלך (כי בארץ הזו נהגו לערוך חתונות בפונדים). בזמן המסיבה ברק הכה בצרייח הפונדק וחצה אותו ישר באמצעות שני חלקים. מאז הפונדק נעזב כי מאמינים שהוא מביא מזל רע."

כשהגיע מוצטו לפונדק הוא ראה שיש לו מראה מאויים. הוא הביט בחולון דרך הזכוכית השבורת ועל הרצפה ראה דמות ששינה את

הוא מיד החליט לחתן אותה עם מוצתו. מוצתו לא יצא יותר בלילות לדיג. הוא שיקם את הפונדק וקרא לו "תחת דג הזהב" וכולם, אבל כולם היו שמחים ומאושרים.

צורתה. תחילה נראה זוג מתחרטים צעירים, אחר כך דמות של דיג המוציא את רשותו ובסוף דמות של עית אמייתי, דומה לזה שעלה המפתח של מוצתו. אחר כך הדמות התחלפה שוב ולהפתעתו הרבה הרבה קיבלה צורה של דג זהב.

הדג אמר לו "מאתך שנענית לבקשתי ופעלת לפי תחשיך הטובה, אספר לך את המחצייה השנייה של המעשה. הברק שלפני שנים רבות הכה בצריח הפונדק וחצה אותו לשניים, בזמן שהתקיים מה שט חתונתה של בת המלך, פגע גם בחתן והביא אותו לעולם אחר. אך הוא פגע גם בידה של הכליה שהחזיקה את הטבעת. הטבעת לא נמצאה עד היום".

מוצטו נכנס מיד אל הצריח, פתח את הדלת במפתח שבידו ושם, תחת שכבת אבק מה מצא? את הטבעת של הכליה המסכנה. הוא הביא את הטבעת למלאך, שעדין התאבל על האסון וזה התחיל לkapז מרובה אושר. הייתה למלאך עוד בת אחת, צעירה ויפה.