

קול הנבל

אירלנד

חיה פעם נערה יפהפייה בשם ללי שניגנה יפה מאד בנבל. אמרו שהנבל דיבר בידיה וכשניגנה אפשר היה לשמוע את הקול האמתי של הנבל. היא הייתה מבקשת מאוד לנבלנית בכפרה ומחוץ לו. היא ניגנה בהלוויות ובחתונות, בנשפי ריקודים ובירידים, היא ניגנה ביום ראשון בכנסייה ובტקסים שונים והילדים אהבו להירדם לקול הנבל שלא.

היא הייתה יפה באמת, ללי, בחורה בעלת שער שחור, עיניים כחולות ופה שנראה כמו ניצן ורד שאמור להיפתח. היא נתנה את כל חייה לנגינה בנבל, ונתנה לכך את כל אהבתה ומרצה ורוחה. והנבל דיבר, וקולו היה מפתח ומכשף והחזיק את ללי בקסמו.

יום אחד, כשלlio הייתה בת כמעט עשרים היא חזרה לכפרה עם הנבל על גבה, מוכנה עוד לנגן בחתונה של שני צעירים אותם הכירה היטב. הוו איזה חתונה תהיה זאת! וללי תנגן לריקוד ואהבה.

היום היה בהיר ויפה וללי הלכה תוך ניטורים קטנים בכל צעד. וכשכש הלכה הצדראף אליה בחור עיר בשם גארוין.

"אני אוהב לשמוע את נגינתך" אמר לה גארוין.
"תודה" ענתה ללי "אני אוהבת לנגן".

"ומה עוד את עושה?" הוא שאל "האם את תופרת, או מבשלה או בונה דברים בידיך או מטפלת בצאן או חולבת פרות?"
לא, שום דבר מכל זאת" ענתה ללי "אני רק מנגנת בנבל".

"ואולי את מתעניינת באנשים אחרים או במקום אחרים או בארצות שמעבר לים?"

"לא" ענתה ללי "אני רק מנגנת בנבל שלי".
ומה על ילדים ועל שמחת האמהות, האם את יודעת מהו על קר?" המשיך שוב לשאול גארוין.
"לא" אמרה ללי "אני רק מנגנת בנבל".

"אז איך את יכולה לנגן" אמר גארוין "קשה לך כל מושג על העולם?"

"אינו זקוקה לכל ידע או ניסיון מכל סוג שהוא"
אמרה ללי "הנבל מדובר בקול שלו עצמו".

"אז את עבד ולא אדון של עצמן" אמר גארוין
ונעלם.

ללי עמדה הרבה זמן והבטה אחריו. אך הוא

עד שהגיע היום המר בו פרצה מחלת בכפר ולילו בילתה ימים שלמים וטיפול באבא שלה שהבריא ובاما שלה שנפטרה בסוף. היא עזרה לאחרים לקבור את המתים. והיא הביאה את הנבל שלה וניגנה על הצער שלה.

וזה היא הרגישה שהיא זו שאומרת לנבל מה לעשות, איזה צלילים להוציא, איזה מבע ליצור. היא ניגנה על עצב ועל אהבה, על הקربה עצמית ועל מות בשalom, על בידות ועל געוגעים. וכשזרה שוב הביתה הופיע לידה גארוין, וביקש שתתחנן איתו.

"עכשו אני יcollה" ענתה "כי מצאתי את קולי והנבל מנגן שיריו הלב שלי".

"אז" אמר גארוין "הבה נתחיל בשירים חדשים, על נחת, על ילדים, על לימוד וצמיחה" והוא נישק לה.

ולילו ניגנה את הנשיקה בצלילים שבחרה ואת הביטחון שהרגישה בחברתו של גארוין. היא ניגנה את הנגינות המסורתיות של ארץ הארץ עכשו הנבל דבר בקול שלה.

וכזקנה ובעלת שער שיבת נשכבה לילו בקברה, שמו את הנבל לידה.

"זה היה קולה" אמרו אנשים "אי-אפשר להפריד

נעלם כאלו לא היה כלל. הייתה רק לילו והנבל שלה. והיא המשיכה בדרכה.

הפעם היא ניגנה בחתונה כמו שעוד לא ניגנה מעולם. היא נתנה לנבל לדבר בקולו, כפי שרצה, והוא יצא צלילי קסם. כל האנשים ששמעו אותו רקדו ובכו וצחקו והתחבקו, ולילו ישבה בצד כשנגינה יוצא מאצבעותיה. אך היא הרגישה באמת של דבריו של גארוין. הקול היה של הנבל ולא שלה עצמה. והיא הבינה שהיא יודעת רק מעט על אהבה, מעט על עצב ושמחה, מעט על מה שהיא אמיתי. הנבל ניגן, לא היא, ואולי יום אחד היא תצליח לנגן עליו בקולה שלה, בשיר שלה.

בדרכו הביתה שוב הופיע לידה גארוין.

"האם חשבת על מה שדיברתי?"
הוא, כן אמרה לילו.

"از תתחטני איתיי" אמר גארוין.
לא עשה זאת עד שלאמצא את קולי שלו" אמרה לילו.

והיא הלכה הביתה וזמן ארוך הקשיבה לאמא ולהחיותיה ולאחיה, לאבא שלה ולשכנים, לאנשי הכפר ולילדים. היא לא ניגנה הרבה בנבל בזמן זה.

"אותו ממנה".

ガרויין עמד והבית איך מכוסים את הנבל באדמה.
אוֹזְנֵי הָיוּ עַדִּין מְלֹאֹת אֶחָדָה וְעַצְבָּה. הוּא עמד שם
והבית על קברה כשבראשו קולה של אישת אותה
אהב.

"זה קולה" אמר לעצמו "שום דבר לא ישנה אותו.
זה יישאר עכšíו קולה לנצח.