

# הקוף שחיפש צרות



סיפר וצייר מט אבנס



יום אחד, כשהייתה בדרכה לשוק עם הסחורה שלה, נתקלה רגלה באבן. הכד עם העוגיות נפל לארץ ונשבר. כל העוגיות התפזרו על הארץ.



בעיר טרינידד חיה פעם אישה זקנה שידעה להכין עוגיות קוקוס הטובות ביותר. מכל הסביבה באו אנשים כדי לקנות את העוגיות שלה בשוק של העיר.



קוף, שישב על העץ מעל הדרך, ראה ושמע הכל. אחרי שהאישה עזבה הוא החליט לבדוק את ה"צרות" שלה.



"וי! ראה-נא את הצרות האלה כאן" אמרה האישה "קשה להאמין איזו צרה זאת. עכשיו אצטרך לחזור הביתה!"





הוא הלך ישר לעיר וניגש לסוחר הקרוב ביותר. "הייתי רוצה לקנות קצת צרות" אמר. הסוחר הביט על היצור הקטן ושאל "ואתה יודע מה הן צרות?" "כן, כן" ענה הקוף "מהר, תן לי כמה שרק יש לך."



הוא ירד מהעץ וניגש לצרות הפזורות על הארץ. טעם אחת וקרא "הצרה הזו טעימה מאוד. אלך ואקנה לי כאלה לעצמי."



הוא משך את השק בדרך והתעייף מאוד.  
"וי, וי, כמה כבד השק הזה. ואיזה רעש הוא  
עושה" אמר לעצמו.  
בסוף הוא הגיע לרחבה ביער ושם החליט  
ליהנות מהרכישה.



הסוחר חייך ונענע בראשו ואחר כך הביא  
שק גדול. הקוף שילם ולקח אותו.



הקוף המסכן רץ לעץ הקרוב ביותר  
והתיישב על ענף גבוה, כשהוא רועד מפחד  
כי הכלבים נבחו וניסו לקפוץ על העץ.



תוף מצמוץ שפתיים פתח את השק, אלא  
שמשם קפצו פתאום שלושה כלבים פראיים  
ותקפו אותו בשיניהם החדות.





בסוף הכלבים עזבו והקוף יכול היה לרוץ  
לבריכת מים ולקרר את לשונו הבוערת.  
מאז ועד היום הקוף נשאר גבוה על העץ  
ומתרחק מצרות.



הוא ישב שם ונעשה רעב מאוד. ואז ראה  
פרי מוזר מעל ראשו. הוא נגס בפרי בלי  
לדעת שהוא על עץ פלפל.  
או! כמה שהפלפל צרב את פיו! והוא לא  
יכול היה לרדת ולשתות מים כי הכלבים  
עדיין המתינו לו תחת העץ.