

# קיפי והארי



כתבה ליז סלאק  
צייר אדריו סלאק

קיפי גילה בחדר קיפוד קטנטן שישי  
בעיניים עצומות.

"קוראים לו הנרי פיטר" אמר אבא. קיפי  
היה המרוגש



מאוד. הוא רץ מהר  
לחצר לספר את  
הכל לחברים.  
מאוחר יותר,  
במיטתו קיפי

התחיל לחשוב על אירועי היום. "יש לי אח



קטן" אמר תוך נמנום "הנרי פיטר, הנרי  
פיטר, הרי פי..."  
"התעורר קיפי! היום אתה הולך לבית



היה זה באחד בינואר. קיפי וחבריו בנו  
גולם שלג גדול בחצר. פתאום הם ראו כי  
הגולם דומה מאוד לאבא של קיפי. איזה  
צחוק היה זה!

אבל באותו הרגע הופיע  
אבא של קיפי האמיתי,  
ממש חסר נשימה. "קיפי!"  
קרא "בוא מהר הביתה!  
יש לך אח קטן חדש!"





כשהגיע לשם  
מאוחר יותר. כל  
המורים חבשו  
כובעי קוסמים  
גבוהים ולבשו  
מעילים שחורים  
ארוכים!  
ואיזה שיעורים  
מוזרים למדו.  
נראה היה  
שילמדו שינוי

צורה, שיקויים מיוחדים,  
הגנה בפני כוחות הרע,  
דאגה ליצורים מאגיים.  
והדבר הראשון שלמד  
קיפי הוא רכיבה על  
מטאטא.  
איזה שמחה אחזה  
בקיפי, כאשר למחרת



הספר" קראה אמא של קיפי "עליך לקום  
מיד. הרכבת נוסעת בשמונה ורבע!"  
קיפי היה ער לגמרי. כבר שעה שבע!

צריך למהר!  
הוא מיהר  
לחדר  
אמבטיה,  
עשה כאילו  
רחצת פנים  
ורץ החוצה.  
"שלום  
לכולכם!"  
קרא. כעבור  
כמה דקות



היה כבר על הרציף. הוא הגיע בדיוק  
בזמן, דקה לפני שהרכבת זזה.  
"אוווף! קרא חסר נשימה.

"אבל איזה בית ספר מוזר" חשב קיפי

בבוקר קיבל את השיעור הראשון על



מטאטא. ממש תענוג.

"קדימה, ילדים" קרא מורה התעופה "כל אחד על המטאטא שלו!"

קיפי עלה בזהירות על המטאטא שהתחיל מיד לרעוד בצורה מפחידה! קיפי כמעט



ונפל ממנו אך תוך רגע חזר לו שווי המשקל והתחיל לעוף במהירות. זו הייתה הרגשה נהדרת. קיפי ניווט

גבוה, בין העננים, בשמיים בהירים..  
"אופס! כמעט נפלתי!"

קיפי החליט לנחות בזהירות. "התקדמת



קצת" אמר המורה "אבל תצטרך עוד ללמוד."

באותו לילה חלם קיפי חלום מוזר. בחלומו פגש את הארי פוטר המפורסם, זה עם הכוכב הגדול בחזה. קיפי היה גאה מאוד

"התעורר קיפי! היום הולכים לבית הספר"  
קראה אמא של קיפי "אתה חייב לקום  
מיד!"



קיפי פתח את עיניו וראה את אמו  
ובזרועותיה האח הקטן שלו, הנרי פיטר!  
אז זה היה רק חלום?!? שינה טובה  
קיפי!?

להכיר אותו.

"בוא איתי" אמר לו הארי "אתן לך שעור  
בתעופה!" והוא התחיל לעוף כמו ציפור.  
קיפי ניסה לעקוב אחריו אבל, איזה אסון!  
הוא אבד את שווי משקלו.  
"הי! הארי פוטר! הצילו! הארי! הארי  
פוטר!"

