

# קיפוד ובת הדוכס

צ'כיה

חזר המשרת לדוכס וסיפר לו. גם הדוכס השתומם מאוד, אך ניגש לחלול ואמר "אני הדוכס שכל אדמות הסביבה שייכות לו. אגמל לך יפה אם תראה לנו את הדרך לארמון שלי."  
"אזי תבטיח לי שתתן לי לאישה את אחת הבנות שלך" ענה הקיפוד.



נרתע הדוכס, ניסה להתמקח, הבטיח לקיפוד אוצרות וכסף רב, אך הקיפוד לא רצה על כך לשמוע. בסוף הדוכס הסכים, הוריד מאצבע טבעת זהב שלו, נתן לקיפוד ואמר "הנה לך טבעת הדוכסיות שלי. כשתציג אותה יתנו לך להיכנס לארמון שלי."

יצא פעם הדוכס לציד עם משרת שלו. צדו יום שלם ביער עבות ובסוף תעו בדרך. בשום אופן לא יודעים איך לצאת מהיער ולהגיע הביתה לארמון. וחושך כבר יורד ועוד מעט חיות טרף תצאנה. הלכו השניים עד שהגיעו לעץ אלון ענקי. הדוכס התיישב על הארץ כדי לנוח והמשרת הלך סביב האלון וראה חלול ובתוכו קיפוד. סיפר לדוכס מה ראה. "אז שאל את הקיפוד איך לצאת מהיער" ניסה להתבדח הדוכס. המשרת ניגש לחלול ואמר "קיפוד, קיפוד, תראה לנו דרך לצאת מהיער."  
ולהפתעתו הרבה ענה לו הקיפוד בקול אנוש "אראה לכם דרך, אך לא חינם!"  
השתומם המשרת שהקיפוד מדבר, אבל שאל "ומה תרצה בתמורה?"  
"זה אגיד רק לאדון שלך" ענה הקיפוד.

שלא יפים, אף מחודד ועיניו שחורות. העזה ונתנה



לו נשיקה בין העיניים.

ובאותו רגע הקיפוד זרק את עורו הקוצני, גדל ולפני הנערה נעמד בחור גבוה ויפה. הוא השתחוה לנערה ואמר "אני נסיך בן מלך. מכשף נבל הפך אותי לקיפוד, כדי להתנקם באבי המלך ואת שחררת אותי מהכישוף בנשיקה שלך!" שלושה ימים ושלושה לילות התקיימו חגיגות החתונה ואחריהן בת הדוכס חיה עם בן המלך באושר ועושר.

הקיפוד תלה את הטבעת על צווארו והוביל את הדוכס והמשרת מהיער ואל הדרך המובילה לארמון.

עברה שנה והקיפוד בא לקבל את התמורה שלו. הוא בא לארמון, הראה לשומרים את טבעת הדוכס והם נתנו לו להיכנס. כשהדוכס ראה את הקיפוד נבהל מאוד, כי כבר שכח את הבטחתו. אך לא יכול היה לחזור בו. לכן קרא לשלושת הבנות שלו, סיפר איך תעה ביער ואיך הקיפוד הציל אותו, ושאל "מי מכן מוכנה לשאת את הקיפוד?"

"מוטב לי לקפוץ מהחלון!" קראה הבת הבכורה. "מוטב לי לטבוע בבאר!" אמרה האמצעית.

"ואת?" שאל הדוכס את הצעירה.

"הקיפוד הציל את חייך אבא. אז מגיע לו להיות לבעל שלי" לחשה הבת הצעירה.

הדוכס ציווה להתחיל בהכנות לחתונה. בערב הקיפוד נשאר לבדו עם הבת, הכלה שלו. הוא הביט עליה וראה שהיא מודאגת מאוד, ובצדק. איך תחיה עם קיפוד הקוצני?

ניגש הקיפוד לנערה ואמר לה "נשקי לי."

הביטה הנערה עליו וראתה שפניו נחמדים, למרות