

# פייל הפלא

Janaki Sooriyarachchi

לא היו יותר ילדים במשפחתו של קווין.  
לא היה לו עם מי לשחק והוא תמיד  
הרגיש עצוב ובודד.  
"מאוד הייתי רוצה שיהיה לי עם מי  
לשחק" הוא חשב לעתים קרובות.



ויום אחד אמא של קווין קנתה לו  
ספר מצוייר. מסופר בו היה על  
פיל קטן  
הפיל נראה מאוד חמוד על  
עטיפת הספר. הוא מצא חן  
בעיניו של קווין

# פיל הפלא



"אבל זו רק תמונה" הוא חשב בעצב.  
"הלוואי והיה לי פילון קטן כזה ממש" אמר לעצמו קווין כשעיין בספר.



במשך כל היום קרא קווין  
בספר החדש. בערב לקח את  
הספר למיטה. הפיל היה כל כך  
חמוד שקווין לא רצה להפרד  
ממנו. הוא קרא וקרא עד  
שנרדם בסוף.  
אבל כשהתעורר בבוקר, בחדר  
שלו היה אי-סדר איום.  
"מה קרה כאן?" הוא קפץ  
מהמיטה והביט סביב.



מישהו הוריד את הספרים שלי מהמדף. שבר  
את העפרונות הצבעוניים ואכל את כל  
השוקולד" הוא קרא. "מישהו התגנב לחדר שלי  
בלילה."  
אך לא חדע מי זה יכול להיות.  
"מי זה היה?" הוא חשב כשסידר את החדר.



גם למחרת אי-סדר שלט בחדרו של קווין.  
"מי היצור המוזר שנכנס לחדרי באמצע הלילה?" חשב קווין "אני מוכרח לתפוס אותו."  
באותו הערב קווין נכנס למיטה כרגיל, עם הספר החדש שלו, אך הוא החליט לא לישון. הוא רצה לתפוס את הפורץ.  
הוא עצם את עיניו והתחיל לנחור כאילו הוא ישן חזק.



אחרי כמה רגעים הוא שמע רעש  
חלש.  
אז הספר המצוייר נפתח. הדפים  
התחילו לנוע.  
קווין הביט בעיניים עצומות למחצה.  
"איזה פלא" חשב.  
הוא הביט בספר עם פה פעור.  
חדק אפור דחף את עטיפת  
הספר והפילון הקטן הוציא  
את ראשו והביט סביב  
לחדר.





ואז הפיל יצא מהספר. הוא הביט  
סביב בזהירות וניגש למיטה. קווין  
עצם את עיניו, כאילו הוא ישן חזק.  
"האם אני חולם?" חשב. הוא לא  
האמין שהפיל מהספר יכול לקום  
לתחייה.

הפילון ניגש לקופסת הממתקים של  
קווין ורוקן את כולה לתוך פיו. פלופ!  
זה הספיק לנגיסה אחת.  
אחר כך הוא הוציא את כל הספרים  
מתיק בית הספר של קווין.



"מה הוא יעשה אתם?" התפלא קווין.  
הוא פתח את עיניו עכשיו ועקב אחרי  
הפיל הקטן.

זה פתח את אחד הספרים והתחיל  
לצייר בו, כשהוא מחזיק עפרון  
בחדק שלו.  
העפרון נשבר פתאום.



ואז הפיל התחיל להשתולל.  
הוא רץ וקפץ ועמד על  
ראשו והפך כסאות.  
"הוא שובב כזה" חשב קווין.  
זה נראה לו כל כך משעשע  
שהיה לו חשק להצטרף  
לפיל במשחק.



ואז הפילון התיישב על אחד הכיסאות. "טראאך!" הכסא  
נשב.  
הפיל הקטן התיישב במכה חזקה על הרצפה.  
"הה-הה-הה" קווין לא יכול היה יותר להתאפק וצחק בקול.



הפיל הקטן נבהל. הוא רץ חזרה לספר  
המצוייר.  
"לאאא!.. לא אתן לו להחליק חזרה לתוך  
הספר!" קרא קווין. הוא קפץ מהמיטה ועלה  
על גבו ש הפיל.  
"אל תלך, בבקשה!" קרא.  
הפיל הקטן ניסה לדחוף את עצמו בין דפי  
הספר, אבל עם הילד על גבו לא יכול היה  
לעשות זאת. הוא נפל על הרצפה עם קווין  
ביחד.



"אמא, אמא! קרא קווין "הביטי,  
הפילון הקטן מהספר הוא כאן.  
תפסתי אותו!"  
קווין החזיק את הפיל בכל כוחו.  
כולם באו במרוצה כשמעו את  
קריאות של קווין.  
"איזה פלא. איזה פלא!" אמרו  
וקווין שמח מאוד.



מאז קווין והפיל הקטן שיחקו כל יום. וכך מצא קווין  
סוף-סוף חבר למשחק.  
זה נפלא. נכון?

