



מפצחת אגוזים



חיו פעם איכר עם אישתו ונולדה להם בת
שקראו לה קמילה. כשהבת הייתה כבר גדולה
האם חלתה פתאום ומתה.

עברה שנה והאיכר התחתן שוב, עם אלמנה
שגם לה הייתה בת, בשם קטי. הבנות, שהיו
באותו הגיל, התיידדו ובמשך הזמן אהבו זו
את זו מאוד.

קמילה הייתה בהירת שער וקטי בת שערות
כהורות. האם החורגת קנאה בקמילה כי
חשבה שהיא יפה יותר מהבת שלה, קטי. לכן
הלכה להתייעץ עם מכשפה, שחיה לא הרחק
בגיא, לדעת מה לעשות כדי שיופיה של
קמילה לא יעלה על זה של קטי.

המכשפה אמרה לה שלוח את קמילה אליה
על צום.



למחרת אמרה האם החורגת לקמילה
"חביבתי, לכי לאישה הזקנה שם בקצה הגיא
ובקשי ממנה קצת ביצים".
קמילה יצאה לדרך, אבל כשעברה במטבח
ראתה פרוסת עוגה על השולחן והיא טעמה
ממנה.



כשהגיעה לאישה הזקנה וביקשה ביצים,
אמרה לה הזקנה, שזו הייתה המכשפה,
"תיקחי ביצים כמה שנחוץ לך מהסיר
שבפינה." קמילה הרימה את מכסה הסיר אך
לא ראתה בפנים דבר. אז אמרה לה הזקנה
"תגידי לאמך שבפעם הבאה תשמור טוב
יותר את המזווה שלה."

כשקמילה סיפרה את הדבר לאם החורגת, זו הבינה מיד שהנערה אכלה משהו בדרך, ולמחרת שמה לב היטב שהנערה לא תאכל לפני צאתה. אבל בדרך לגיא עברה קמילה ליד שדה בה עבדו אנשים בקטיף אפונה, והם הציעו לה לטעום ממנה.





כשהגיע קמילה לבית הזקנה זו אמרה לה
שוב "הרימי את מכסה הסיר וקחי ביצים
משם."

אבל הסיר היה שוב ריק. המכשפה הזקנה
כעסה מאוד ואמרה "תגידי לאמך שהסיר לא
יבשל אם אין תחתיו אש." קמילה הלכה
ומסרה זאת לאמא חורגת.



ביום השלישי החליטה האם החורגת ללוות את קמילה אל המכשפה. הפעם, כשקמילה הרימה את מכסה הסיר ראשה היפה הפך מיד לראש של כבש. זה סיפק את האם החורגת והיא הובילה את קמילה הביתה.



קטי, הידידה של קמילה, הצטערה מאוד כשראתה מה קרה. היא עטפה את ראשה בבד פשתן ושתייהן החליטו ללכת מהבית ולחפש את מזלן בדרכים.

הן הלכו עד שהגיעו לטירה יפה שלצד הדרך. קטי דפקה בשער וביקשה מקום לינה לה ולאחותה החולה. הסתבר שזו טירה של מלך והוא אבא לשני בנים, שאחד מהם חולה מאוד. איש לא יודע מה מחלתו ואיך לרפא אותו, והמלך הבטיח שק זהב למי שימצא מה קורה לנער. היו רבים שניסו לשמור על הנסיך בלילה, אבל למרבה הפלא כל אחד ששמר על הנסיך נעלם תוך כדי שמירה, ולא ראו אותו יותר.

קטי חשבה ששק זהב יכול להועיל להן בדרכן והציעה לשמור בלילה על הנסיך.



עד חצות לא קרה כלום. אך כשהשעון צלצל
שתיים-עשרה פעם הנסיך קם מהמיטה, ובלי
להתעורר ממש התלבש, ובשקט ירד
במדרגות. קטי הלכה אחריו בלי שהרגיש
בכך.

הנסיך הגיע לאורווה, הכין את סוסו, קרא
לכלבו וקפץ על גבו של הסוס. קטי קפצה על
הסוס מאחורי גבו והוא לא הרגיש בה, כי
עדיין היה רדום. הם רכבו דרך יער עצי אגוז,
ובדרך קטי קטפה אגוזים ומילאה בהם את
סינורה.

הם הגיעו לתל ירוק שביער. הנסיך עצר וקרא
"תל ירוק, תל ירוק, תפתח ותן להיכנס לנסיך
עם סוסו ועם כלבו". וקטי הוסיפה מיד בלחש
"ולנערה שעל הסוס".



מיד נפתח מבוא למערה והם נכנסו פנימה.
הנסיך עבר לאולם גדול, מואר היטב, ושם
קיבלו אותו הפיות והתחילו לרקוד אתן.
בינתיים קטי הסתתרה מאחורי דלת.
היא ראתה שהנסיך הוקד ורוקד עד שנופל
ארצה מרוב עייפות. אלא שהפיות הקימו אותו
שוב והמשיכו לרקוד אתו שוב ושוב.



בסוף נשמעה קריאה של תרנגול והנסיך עלה
שוב על הסוס. קטי קפצה על הסוס אחרי גבו
וכך הם הגיעו לטירה. הנסיך, עדיין ישן, נשכב
במיטתו וקטי התיישבה ושמרה עליו.

כשבבוקר באו המשרתים, הם מצאו את
הנסיך ישן עייף במיטה וקטי מפצחת אגוזים
ליד האש.

היא סיפרה שהלילה עבר בשקט אבל היא
מוכנה לשמור על הנסיך שוב, אם תקבל את
התמורה המובטחת.

הלילה הבא עבר כמו הראשון. הנסיך הישן יצא בחצות אל התל הירוק וקטי רכבה שוב אתו, כשהיא קוטפת אגוזים בדרך. הפעם היא לא הסתכלה כלל על הנסיך, כי ידעה שהוא ירקוד עד אפיסת כוחות. אבל הביטה סביב וראתה ילד פייה קטן, ששיחק בשרביט כסוף. היא שמעה אחת הפיות שאמרה "כן, שלוש נגיעות בשרבית הזה יכולות לבטל כל כשף."

קטי התחילה לגלגל אגוזים אל הילד וזה התפתה, עזב את השרביט והתחיל לזחול אחרי האגוזים. ואז היא חטפה את השרביט והסתירה אותו בסינור.





עם קריאת התרנגול הם חזרו שוב לטירה
וקטי רצה מיד לחדרה, שם ישבה קמילה.
שלוש נגיעות בשרביט הספיקו, ראש הכבש
נפל מכתפיה של קמילה והיא נעשתה יפה
שוב, כפי שהייתה קודם.



קטי הסכימה לשמור על הנסיך גם בלילה השלישי והכל התנהל כמו קודם. אך הפעם הילד של הפיות שיחק עם ציפור קטנה. ושוב שמעה קטי את אחת הפיות אומרת "שלוש נגיסות מבשר הציפור הזו יכולות לרפא את הנסיך מנדודי הלילה שלו."
גם הפעם קטי פיתה את הילד באגוזים ולקחה את הציפור.



הם חזרו לטירה כרגיל, אלא שהפעם, במקום
לפצח אגוזים, קטי מרטה את נוצותיה של
הציפור ובישלה אותה. ריח טוב נישא באוויר.
הנסיך החולה הרגיש בו ואמר "הו, הייתי
רוצה לנגוס מהעוף הזה". קטי נתנה לו נגיסה
והוא התרומם על מרפקו במיטה. ושוב קרא
"הייתי רוצה עוד נגיסה מהעוף" ואחרי
הנגיסה השנייה הוא התיישב ממש במיטתו.
אבל אחרי הנגיסה השלישית הוא כבר קם,
שלם ובריא.



כשבאו אנשי הטירה מצאו את הנסיך לבוש
ושמח ליד האש, מפצח אגוזים יחד עם קטי.



מובן שהנסיך התאהב בקטי, כפי שצריך
באגדות, וגם האח שלו, שפגש את קמילה,
התאהב בה. שני הזוגות התחתנו תוך שבוע
ואם לא מתו עד עכשיו, חיים שם עד היום.