

קיפוד

מ. פרישבין

הוא לא שכב שם זמן רב. רק שמע שאני יושב
בשקט ליד השולחן התיישר, הביט סביב, ניסה
ללכת הנה או הנה ובסוף מצא לו מקום תחת
המיטה ושם השתתק.
כשהחשיך הדלקתי מנורה ו.. שלום.. הקיפוד יצא



מתחת המיטה. הוא חשב כנראה שהמנורה זה
הירח שעלה מעל היער, ובאור הירח קיפודים
נוהגים להתרוצץ בקרחות היער. וכך הוא גם
התחיל לרוץ בחדר, כי חשב שזה קרחת יער.
לקחתי מקטרת, הדלקתי והוצאתי ענן עשן אל

הלכתי פעם לאורך הנחל שלנו וראיתי קיפוד
תחת שיח. גם הוא ראה אותי, התגלגל לפקעת
והשמיע "טוק-טוק-טוק". זה היה דומה לקול
מכונית שנוסעת רחוק מאתנו.
נגעתי בו בקצה הנעל שלי והוא נחר מפחד ותקע
את הקוצים שלו בנעל.
"ככה אתה מתייחס אלי" אמרתי ודחפתי אותו
ברגל לתוך הנחל.
הוא מיד התיישר ושחה לחוף כמו חזירון קטן, רק
במקום זיפים היו לו קוצים על הגב. לקחתי מקל,
גלגלתי אותו לתוך הכובע שלי ולקחתי הביתה.
התרבו אצלי עכברים בבית ושמעתי שהקיפוד צד
אותם, אז חשבתי – שיחיה אצלי ויצוד עכברים.
שמתי את הפקעת הקוצנית במרכז הרצפה
ובעצמי ישבתי לכתוב, ורק בקצה העין הסתכלתי
על הקיפוד.

"הירח". נעשה כאילו זה יער. גם ירח, גם ענן
והרגליים שלי כמו גזעי עצים. זה כנראה מצא חן
בעיניו כי הוא הסתובב ביניהן, מריח ומגרד
בקוצים את עקבי הנעליים שלי.
גמרתי לקרוא עיתון, הפלתי אותו על הרצפה,



עברתי אל המיטה ונרדמתי.
אני ישן בדרך כלל קל מאוד. פתאום שמעתי רעש
כלשהו בחדרי. הצתתי גפרור, הדלקתי נר וראיתי
שהקיפוד הסתתר תחת המיטה. והעיתון תחת
השולחן, באמצע החדר. השארתי את הנר דולק

וכבר לא ישנתי יותר אלא חשבתי "למה העיתון
מצא חן בעיני הקיפוד?"
תוך כמה רגעים הקיפוד יצא מתחת המיטה ו..
ישר אל העיתון. הסתובב סביבו, רעש, רעש
ובסוף התחכם: איכשהו העלה את העיתון על
הקוצים שלו וסחב את הניר הענקי לפינה.
עכשיו הבנתי: העיתון היה בשבילו כמו העלים
היבשים ביער. הוא סחב אותו כדי להכין ממנו קן.
ונכון. תוך כמה זמן הקיפוד הפנה את העיתון
ועשה ממנה קן ממשי.
כשגמר את העבודה החשובה יצא משם, נעמד
מול המיטה והסתכל על הנר – הירח.
הוצאתי לו עוד ענן עשן מהמקטרת ושאלתי:
"למה אתה עוד זקוק?"
הקיפוד לא נבהל.
"רוצה לשתות?"
קמתי והקיפוד לא בורח.
לקחתי צלחת, העמדתי על הרצפה, הבאתי דלי
עם מים והתחלתי לשפוך מים לצלחת ומצלחת

הסתובב סביב השק, פרכס ושוב רץ, סוחר לקן
עוד תפוח על הקוצים.
וכך התביית הקיפוד אצלי. ועכשיו כשאני שותה
תה אני מוזג קצת חלב לצלחת בשבילו. הוא
שותה ואחר כך, אם אתן לו קצת לחמנייה –
יאכל.



חזרה לדלי. הרעשתי כמו שרועש נחל.
"בוא, בוא" אמרתי "הנה לך מים."
הסתכלתי: הוא התקדם קצת. וגם אני הזזתי אליו
את האגם שלי. הוא מתקדם ואני מתקדם, וכך
נפגשנו.
"שתה" אמרתי בסוף.
הוא גמע מים מהצלחת.
נגעתי בקלות ביד בקוצים שלו, כאילו מלטף,
ומדבר:
"אתה חמוד קטן, חמוד!"
הקיפוד שתה ואני אומר:
"ועכשיו לישון."
נשכבתי וכבתי את הנר.
אינני יודע כמה זמן ישנתי כששמעתי: שוב
נעשית עבודה בחדר שלי.
הדלקתי את הנר – ומה אתם חושבים? הקיפוד
רץ בחדר ועל הקוצים שלו תפוח. הוא רץ אל הקן
שלו, שם את התפוח ורץ לחפש עוד אחד בפינה.
ובפינה שכב שק עם תפוחים. הקיפוד רץ,