

צעריך היה לעبور כדי להגיע לכפרים. הוא מילא כדים גדולים במים, העמיס אותם על קרון ויצא למדבר. בחולות המדבר חיו לו שד מרושע. הוא ראה את שירת הסוחר הטיפש וחשב: "אם אצליח לרוקן את כד' המים שלו אוכל בקלות להתגבר ולהשתלט עליו".

אז הוא לבש צורה של אדם מכובד ועלה לכרכרה מהודרת רתומה לשני שוורים לבנים כשלג. הוא קרא גם לשדים אחרים, הלביש אותם כמו בני אדם, נתן להם קשותות וחצים, חרבות ומגינים. על גלגלי הכרכרה שם בו



רטוב, על השוורים תלה שושני מים ועשב רטוב ואת שערות של מלואו הרטיב היטב. מים זלאו מפניהם כאלו בדיק עברו נהר. הוא ישב בכרכרה וכך יצא להקראת הסוחר.

הסוחר החכם והסוחר הטיפש

סוחר אחד חכם בא לעיר בארץ רחוקה וקנה סchorה, אותה רצה למכור תוך נסעה בכל הארץ. באותו הזמן הزادן שם גם סוחר צער לטיפש. גם הוא קנה סchorה בעיר זו והתוכון למכור אותה בכל הארץ. שניהם התכוונו לצאת לדרך באותו הזמן. לא יוכל חשב החכם: "אנו לא יכולים לצאת ביחד. לא יוכל למצוא מספיק מזון לבהמות שלנו וממים לשתיות. אחד מאננו צריך לצאת ראשון".
הוא הלך אל הסוחר השני ושאל: "תצא לפני, או אחריו?"

חשב השני: "עדיף שאצא ראשון. כר אמר יותר מזון וממים. אסע בדרך שעוד לא נרמסה. השוורים שלי יוכלו עשב טרי וישתו מים נקיים יותר". لكن אמר: "ידידי, יצא ראשון".

זה מצא חן מאד בעיניו של החכם. הוא אמר לעצמו: "אליה שילכו לפני יפלסו את הדרך. השוורים שלו י飭ו את כל העשב הישן ולאלה שיישרו הנוטעים הצעירים. הם יצטרכו לחפור בארות ולמצוא מים, שהם אנו נוכל לשתיות מאוחר יותר. חוץ מזה אני לא צריך לדאוג למחרירים, כי אוכל למכור את סchorתי על פי המחרירים שקבע זה לפנוי". ואמר לצעירים: "טוב, לך אתה ראשון".
הצעיר הטיפש יצא לדרך. בקרוב עזב את העיר ומצא את עצמו בשטח פתוח. תוך זמן מה הוא הגיע למדבר,

שלאיש האziel ולכרכרטו אין כל צל וכך ידע שזה שד ולא אדם.

הוא אמר: "אנו לא שופכים מים שלנו עד שלא נגיע למקום בו נוכל למצוא מים אחרים."

הshed הסתלק, אבל העובדים של הסוחר אמרו: "אדוני, הרי מכל האנשים שפגשנו טפטפו מים, הם אמרו לנו כי עיר גדול ולח נמצא לפנינו. הבה נשפוך את המים וכך נוכל להמשיך בדרך ביתר קלות".



אמר להם הסוחר: "אתם חיים בסביבה זו כבר זמן רב.

האם שמעתם על אגם או בריכה במדבר זה?"

"לא, לא שמענו על אגם ולא על בריכה" ענו.

"מי מכם הרגיש אולי ברוח לחיה נושפת?"

כשהשיירה של הסוחר הגיעו אליהם פנו לה דרך עצרו והשד שאל בניינם: "לאן דרכך?"

הסוחר ענה: "באנו מהעיר הגדולה ואנו הולכים לכפרים שמעבר המדבר. אתם כולכם רטובים ושושני מים על הבהמות. האם עברתם דרך נהר?"

ענה השד: "שם, הפס הרחוק הכאה הוא עיר ובו אגמים מלאים שושני מים. גשם יורד כאן לעיתים קרובות. ומה יש לכם כאן בקרונות אלה?"

"סchorה למכירה" ענה הסוחר.
"ובקרון הגדל האחרון?"
"מים לדרך" ענה.

אמר השד: "טוב שהצטידת במים בדרך אבל אין בכר צורך כאן. תוכלו לרוקן את הcadim וכך לנסוע ביתר קלות". ואחר כך הוסיף: "אבל עליינו לזרז. סעו קדימה!" והוא חזר לבתו עם כל יתר השדים לראות מה יקרה בלילה.

הסוחר הטיפש עשה כפי שיעץ לו השד ורוקן את כלcadim, בלי להשאר אפילו טיפה. אך כשהתקדמו בנסעה לא מצאו כל עיר ולא אגמים. הסתבר שהפס הכאה הם רק עננים. לאנשים לא היו מים לשתייה, לא יכולו לבשל מהם אורז לאוכל וכולם הלכו לישון צמאים ורעבים. וכך גם השווארים נשכבו צמאים ולא כוח להמשיך בדרך.

בלילה באו השדים ובקלות לקחו את כל האנשים ושוורים. אך את הקרונות העמוסים בסchorה השאירו, כי לא היה להם כל צורך בהם.

כעבור חדש עבר באותו המקום גם הסוחר החכם. גם אותו פגש השד כשהגיאו למדבר. אך האיש החכם ראה

"לא אדוני" ענו.

"ראה מי מכם ענן גשם?"

"לא, אף לא אחד" אמרו.

"האנשים שפגשנו לא היו אלא שדים" אמר הסוחר.

"هم רצוי שנשפוך את המים שלנו כדי שניהה חלשים
ושיוכלו להשתלט علينا. אל תשפכו ולא טיפת מים אחת."

וכך הם המשיכו בדרכם, ובקרוב הגיעו למקום בו עמדו
הקרונות עם סchorה של הסוחר הטיפש.

از החכם העמיד את כל הקרונות שלו במעגל, במרכז
שם את השווארים וחילק מאנשיין, ובעצמו עם עוד כמה
אנשים עמד בשמיירה, עם הנשק ביד.

אך השדים שראו זאת לא התרידו אותם. למחמת
הסוחר החכם לקח את סchorתו ואת הטוב ביותר מקרונות
של חברו הטיפש.

במהרה מכיר את הסוחר וברוח גדול חזר לעירו.