

פני הנערה אמר לעצמו: "אנשים אלה מלמדים אותי איך צריך לנוהג. נראה הם צודקים. מעכשו לא יהיה טוב ולא אסלח לאף אחד, אפילו לא לרגע."

כשלמחרת השומר בה להאכיל את פני הנערה, זה תפס אותו בחדק שלו, זרק לארץ והרג במקומם. גם כשהשומר השני בא לראות מה קורה, תפס אותו הפיל והרג.



ימים שלמים התנהג הפיל באכזריות כזו שאיש לא העד לגשת אליו. השאירו לו אוכל מרחוק, אבל לא התקרבו. כשהדבר נודע למלך הוא קרא לאחד היועצים החכמים שלו. היועץ הכיר את פני הנערה זה זמן רב. הוא הביט

פיל פni הנערה

לפni שנים רבות היה למלך אחד פיל בשם פni הנערה. קראו לפיל כך כי היה כל כך טוב ושקט ומעולם לא פגע באיש. השומר שלו אמר תמיד: "פni הנערה לא פוגע באיש".

יום אחד התכנסו כמה שודדים ליד חצר המלך, סמוך למקום בו ישן הפיל. הם שוחחו ביניהם והעירו אותו. "כשתרצו לחדר לבית" אמר ראש השודדים "אתם חייבים



להיות אכזריים, לא לוותר לאף אחד. להרוג, ולא לסלוח אף לרגע. כך צריך לנוהג שודד".

הטובים ביותר לשבת בלילה בקרבתו של הפיל ולדבר.
אמר אחד מהם: "זה דבר רע לפוגע באנשים. אסור
להרוג. צריך להיות אדיבים וטובים".
שמע פני הנערה ואמר לעצמו: "הנה אנשים שמלמדים
אותי איך צריך להתנהג. אני צריך להיות טוב ולא להרוג
איש".

ומازה הפך פני הנערה שוב לפיל טוב וממושמע, כפי ש רק
פיל יכול להיות.

עליו מרוחק אך לא הבhin בשום שינוי שיכל היה לגרום
להתנהגות צזאת.
בסוף חשב: "כנראה פני הנערה שמע דברים של אנשים
רעים. אולי היו כאן אנשים רעים כלשהם בסביבה?"



"אכן, אמר אחד השומרים, לא מזמן תפסו כאן קבוצה של
שודדים. הם התכוונו קרוב לחצר המלך כדי לתוכנן פריצה
לארמון. הם באמת היו קרוב למקום בו לן פני הנערה."
חזר הייעץ החכם למלך ואמר: "לדעתי פני הנערה למד
מאנשים רעים ששמעו. אם תשלחו כמה אנשים טובים
שידברו ביניהם קרוב אליו, יתכן והוא יפסיק שוב לפיל
טוב."

אז המלך ציווה לאנשי החצר שלו