

צבי באニアן

המניג של צבאי באニアן הזמן את המניג של צבאי הקוף ואמר לו: "ידידי, כר נהרגים צבאים רבים, וגם רבים נפצעים סתם. הבה נפיל פור. פעם ייר צבי מהעדר שלו ופעם מהעדר שלך. כר נחשוך פחד רב ופצעות".

המניג של עדר צבאי הקוף הסכים ומaz מדי יומ צבי אחד הלך ושם את ראשו תחת הקרדום, והטבה יכול היה



להביא אותו למטבח.

יום אחד נפל הפור על צביה אם לעופר קטן. היא הלך למניג צבאי הקוף ואמרה: "העופר שלי קטן מאד. תן לי לחיות עד שהוא יגדל ויכול להיות עצמאי".

אך המניג לא רצה לחוש עליה. אזי היא הלכה למניג צבאי באニアן וביקשה רחמים.

היה היה פעם צבי בעל צבע זהב. עיניו היו כמו יהלומים עגולים, קרנו לבנים כמו כסף ופיו אדם כמו ורד. פרסתו היו בהירות וקשوت והגוף כולו היה גדול ובעל זנב יפה. הוא חי בעיר והוא למןיג עדר של חמיש מאות צבאי באニアן. בקרבתם חי גם עדר שני של צבאים, קרוי צבי קופים.

וגם להם היה מנהיג צבי.

מלך הארץ בהם חי הצבאים אהב לצד ולאכול בשאר צבאים. הוא לא אהב לצד בלבד ונרגע לקרוא לאנשי עיר או לבוא איתו לצד.

אנשי העיר לא אהבו זאת כי לשם כך היו צריכים לעזוב את עבודתם. لكن הם החליטו להקים גן גדול ולכלוא את הצבאים בתוכו, כר שהמלך יוכל להכנס לבדו ולצד שם והם ימשיכו בעבודתם.

הם גידרו שטח, שטלו דשא והביא מים בשביל הצבאים וגירשו את הצבאים לטור הגן.

אזי הם סגרו את שער הגן והלכו למלך לומר לו כי יש לנו עכשו גן, בו יוכל למצוא צבאים כמה שרק ירצה.

מלך הלך לראות את הגן ולהביט על הצבאים. הוא ראה את שני המניגים והחליט לחוש על חייהם. אחר כר הוא בדק את העדרים.

מאז הלך מדי פעם המלך עצמו לצד, ומפעם לפעם שלח את הטבח שלו. כשהצבאים ראו אותם הם רעדו מפחד וניסו לברוח, אך כל פעם נהרגו אחד או שניים מהם.

אמר לה הצב: "חזרי לעדר שלך. אני הולך בעצמי במקומך".

למחרת הטבח מצא את מנהיג הצבאים מוכן לשחיטה. הוא רץ למלך וסיפר לו על קר. הילך המלך לצבי ושאל: "מנהל צבאי באנייאן, הרי אמרתني שאחoso על חייך. למה Bates להשחת?"



אמר לו מנהיג צבאי באנייאן: "הו מלכי, באה אלי אמא של עופר קטן וסיפרה שהפור נפל עליה. לא יכולתי לבקש מכל אחר לבוא במקומה ולכן Bates עצמי".

"מנהל צבאי באנייאן. עוד לא פגשתי מעולם אצילותות והקרבה כזו. קום. אני חס על חייך ועל חייה אבל גם מבטיח שמעתה לא אצד יותר, לא בגין ולא ביערות".