

המלך לקח את המגילה וקרא "מי ינער את השקית, יוציא ממנה זהב, כמה שנחוץ."



המלך הוציא מקופסה שקית, ניער אותה מעל ארגז, וזה התמלא בזהב. כעת נתן המלך לכל אחד מהמשרתים קערית זהב, ואמר להם להפסיק לחפור ליד הבאר. אחר כך לקח את המגילה שנית וקרא "מי ישרוק במשרוקית, היא

יאנקו והנסיכה הרעה

אגדה צ'כית

כשהמלך הזקן הרגיש שמותו קרב, קרא לבנו היחיד, יאנקו, ואמר לו "בני, אמות בקרוב. תישאר לבדך. אני מעביר לך את הממלכה. שלוט בתבונה ובצדק. אך דע שהשארתי לך גם את מה שיעזור לך בכל צרה. זה נמצא תחת הבאר בחצר הארמון."

כך אמר המלך, ומת.

יאנקו, המלך הצעיר, אמר למשרתים לחפור סביב הבאר ובינתיים הלך לחדריו והתחיל לשקול כיצד לשלוט בממלכה. והנה ניכנס משרת אחד והביא ליאנקו קופסה קטנה מעץ רקוב למחצה.

"גם זה אוצר" אמר לעצמו יאנקו וזרק את הקופסה על הארץ. אך מכסה הקופסה נפתח, פני הקופסה האירו ונפלה ממנה מגילה קטנה.

תעמיד לרשותו צבא כמה שנחוץ, ומי יחגור את האבנט, ימצא בכל מקום שבו ירצה." בקופסה מצא יאנקו גם משרוקית וגם אבנט,



שמר אותם היטב והחליט להשתמש בהם בתבונה, כפי ציווה לו אבא, אך לצערו לא עמד בהחלטתו. יום אחד נסע יאנקו לממלכה שכנה, להכיר שם כלה. שליט הממלכה הזו הזמין את יאנקו לנשף

ושם התגאה יאנקו בשקית הפלא המביאה זהב. אך בממלכה זו הייתה נסיכה רעה וערמומית וזו הצליחה להחליף את שקית הפלא לאחת רגילה. יאנקו לא הרגיש בכך, התארח אצל המלך, חזר הביתה והתחיל להתכונן לחתונה. הוא ניער את השקית פעם אחרי פעם, אך דבר לא קרה. יאנקו הבין שהערימו עליו, שרק במשרוקית ומיד נעמד לפניו גדוד צבא. "מה תרצה מאתנו, המפקד?" שאל הקצין. "אני רוצה לצעוד אל הממלכה השכנה." בממלכה השכנה יצאו כולם לקראתו אך לא הבינו מדוע המלך הצעיר מגיע עם צבא גדול כזה. יאנקו נכנס לחצר הארמון וצעק "מי גנב את שקית הפלא שלי. תחזירו אותה מיד, אחרת הצבא שלי יתנקם בכם!" ואז יצאה אליו הנסיכה הערמומית ואמרה "אך אדוני! שכחת את השקית אצלנו ואני שמרתי אותה." יאנקו האמין לנסיכה ובהזדמנות גם סיפר לה על

אחת. התברר לו כי הזקנה היא קוסמת גדולה.
יאנקו סיפר לה את צרותיו והיא נתנה לו סל
תאנים מיוחדים שאכילתן גרמה לאפו של אדם



לגדול ולהתארך מאוד. נתנה גם נוזל פלא
שבעזרתו ניתן להחזיר את האף לגודלו הרגיל.
"מתנה נהדרת לבית המלוכה" חשב יאנקו. הוא
הודה לזקנה והלך שוב אל המלך והנסיכה.
הוא התחפש לרוכל שמוכר תאנים. משרתת

משרוקית הפלא שלו ואל האבנט.
הנסיכה גנבה בלילה את המשרוקית והביאה
לאביה. אבא המלך שרק במשרוקית והצבא עבר
מיד לצד שלו. ואז שלח חיילים וציווה לגרש את
יאנקו מהארמון.

יאנקו חזר הביתה, חגר את האבנט ואמר "אני
רוצה להיות אצל הנסיכה ההיא. רע יהיה לה אם
לא תחזיר לי את הגניבה." כפי שרק אמר, כך
נמצא מיד בחדרה של הנסיכה. אך זו משכה את
האבנט ממנו, קראה לשומרים וציוותה לעצור
אותו במרתף חשוק.

בלילה הופיע אצלו השומר ואמר "פעם שירתי
אצל אבא שלך. הוא היה איש טוב ותמיד עזר לי
בעת צרה. לכן אני רוצה לעזור לך. בקיר המרתף
תמצא אבן גדולה. אם תוציא אותה, תראה חור
שדרכו ניתן לברוח"
יאנקו הודה לשומר, מצא את האבן ויצא ממקום
המעצר שלו.

הוא הלך העירה ושם מצא מקום לינה אצל זקנה

כל זה אצלו וגירשת אותו. הייתי יכול לרפא אותך,
אלא שאת נוזל הפלא שכחתי בבית. אך אל לך
לדאוג. בשנה הבאה אחזור לממלכה שלכם ואז
אביא אתי את התרופה.



עד אז תישארי עם האף הארוך שלך. אולי ימצא
מחזר שהדבר ימצא חן בעיניו."

הנסיכה קנתה אצלו סל תאנים והביאה לגברתה.
הנסיכה אכלה מהתאנים בתיאבון רב. אך אז
הביטה עליה המשרתת וקראה "גבירתי! מה
קורה לאף שלך?"

הנסיכה ראתה את פניה במראה והתחילה לילל.
המלך הזקן קרא לרופאים מצוינים, אך אלה לא
יכלו לעשות דבר כדי לרפה את אפה של בתו.
אחרי ימים אחדים הופיע בארמון המלך רופא
חדש. הוא בדק היטב את אפה הארוך של
הנסיכה והחליט שיוכל לרפא אותו, אך לשם כך
עליו להכות אותה חזק במקל.

הנסיכה נבהלה, והבטיחה לרופא החדש את כל
אוצרותיה אם ינסה שיטת ריפוי אחרת.
"איזה אוצרות?" שאל הרופא. "מיוחדים" אמרה
הנסיכה "כאלה שאין לאף אחד." היא פתחה
תיבה שלה ונתנה לרופא שקית, משרוקית
ואבנט.

הרופא חגר את האבנט, לקח את השקית
והמשרוקית ואמר "אני הוא המלך יאנקו, שגנבת