

ג'ק העצבן

אגדה עממית

צייר פרנק הורש





אמא לא הצליחה לשכנע אותו לעשות דבר
מה, אך בסוף מיואשת אמרה שאם לא יצא
לעבודה לא יקבל כל אוכל אצלה.
בלית ברירה יצא ג'ק והתחיל לעבוד אצל
איכר שכן וקיבל פרוטה אחת.



היה פעם בחור בשם ג'ק שחי עם אמו בבית
ישן. הם היו עניים מאוד ואמו של ג'ק
הרוויחה למחיה על ידי טוויה, אבל ג'ק היה
כה עצל שלא היה מוכן לעשות ולא כלום,
אלא כל הימים התחמם בשמש בקיץ,
ובחורף ישב ליד התנור.



למחרת יצא ג'ק לעבוד אצל רועה פרות
ותמורת העבודה קיבל קנקן חלב.



הוא החזיק את הכסף בידו, אבל בדרך
הביתה החליק על גשר והכסף שהרוויח נפל
למים.
"טיפשון" אמרה אמא "הייתה צריך להכניס
את הכסף לכיס."
"אעשה זאת בפעם הבאה" אמר ג'ק.



"אעשה כך בפעם הבאה" אמר ג'ק.
ולמחרת יצא לעבוד אצל איכר זקן שתמורת
עבודה נתן לו גוש חמאה.



הוא הכניס את הקנקן לכיס גדול שבמעילו
וצעד הביתה, כשהחלב נשפך כולו בדרך.
כשהגיע עם הקנקן הריק אמרה אמו
"טיפשון. היית צריך להחזיק אותו על
ראשך."



למחרת עבד ג'ק אצל אופה, וזה נתן לו
חתול הגדול תמורת העבודה.



ג'ק שם את החמאה על ראשו וכשחזר
הביתה היה מרוח כולו בחמאה שנמסה
בדרך.
"טיפשון" אמרה אמו "למה לא החזקת את
החמאה בידיים?"
"אעשה כך בפעם הבאה" אמר ג'ק.



"אעשה כך בפעם הבאה" אמר ג'ק.
ולמחרת עבד ג'ק אצל קצב וזה נתן לו רגל
כבש גדולה ושמנה תמורת העבודה.



החזיק ג'ק את החתול בידיים, אבל החתול
רצה להשתחרר ושרט אותו. עזב ג'ק את
החתול וחזר בידיים ריקות.
"טיפשון" אמרה אמו "היית צריך לקשור
אותו בחבל ולמשוך אחריו".



"טיפש" קראה "היית צריך להחזיק אותה
על הכתף!"
"אעשה כך בפעם הבאה" אמר ג'ק.
רק שלמחרת, ביום השבת, לא היה להם
אלא ראש כרוב אחד לארוחה.



קשר ג'ק את רגל הכבש בחבל ומשך אותה
אחריו כל הדרך. ומובן שכאשר הגיע
הביתה כל הבשר היה כבר מזהם ולא
מתאים לאכילה.
הפעם אמו התרגזה ממש.



ג'ק היה בחור חזק ובכל זאת היה לו קשה לעלות את החמור על כתפו. אך בכל זאת הצליח ולאט, לאט התקדם הביתה עם החמור עליו.



ביום ראשון יצא ג'ק שוב לעבודה. הוא עבד אצל רועה צאן במשך יום שלם ובתמורה נתן לא הרועה עיר, חמור צעיר.



היא מעולם לא דיברה וגם לא צחקה בחייה.
הרופאים אמרו שלא תרפא אלא אם יגרום
לה מישהו לצחוק. ואבא מיואש הבטיח
שייתן אותה לאישה לראשון שיצחיק אותה.



אלא שדרכו עברה ליד ביתו של איש העשיר
ביותר שבכפר. לאיש הייתה בת אחת, יפה
מאוד אבל בעלת מום מלידה. היא לא יכלה
לדבר.



המראה הי כה מוזר ומשעשע שהיא פרצה
בצחוק אדיר ומיד יכלה גם לדבר.



ובדיוק כשג'ק עבר ליד ביתם עם החמור על
גבו, הנערה עמדה בחלון והביטה החוצה.
היא ראתה אותו הולך לאט, כשרגלי העיר
מתנדדות באוויר.



הם גרו בבית גדול ואמו של ג'ק חיה אתם
ועם ילדיהם.



אבא שלה מאושר מילא את הבטחתו,
השיא אותה לג'ק, וגם נתן לה נדוניה
שהספיקה להם לכל החיים.