

החייל ג'ק הנפורד

היה פעם חייל שכיר זקן, שעבר כבר מלחמות רבות אבל לא קיבל את שכרו והיה מרושש לגמרי. הוא הלך בשדה ובאחו ולא ידע איך לקיים את עצמו. בסוף ראה בית איכרים. בדיוק לפני שהגיע, האיכר יצא לשוק על סוסו. אישתו של האיכר הייתה אישה טיפשה. היא התאלמנה מבעלה הקודם והאיכר היה בעלה השני. האיכר בעצמו לא היה בהרבה חכם ממנה, וקשה היה לומר מי מהם טיפש גדול יותר. אולי תחליטו אתם, כשתשמעו את הסיפור.

לפני שהאיכר יצא לשוק הוא נתן לאישתו עשר לירות ואמר "תשמרי את הכסף עד שאחזור." אילו היה חכם יותר לא היה מפקיד את כספו בידי האישה. אבל כאשר הוא הלך האישה

חשבה "צריך לשמור את הכספים בפני גנבים" לכן היא עטפה אותם בסמרטוט ושמה אחרי התנור.

"כאן" אמרה "שום גנב לא ימצא את הכסף. אני בטוחה."

כעבור זמן מה החייל הנודד דפק בדלת. "מי שם?" שאלה האישה.

"ג'ק הנפורד" ענה, כי כך היה שמו.

"מאין באת?"

"מגן העדן."

"ישמרך האל! אולי פגשת שם את בעלי

הקודם?"

"כן, ודאי."

"ואיך הוא מסתדר שם?" שאלה האישה.

"ככה-ככה. הוא מתקן נעלים ישנות של

המלאכים והקדושים, ונותנים לו לאכול רק מרק

כרוב."

"וי!" ריחמה האישה על בעלה הקודם "ואולי

שלח לך מסר בשבילי?"

"כן, בהחלט" ענה ג'ק הנפורד "הוא אמר למסור לך שנגמרו לו העורות והכיסים שלו ריקים. ביקש שתשלחי לו כמה לירות בשביל לקנות עורות."

"בוודאי שאשלח לו, מסכן כמוהו!" אמרה האישה והלכה לתנור, הוציאה את הסמרטוט עם עשר הלירות ונתנה לחייל. "שייקח כמה שדרוש לו ואת היתרה ישלח לי חזרה" אמרה לו.

בטוח שג'ק הנפורד לא נשאר שם זמן רב אלא ברח כמה שרק יכול היה מהר ורחוק מבית האיכר.

בינתיים האיכר חזר הביתה וביקש מהאישה את הכספים. היא סיפרה לו כי שלחה אותם עם החייל לבעלה הקודם שבגן העדן, כדי שיוכל לקנות עורות לתיקון נעליים של המלאכים והקדושים.

האיכר כעס נורא ואמר שעוד לא פגש מישהו טיפש כמו אישתו, אך היא ענתה שהוא הטיפש כי השאיר לה את הכסף.

לא היה זמן להתווכח והאיכר עלה שוב על סוסו והתחיל לחפש את החייל, ג'ק הנפורד. החייל שמע את צליל פרסות הסוס והבין שזה האיכר שרודף אחריו. הוא נשכב על הארץ והביט בשמיים, הסתיר קצת את עיניו ביד אחת, כאילו בפני השמש, וביד השנייה הצביע כלפי מעלה. "מה קורה כאן?" קרא האיכר כשראה אותו שוכב כך.

"שישמור אותך האל! איזה מראה נדיר ראיתי!"
"מה ראית?"

"ראיתי איש שהולך ישר למעלה לשמיים, כאילו צועד על כביש."

"אפשר לראות אותו עוד? הוא לקח את הכסף שלי!"

"כן, רואים אותו."

"איפה?" שאל האיכר.
"רד מהסוס ושכב כאן, אז תראה."
"אבל תחזיק לי את הסוס, שלא יברח" ביקש
האיכר.
את זה עשה ג'ק ברצון.
האיכר נשכב על הארץ, הביט בשמיים ואמר
"אינני רואה אותו".
"שים יד מעל עיניך, שהעיניים יהיו בצל, אז
תראה איך הוא עף מכאן."
האיכר עשה כך וג'ק עלה מיד על הסוס ורכב
משם. האיכר חזר הביתה ברגל.
"ראה. אתה טיפש גדול יותר ממני" אמרה
האישה "אני עשיתי שטות אחת ואתה שתיים."