

הtan והמעין

באסוטו דרום אפריקה

קרה פעם שכל הנחלים והנהרות התיבשו
ולחיות לא נשארו מיא שטיה. אחרי חיפושים
רבים הם מצאו בסוף מעיין קטן שיכל היה
לספק מים בשפע אליו נחפר עמק יותר.
אמרו החיות "הבה נחפור כאן באר ואז לא
נמות מצמא". כולם הסכימו מלבד התן שלא
אהב לעבוד בכלל והעדיף שמיישחו אחר
עשה את המלאכה בשבילו.

כאשר החיות גמרו לחפור, הן התבוננו
והתייעזו את מי לשים לשמירה על הבאר,
כדי לא לחתת לתן להתקרב אליו. "כי" אמרו
"אם לא רצה לעבוד, לא צריך גם לקבל מים."
אחרי דיון החליטו שהארנבת תשמר על
הבאר. הארנבת נשארה בשמירה, וכל
המשךות התפזרו לביתן.

כשהחיות הלכו הופיע התן. "בוקר טוב! בוקר
טוב הארנבת!" והארנבת ענתה בנים "בוקר

טוב."

אז' התן הוציא חלת דבש משקית, התלויה
בצדו, והתחיל לאכול אותה. "את רואה,
ארנבת" אמר "אני כל לא צמא, והדבש טעים
יותר מהמים".

"תן לי חתיכה" אמרה הארנבת. והתן נתן לה
פרור קטן.

"הו, זה טעים באמת" קראה הארנבת "תן לי
עוד קצת!"

אבל התן אמר "אם את רוצה עוד דבש, צריך
לקשור לר את כפות הרגלים מאחוריך
ולחשכיב אותך על הגב, כדי שאוכל לשפוך
לר דבש לפה".

הארנבת הסכימה, וכשהייתה כבר קשורה
היטב התן רץ לבאר, שתה כמה שוק יכל
היה וહלך למאורתו.

בערב באו החיות וראו את הארנבת שוכבת
עם כפות רגליה קשורות.

"מה קרה, ארנבת, כיצד נתת לקשור את
עצמך לך?" שאלו.

"זה התן" אמרה הארנבת "הוא קשור אותו כך

אבל התן אמר "אם אתה רוצה לטעום, צריך
לקשר לר את כפות הרגלים מאחוריך
ולהשכיב אותך על הגב, כדי שאוכל לשפוך
לר דבש לפה".

השפן הסכים, וכשהיה כבר קשור היטב התן
רץ לבאר, שתה כמה שرك יכול היה והלך
למאורתו.

בערב חזרו החיות וכראו את השפן קשור
ושוכב על גבו אמרו "איך נתת לקשור את
עצמך לך? אמרת שאתה חכם מאד. הבטחת
לשמר על המים שלנו ועכשו התן כמעט
ורוקן את הבאר".

"זו אשמת התן" אמר השפן "הוא קשור אוטי
כך ואמר שיתן לי דבש לאכול. אבל זה הייתה
רק תחבולת שלו, כדי שיוכל לשות מים
מהבאר".

החיות התייעכו שוב והפנתר אמר "נתן לצב
לשמור!"
למחרת החיות התפזרו לעסקיהן והצב נשאר
לשמר על הבאר.

כשהן הלכו כולם בא התן שוב. "בוקר טוב, צב!

ואמר שיתן לי דבש לאכול. אבל זה הייתה רק
תחבולת שלו, כדי שיוכל לשות מים
מהבאר".

"ארנבת, את טיפשה כל כך! لماذا נתת לנו
לשנות מהbeer שאותה הוא לא עוזר לחפור?
אנו חייבים למצוא שומר חכם יותר".
ואז השפן הקטן קרא "אני אשמור!"

למחרת בבוקר החיות הלכו כל אחת לדרך
והשאירו את השפן הקטן לשומר על הבאר.
כשכלם עזבו בא התן. "בוקר טוב, שפן קטן"
והשפן ענה בnimous "בוקר טוב".

התן התישב ליד השפן והוציא משקית שלו
חלת דבש. הוא התחיל לאכול אותה, מצמצז
שפתיים וקרא "הו, כמה שזה טעים, אילו רק
ידעת כמה שזה טעים!"

"מה זה?" שאל השפן הקטן.
זה מהهو שמרתיב את הגרון שלי כל כך
טוב" ענה התן "שאינני מרגיש צמא כלל, ואני
בטוח שאתם, כל החיות האחרות תמיד
צמאות".

"tan li katz" אמר השפן הקטן.

מהר, כמה שרק יוכל היה.
והחיות אמרו לצב "כל הכבוד, הצב, פעלת
יפה ובأומץ. עכשו נוכל לשנות בשלום בלי
הטרדות של התן, הגנב הזה!?"

"בוקר טוב".
אר הצב לא שם עליו לב בכלל.
"בוקר טוב, צב! בוקר טוב." אר עדין הצב
נהג כאילו לא שומע.

אז אמר לעצמו התן "כנראה היום השאירו פה
טיפש עוד יותר גדול מאשר קודם. איז אוטו
הצדה ואילך לשנות." והוא ניגש לצב ואמר
בקול שקט "צב! צב!" אר הצב לא הגיב. איז
התן נתן לא בעיטה והזיז אותו מהדרך. הוא
ניגש לבאר ורצה לשנות, אך כשרק נגע
במים הצב תפס אותו ברגל. התן התחיל
לצעוק "הי, תשבור לי את רגלי!" אר הצב
החזקיק אותו חזק.

וז הוציא התן את השקית שלו וניסה לפתח
את הצב בריח הדבש, אך הצב לא שם לב על
כך. בסוף אמר התן לצב "אתן לך את השקית
שלוי והכל שבפנים" אר התשובה היחידה
שקיבל הייתה נשיכה עוד יותר חזקה.
כך היו הדברים כשהחירות חזרו בעבר
לשנות. ברגע שהtan ראה אותן הוא נתן
משיכה חזקה, שחרר את רגלו וברח ממש