

"צְפַרְדֵּעַ, צְפַרְדֵּעַ!"
"מַיִּ קֹרֵא לִי?"

"אהוב שאוהב אותו רק מעט."
"אם אתה לא אוהב אותו,
תאהב אותו,
כאשר תראה כמה יפה אני."

וצפרדע קופזה מן המים על עלה.
בן המלך נתן לה את הקנבוֹס ו אמר שיבוא אחריו
שלושה ימים ללקחת את הטוויה.
אחריו שלושה ימים רצו האחים הגדולים מודאגים
אל האופה והאורגט על מנת ללקחת את הקנבוֹס
הטווי. האופה עשתה עבודה יפה, אך האורגט,
שהזה היה מקצוע שלה, טוותה את הקנבוֹס כך
שנראה כמו משי.

וצעיר ביוור? זה הילך אל התעללה וקרא:

"צְפַרְדֵּעַ, צְפַרְדֵּעַ!"
"מַיִּ קֹרֵא לִי?"

"אהוב שאוהב אותו רק מעט."
"אם אתה לא אוהב אותו,
תאהב אותו,
כאשר תראה כמה יפה אני".

צפרדע קופזה על עלה ובפייה אגוז. התבונש
קצת הבן הצעיר ללכנת אל אביו עם אגוז, בזמן

הנסיך שהתחנן עם צפרדע.

היה פעם מלך ولو שלושה בניים. כשהגיע זמן
לחתן אותם אמר: "ყילע כל אחד מכם בקהל רחוק
כמו שיכול. אםipa שטיפול האבן, שם ימצא כליה".
לקחו שלושת הבנים קלעים וירו. האבן של הבכור
נחתה על גג של מאפייה, שם חיה בתו של האופה.
האבן של הבן השני ירדה על ביתה של אורגת, ורק
האבן של הצעיר בין האחים נפלה לתעללה. עם תום
הקליעה רץ כל אחד מהבניים לחפש את כלתו
ולhalbיא לה בטעת נישואין.

הבכור מצא צעירה יפה ורכה כמו חלה, השני
פגש בת חיורת ודקה כמו חוט והצעיר ביותר
הסתכל בתעללה אך לא מצא בה אלא צפרדע אחת.
הם חזרו אל המלך וספרו לו על כלותיהם.
"עכשו" אמר המלך "אוריש את הממלכה לזה
שכלתו מוכשרה ביותר".

כדי לבחון את הכלות נתן המלך לכל בן חוף
חותי קנבוֹס, כדי שתור שלושה ימים יחזירו אותו
טווי על ידי הכלות. כך יראה מי הטוות הכי טובה.
הלו כהן אל הכלות וביקשו שת�כו כמה
שייתר יפה. ורק הצעיר, מוטרד מאד, הלך עם
הknboֹס בידו אל שפת התעללה וקרא:

אז אמר המלך: "אין ספק, בני הצעיר יהיה המלך והצפרדע המלכה".

את החתונות של כל שלושת האחים קבעו ליום אחד.

האחים הגדולים הביאו את כלותיהם במרכבות עם פרחים, שארבעה סוסים משכו כל אחת מהן. הצלות עללו עלייה בשמלות מלאות נוצות ותכשיטים. הבן הצעיר הלך אל התעללה והצפרדע חכתה שם במרכבה של עליה תאנה, רתומה לארבעה חלזונות.

הם החלו ללכט, הוא קידימה והחלזונות משכו מאחוריו באיטיות את העלה עם הצפרדע. מדי פעם הוא היה מוכרכ לעצור ולחכות, ובסיום אפילו נרדם בדרכ.

אבל כאשר התעורר עמדה לפניו מרכבה מזהב מרופדת בקטיפה, עם שני סוסים לבנים, ובתוכה ישבה נערה יפה כמו שמש, בגד מברקת ירוקה.

"מי את?" שאל הצעיר.

"אני הצפרדע".

וכיוון שלא רצה להאמין, פתחה הנערה תיבה, ובה ראה עליה תאנה, עור צפראדע וארבעת קליפות חלזונות.

שאחיו הביאו קנבוס טוו, אך אזר עוז והלך. המלך, שכבר בדק מכל צד העבודות של האופה והאורגת, לקח את האגוז שהביא הצעיר, כשהאחים הגדולים צוחקים בקהל. אך רק נפתח האגוז ויצא ממנו بد כל כר עדין, שנראה כמו קורי עכבייש. המלך משר ומשר, קופל וקופל והבד לא נגמר, כל אלום כס המלכות התמלא בבד.

"הבד הזה לעולם לא יגמר!" אמר המלך, אך בקושי אמר את המילים הללו, והגיעו לקצה הבד.

אך מלך האב לא רצה להשלים עם הרעיון הצפראדע תהיה מלכת, והחליט על מבחן נוסף. כלבת הצד המועדף של המלך המליתה שלושה גורים והוא נתן אותם לשולשת בניו.

"הביאו אותם אל כלותיכם ואחרי חודש הביאו אותם בחזרה. מי שתגדל את הגור טוב ביותר תהיה מלכת".

אחרי חודש נראה הגור של האופה גדול ושמן, כי לא חסר לו לחם. זה של האורגנת הוזז במשטר חמור יותר והפרק לכלב שמירה רעב וזעם. והבן הצעיר הגיע עם קופסה קטנה. המלך פתח את הקופסה ומצא בה פודל קטן, מסורק וمبושם, שידע לעמוד על רגליו האחוריות, עשה תרגילים שונים ואף ידע לעשות חשבון.

"היהți נסיכה, שנהפכה לצפרדע. ורק אם בן מלך
הסכים להתחנן אתי, מבלתי שידע שאין יפה, יכולתי
לקבלשוב את חזותי האנושית."

המלך היה מרוצה ולבנים הגדולים, שאכלו את
עצמם מקנאה, אמר: "מי שלא ידע אפילו לבחור
אישה, לא זכאי לכתר".
וכך הבן הצער וכלהו היו למלך ומלכה.

סיפר איטלון קלויינו
תרגום מאיטלקית מרימם דברי