

מצקת הקסמים

המכשפה ברטה, שחיה בקצה הממלכה, תבעה זה מאות שנים את המצקת לעצמה, לעירוב משקה כנגד נשירת שער. היא התפרצה לארמון בדמות יתוש, השתלטה על המצקת וברחה בחזרות של עז בעל ארבע רגליים.

כאשר המלך הרגיש שמצקת הקסמים נעלמה, כעט מאד; ללא המצקת לא יוכל להכין את הסעודה!

הוא קרא אליו את הcpfבים לו הנאמנים ביותר, ג'ובנינו וג'ובנינה וhei עליהם להחזיר את הגנבה.

ג'ובנינו וג'ובנינה עקרו אחר העז בעל ארבע הרגליים. הם הלכו אחורי עד שהגיעו אל לוע צר מאד. המכשפה ברטה, שחתה להם בקצה הלוע, לקחה אבן ויחד עם מצקת הקסמים זרקה אותה אל תוך הלוע. לפתע הפכה האבן לסלע ענק, שחסם את המעבר לגמרי. ג'ובנינה,

היה פעם מלך שחי בממלכה רחוכה מכאן. يوم אחד קרא המלך את אנשי מלכתו לסעודה, דבר שעשה בכל פעם שהיא עליו לבשר הוועדה חשובה. הארוחה הותקנה בידי המלך עצמו בעזרת מצקת קסמים.

ספרו שהמצקת הפיצה הילה והרמונייה בין הסודדים וגרמה שיקבלו כל חידוש, טוב או רע.

השנים הפתיעו את המכשפה ברטה, חטפו ממנה את מצקת הקסמים והטבילה אותה בשיקוי צהוב וירוק, שהפר אותה לכחולת ואדומה.

עם מצקת הקסמים הייתה סעודת המלך רואיה לציון. האורז בקרפדה עם עכבריש מולנסיה נשאר בלתי נשכח. על החזיר המטוגן בפטפוטים - מדברים עד היום. בסוף הארוחה אמר המלך: "רבותי, אני רוצה להודיע: נולדה לנו בת שמה ג'וליה!" וכולם היו מאושרים ושבועי רצון.

שהיה האיש חזק ביותר במלכה, חפר בור מתחת לסלע, עד שהסלע נפל פנימה אל תוך הבור. אבל המכשפה ברטה לקחה את המצקת, סובבה אותה באוויר ועפה משם תלואה על הידית.

ג'ובניינו וג'ובניינה הגיעו קרוב לנחל שבקו מtower הצוק שעליו עמד ארמון המכשפה. ג'ובניינו, שהיה הזרייז ביותר והפיקח ביותר במלכה, ראה על גdots הנחל, בתוך הסבר, צמח שנראה כמו 'הילוך לאחור'. הוא נזכר: סבא פרנצ'סקו תמיד אמר: "אם תצליח להתר את הסבר מהצמח 'הילוך לאחור', הנחל יתקדם לאחור לכיוון המעיין".

از החל ג'ובניינו לגרד את המטפס שעטף את צמח 'הילוך לאחור' ... קסם! הנחל התחיל זורם בכיוון ההפור. ג'ובניינו וג'ובניינה קופצו על גצע חלול שט בנهر ועל מעלה הנחל אל ארמון המכשפה.