

דוד וויגלי

משחק באינדיאנים



הורד ר. גרייס



יום אחד טייל דוד וויגלי הארנב עם דודה ג'ן
חולדת-המים, מנהלת הבית שלו. הם הגיעו
למגרש שבו צעירים ירו חצים מקשתות.
"זה כמו אינדיאנים" קרא דוד וויגלי "אני
רוצה להיות אינדיאני!"
דודה ג'ן ריסנה את התלהבותו "אתה זקן
מדי כדי לשחק באינדיאנים" אמרה "אל
תתנהג כמו תינוק!"
ואמנם, למרות שהוא מאוד רצה לשחק
באינדיאנים, לא הייתה לדוד וויגלי ברירה,
והוא הלך עם דודה ג'ן לביתו בעץ החלול.
אך כבר למחרת יצא דוד וויגלי החוצה והכין
לו קשת וחצים.



"הו וויגלי!" קראה דודה ג'ן "האם לעולם לא תתבגר?" והיא הקימה מהומה כזו שדוד וויגלי הפסיק לזמן מה להכין קשתות וחצים. "אבל אשוב להכין אותם אחרי שהיא תלך לקניות" אמר לעצמו "היא לא תעצור אותי ואהיה לאינדיאני עם נוצות על ראשי ועם כל היתר."

דודה ג'ן יצא לחנות, אך בדרך חזרה הביתה, כשעברה ביער, התחיל לרדוף אחריה זאב גדול. "תצילו" היא קראה. היא רצה מהר מאוד, אבל הזאב רץ יותר מהר.



"אילו רק דוד וויגלי היה כאן!" קראה דודה
ג'ן החולדה.
ואז פתאום הופיע מי שדמה לאינדיאני
והתחיל לירות חצים על הזאב. הזאב נבהל
ורץ משם.
"הנה באתי להציל אותך, ג'ן" קרא
האינדיאני.
"זה באמת דוד וויגלי!" אמרה ג'ן באנחת
רוחה.



אחרי שגירש את הזאב, הלך דוד וויגלי
הביתה ורק ביקש שדודה ג'ן תאסוף את
החצים שירה. אבל ברגע שהדוד הלך, קפץ
מהשיחים שועל גדול.
"עכשיו אוכל את דודה ג'ן" נהם השועל ורץ
אחריה.
דודה ג'ן ברחה תוך צעקות "דוד וויגלי! דוד
וויגלי! תציל אותי! תחזור וירה על השועל!"
ופתאום דוד וויגלי יצא מבין העצים, אך לא
היו לו כבר חצים.



"הו-הו!" קרא "השועל רודף אחריך?
אינדיאנים לא מפחדים משועל. גם אם אין
לי כבר חצים, אוכל להכות אותו באלה
שלי!"
והוא תפס את השועל בזנבו והריץ אותו
במכות האלה.
"וואוו! וואוו!" ילל השועל "אתנהג יפה! לא
אפגע בדודה ג'ן! באמת, לא אגע בה יותר!"



דוד וויגלי צחק מאחורי הנוצות שקיבל
במתנה מתרנגול צ'רלי.
"מוטב שלא תפגע באף אחד מאתנו!" קרא
וזרק עליו עוד את האלה הגדולה.
הוא חזר לדודה ג'ן, אך אז שני דובים
התחילו לרדוף אחריהם.



"דוד וויגלי!" קראה דודה ג'ן "איך תציל
אותנו עכשיו? החצים שלך אבדו וזרקת כבר
גם את האלה. איך נברח מהדובים?"
אך עוד לפני שהדובים הגיעו אליהם דוד
וויגלי ודודה ג'ן הוציאו את סירת הקנו
שהוסתרה תחת השיחים והורידו אותה למי
האגם.

דוד וויגלי עזר לדודה ג'ן להיכנס לסירה
וקפץ גם הוא פנימה. הוא התחיל לחתור
לאמצע האגם והדובים נשארו על החוף ולא
יכלו להגיע אליהם.
"אני מתנצלת שלא רציתי שתהיה אינדיאני"
אמרה דודה ג'ן "אני רואה עכשיו שזה מועיל
מאוד, דוד וויגלי."

