

## מעשה בשדון

(קונגו)

איש אחד ניקה שטח לא גדול מצמחית



פרא ואישתו זרעה  
אותו, כדי שיוכלו  
לגדל שם קסווה.  
אך, כמה שהם  
אהבו את לחם  
קסווה אפוי משורשי  
הצמח הזה. אך  
כשהגיעו למקום כדי  
לאסוף את היבול

ראו שחזירי בר, וחיות אחרות ביקרו  
שם קודם, כי כמעט כל הצמחים הוצאו  
מהאדמה, נוגסו ונאכלו והיתר נדרס.

היה נראה להם שלא יהיה להם כל  
נחת מעבודתם.  
הם התייעצו ביניהם וסיכמו שהאיש  
יחפור בור גדול, ובפעם הבאה,  
כשהחיות תבואנה לחלקה יפלו לבור  
ויתפסו שם.



למחרת, כאשר  
האיש חפר במקום  
קפץ מהעץ הסמוך  
שדון, יצור מכוער  
ודוחה. הוא שאל  
לשם מה האיש  
עובד. כששמע

שהוא חופר מלכודת לחיות אמר:  
"מלכודת לחיות? זה מעניין מאוד. אני  
מוכן לעזור לך לחפור, ואתה תתחלק  
איתי בחיות שתיפולנה לבור."

נקבה. לפעמים מצאו אפילו שתי חיות בבור, ופעם אחת אפילו שלוש! האיש צחק ואמר לשדון: "טעית כשהצעת איך נתחלק. לא ידעת שרק חיות זכר באות לחפש מזון? הנקבות נשארות עם הגורים שלהן.

האיש לקח את כל החיות לביתו. האישה אמרה: "יש לנו עכשיו מספיק בשר, אבל עדיין אין לנו לחם קסווה כדי לאכול עם הבשר. מחר אלך לשם ואחפש, אולי נשארו עוד שורשי קסווה אחדים ואוכל לאפות לחם."

לכן למחרת האישה לקחה סל ויצאה לחלקת האדמה. האיש נשאר בבית כדי לדאוג לבנם הקטן. כשהיא לא חזרה זמן רב הילד התחיל לבכות ולקרוא לאמא. אבא שלו ניסה להרגיע

האיש פחד מהשדון ולכם הסכים. אז אמר השדון: כל חית זכר שתיפול לבור היא שלך, כל נקבה, שלי." לאיש לא הייתה ברירה והסכים לכך.

הם חפרו ביחד את הבור וכיסו אותו בענפים. למחרת באו לראות



את המלכודת ומלאו שם חזיר זכר. האיש לקח אותו כפי שסיכמו. הם באו שוב למחרת ובימים הבאים ותמיד מצאו בו חיית זכר, חזירים, צבאים, בופלו ואחרים. אף פעם לא חיית

אישה היא חיה או לא. אך פתאום  
הילד התחיל לדבר אליהם.  
אמר הילד: "אבא, הסכמת שכל החיות  
זכר תקבל אתה, והוא את כל הנקבות.  
תראה, לנו יש המון חיות בבית והוא  
לא קיבל אף אחת עדיין. תן לו לקחת  
אותה."

השדון חייר: "איזה ילד חכם יש לכם"  
אמר. האיש לא יכול היה להוציא אף  
הגה, כך הפתיעו אותו דברי הבן, אך  
השדון מיד קפץ לבור כדי לקחת את  
המגיע לו. ואז קרא הילד שוב: "אבא  
הבט! הנה חית זכר בתוך הבור, הרי  
היא שלך!" ואכן, השדון שנכנס לבור  
היה שייך בצדק לאיש. כדי להציל את  
עצמו השדון ויתר על האישה. וכך  
הילד החכם הציל את חיי אמו.

אותו, אך בסוף החליט ללכת איתו  
לחלקה ולראות מה קרה לאישתו.  
כשהם התקרבו, שמעו את קולו של  
השדון ששר: "אה, אה, עכשיו יש לי  
בסוף נקבה במלכודת!" כשהתקרבו,  
ראו את השדון מקפץ על רגל אחד



מסביב לבור.  
האיש תחילה  
צחק מהשדון  
שהוא מקים  
רעש כזה  
בגלל חיה

אחת, אך כשהביט לבור, ראה  
שאישתו נפלה לשם. הוא צעק לשדון  
שהוא בשום אופן לא יכול לקבל אותה,  
כי אישה אינה חיה.  
הם התחילו להתווכח בלהט האם