

הסוס השחור

היו היה פעם מלך ولو שלושה בניים. במותו הוריש לשניים מהם את מלכותו ורק לבן הקטן שלו לא הוריש אלא סוס לבן קטן וצולע.

"אכן, אם זה מה שבאה חשב לנכון" אמר הבן "עם זה אסתפק".
הוא הלך בדרך, קצת ברgel, קצת רוכב על סוסו. אחרי זמן מה החליט שהגיע הזמן להאכיל את הסוס והוא ירד ממנה ואז ראה מולו רוכב המתקרב על סוס שחור גבוהה וגדול.

"שלום ידידי" אמר
"שלום, בן המלך" ענה ההוא.
"מה תספר?" שאל בן המלך.

"אני רוכב כבר שעות על הבהמה הזאת, ונמאס לי כבר ממנה. אולי תתחלף איתי ותתן לי את סוסך הלבן במקומה? "

"לא" אמר הנסיך "זאת בוודאי לא עסקה טובה".
על לך לפקח" אמר האיש כי תוכל לנצל אותו טוב יותר ממנה. הסוס הזה יbia אותך לכל מקום בעולם שרק תרצה בו".

از הנסיך הסכים ולקח את הסוס השחור ובמקומו נתן את הסוס הלבן שלו.
הוא חשב רגע לאן לרכיב, אך בסוף החליט שרצונו במלכת הים. הוא רכב וכבר בבוקר מוקדם היה שם. ושם מצא את נסיך הממלכה יושב במוועצה וסביבו כל אזרח הממלכה, הדנים מי יהיה זה שיביא את בת מלך ייון ככלה לנסיך.

איש לא העז להתנדב, אך אז הופיע הרוכב על הסוס השחור.
אתה, רוכב על הסוס השחור" אמר הנסיך "אני משביע אותך ומזווה עלי' להביא הנה את בת מלך ייון עוד לפני זריחת החמה מחר בבוקר.

נשען הנסיך על רעמת סוסו השחור ונאנח.
אנחת בן המלך תחת הקסם!" אמר הסוס. "אר אין דבר, אעשה את מה שמצווה עליך". וכך הם יצאו לדרך.

"כעת" אמר הסוס "כשנגיע בקרבת העיר הגדולה של היוונים תראה שרגליו של סוס עוד לא דרכו בה קודם. בת המלך תראה אותה מן הארון ותרצה לרכיב עלי'. אמרו לה כי הסוס לא יסבול שום אדם אחר מלבדך, שירכב עליו לפניה".

כך הם הגיעו לעיר הגדולה ובת המלך הביטה מהחלון וראתה את הסוס.
תן לי לרכיב על הסוס הזה" אמרה.

אתן לך לרכיב עליו" אמר "אר דע לך כי הסוס לא יtan לאף אדם אחר מלבדי לרכיב עליו עם אישת".

"אבל יש לי רוכב ממשי" אמרה.
אז נסי להוכיח אותו לפני על הסוס" אמר.

אבל כשהרוכב של הנסיכה רק נסה לעלות על הסוס, זה בעט בו והעיף אותו מעליו.
"אני לא אוטר" אמרה בת המלך "از באו ושב על הסוס לפני".

הנסיך עלה על הסוס, והוא מאחריו. וכשהרוכב הביטה מסביב הם היו כבר גבוהה-גובה בין העננים. הם הגיעו לממלכת הים עוד לפני זריחת החמה.

"אזי הגעת! אמר נסיך מלכת הים.
אכן הגעת" אמר.

"אתה באמת גיבור" אמר הנסיך "אתה בן המלך, ואני בן הצלחות. כעת לא נשתחה יותר ונתחיל בחתוננה".

"לאט לך" אמרה הנסיכה "חתוננה לא כל כך קרובה כמו שאתה חושב. אני זקוקה לגביע
הכסף שהוא לסייע בחתונתה, ולאמי בחתונתה. ולא אתחנן ללא הגביע הזה".

"אתה, רוכב הסוס השחור" אמר נסיך מלכת הים "אני מצווה לך בקסם להביא את הגביע הנה עוד לפני הזריחה מחר".

הלך הנסיך אל הסוס השחור, נשען על צווארו ונאנח. "אנחת בן המלך תחת הקסם!" אמר הסוס "עליה עלי ובביא את גביע הכסף. מלך יון מתגעגע לבתו. הוא אסף את אנשי החצר. כשגיגע לארמן נכנס פנימה ותשאיר אותו בחוץ. הם שם ישתו قولם מגביע הכסף. שם ביניהם, אל תאמר מילה ותהייה כמו אחד מאנשי המקום. אבל

כאשר הגביע יגיע אליו, שים אותו תחת זרועך וצא אליו החוצה".

וכך היה. הם הגיעו ליוון והוא נכנס לארמן ועשה כמו שהורה לו הסוס השחור. הואלקח את הגביע ויצא ועל הסוס ולפנות בוקר היי כבר במלכת הים.

"הגעת" אמר נסיך מלכת הים.

"אכן הגעת" אמר.

"כעת נוכל להתחנן" אמר הנסיך לנסיכת יוון.

"לאט ובקשט" אמרה "לא אתחנן עד שלא אקבל את טבעת הכסף שסבתו ואני ענדנו בחותונת".

"אתה, רוכב על הסוס השחור" אמר נסיך הים "עשה זאת. הביא את הטבעת לפני זריחת החמה מחר".

הלך הנסיך אל הסוס השחור, השעין את זרוועו על רעמתו וסיפר לו.

"זאת המשימה הקשה ביותר שהייתה לי אי-פעם" אמר הסוס "אבל אין לנו ברירה. עליה עלי. לפניו הר שלג והר הקרח והר האש שמאידם ביןנו לבין הטבעת. יהיה קשה לעبور אותם".

וכך הם רכבו, וכעבור זמן הרגישיו בקורס עד וראו את הר שלג. נתן מכח לסוס זהה קפץ והוא עבר על פסגת הר שלג. ובקפיצה שנייה היי כבר על פסגת הר הקרח, ובשלישית היי מעבר להר האש. וכשעברו את שלושת ההרים הוא נתלה על צווארו של הסוס כדי לא ליפול ממנו. כך הגיעו לעיר.

"רד" אמר הסוס השחור "לך לנוף והכין יתודות כמו שיש עצמות בגופי".

הלך כמו שרצה הסוס, והכין יתודות וחזר אל הסוס.

"תקע אותם בי" אמר הסוס "כל יתד בכל עצם שבגוף".

כך עשה, ותקע יתודות בסוס.

"יש כאן אגם" אמר הסוס "שתי פרסות אורכו ושתי פרסות רוכבו. כשהאננו לתוך אש ולהבה יפרצו מהאגם. כשטראה שה האש כבתה עוד לפני זריחת השמש, המtan שיצא מהאגם. ואם לאו לך לדרך".

נכns הסוס לאגם ואש פרצה מהמים והסוס שחה באגם והכח ברגליו ושאג. עבר זמן ושם מים התבהרו וה האש לא כבתה.

אר כשהשתמש חלה לצתת האש. והסוס הופיע באמצע האגם עם יתד אחד בגופו, ועל היתד טבעת כסף. הוא יצא מהמים ונפל על החוף. הרוכבלקח את הטבעת, משך את הסוס לצד ושבב עליו והגן עליו בזרועותיו. השמש עלתה והסוס התואוש יוטר יותר עד שלקראת צהרים קם על רגליו.

"עליה" אמר הסוס "ונצא לדרכנו".

הוא עלה על הסוס ורכבו. הם הגיעו להרים והסוס קפץ מעל הר האש ומהר האש אל הר הקרח, ומחר הקרח קפץ אל הר שלג. הם עברו את ההרים ובבוקר היי כבר במלכת הים.

"הגעת" אמר נסיך הים.

"הגעת" אמר.

"אכן" אמר הנסיך "אתה בן המלך אר אני בן מזל. לא נשתהה כבר יותר וניגש לעורך חתונה".

"לאט לך" אמרה נסיכת יון "חחתונת עוד לא כל כך קרובה כפי שהיא רוצה. לא אתחנן יותר עד שלא תבנה טירה. לא אלך אתך לא לטירת אביך המלך ולא לטירת אמר. תעשה לי טירה שטירת אביך לא תשטווה אליה".

"אתה. רוכב הסוס השחור" אמר נסיך הים "עשה זאת טרם זריחת החמה".

הxr הנער אל הסוס, נשען על צווארו ונאנח, כי חשב שטירה כזו לא ניתן לעשות לעולם.

"עוד לא הייתה לפני משימה קלה מזו" אמר הסוס השחור.

רק הביט הנער מסביב וראה והנה פועלים ובנאים וסתמי אבניים בעבודה ולפניהם זריחת החמה הטירה הייתה כבר מוכנה.

צעק הוא לנסיך הים זהה בא. הוא מצמצז בעיניו כי חשב שעיניו מטעות אותו.

"בן מלכי הים" אמר רוכב הסוס השחור "אל תהשוו שזו אשלה. זה מראה אמיתי".

"אכן כך" אמר הנסיך "אתה בן הצלחה אך גם אני בן הצלחה.icut לא יהיו יותר שהיות אלא רק החחתונת".

"לא" אמרה הנסיכה "יש עוד זמן. למה שלא נראה את הטירה? יש עוד מספיק זמן לחחתונת לפניהם בוא הלילה".

הם הלכו וסירבו את הטירה ולא מצאו בה כל פגם.



"בכל זאת אני רואה פגם אחד" אמר הנסיך "לפחות אחד בכך שהמלך יהיה מושלם. צריך לעשותו באור בטירה כדי לא להרחקיק ולהביא מים כשמתקיימת חחתונה או חגיגת בטירה".

"זה ניתן לעשות מיד" אמר רוכב הסוס השחור.

ואמנם מיד נבנתה באור עמוקה חמישים אמה ורוחבה עשר אמה. הם הלכו להביט בה בדרכם לחחתונת.

"היא עשויה היטב" אמרה "מלבד פרט אחד קטן שם".

"אייפה?" שאל נסיך הים.

"שם" אמרה.

הוא התקשף כדי לראות, ואז היא שמה את שתי ידיה על גבו ודחפה אותו פנימה.
תשאר שם "אם עלי להתחנן, לא אתה האיש. זה שניצלת אותו לכל המלאכות
האליה הוא האיש, אם רק ירצה אותי".

וכך הלכה עם רוכב הסוס השחור לחתונה בטירה.
רק אחרי שלוש שנים נזכר הנסיך בסוס השחור וקם ויצא והלך לחפש אותו. הסוס היה
באותו המקום בו השאיר אותו.

"בוקר טוב, אדוני" אמר הסוס "נראה שאתה משוחה טוב יותר ממני".
"לא כך, ואני מצטער מאוד ששכחתי אותך" אמר.

"אין דבר, כתת הרם את החרב שלך וערוף את ראשך" אמר הסוס.
"לא תתקן, לא אעשה זאת לעולם" אמר.

"עשה כך מיד כי אחרת אהרוג אותך" אמר הסוס.
הנסיך הרם את חרבו, ערכף את ראשו של הסוס ואז הושיט את ידיו לשםים ובכה מרות.
אך הנה שמע קול מאחוריו: "ברוך תהיה אחיך - גיסי".

הוא הביט וראה לפניו אדם נאה כפי שלא ראה מימי.
"מדוע בכית על הסוס השחור?" שאל האיש.

"כי לא היה אדם או חייה או צורך אחר שאהבתי יותר."
"אולי תיקח אותו במקומו?" שאל הזר.

"יתכן, אילו יכולתי לחשב אותך לסוס, אך לא, הייתי מעדייף את הסוס" אמר הרוכב.
"אני הסוס השחור" אמר האיש "ואחרת איך היה יכול להשיג את כל הדברים שהיחס
בבית אבי. מאז שקספו אותו רכבו עליו רבים, אך הם לא יכולים לטפל بي, לא לאכיל אותו ולא
שמרו אותו יותר מימים. אך כשרכשת אותו טיפולתי בי ואחזקתו אותו ואףילו בכית עבורי, עד
שהגיע זמן להשתחרר מהכישוף.
וכעת קח את אחותי ונלך לארמונו אבי לעיר עוד חתונה".