

## הומבו ומומבו

ג'נביאבה סילווסטר – אדית מארשל



הומבו ומומבו היו שני גמדים צעירים. הם יצאו ליער לאסוף אוכמניות. מומבו אכל את כל האוכמניות שאסף, אבל הומבו רצה להביא קצת אוכמניות לאמא שלו. הוא היה זקוק לסל.

"אעשה לי סל" אמר.

הלך הומבו לעץ הערבה וביקש "תן לי קצת ענפים צעירים. אני רוצה לעשות סל כדי להביא קצת אוכמניות לאמא שלי."  
"אתה זקוק לסכין כדי לחתוך ענפים" אמר עץ הערבה.

הומבו הלך להביא סכין.

אמר הומבו "סכין, סכין, חתוך לי ענפים מעץ הערבה. אני רוצה לעשות סל כדי להביא קצת אוכמניות לאמא שלי."

"אתה צריך להשחז אותי" אמר הסכין. לך לגלגל ההשחזה."

הלך הומבו לגלגל ההשחזה ואמר "גלגלן השחזה, תשחז, בבקשה, את הסכין והוא יחתוך ענפים מעץ הערבה, כדי שאוכל לעשות סל ולהביא קצת אוכמניות לאמא שלי."



היא חיה בחור שבאדמה וקראו לה  
מכשפה-שיפה-שפה. הוא הלך  
למכשפה-שיפה-שפה ואמר "  
מכשפה-שיפה-שפה, תני לי קסם בבקשה,  
שהתרנגולת האדומה של הנער תטיל ביצת  
זהב."  
המכשפה-שיפה-שפה נשפה קצת עשן  
שחור מהחור שבאדמה, ואחר כך יצאה



אמר גלגל ההשחזה "תמצא בחור שיוכל  
לסובב אותי".  
הלך הומבו לנער אחד וביקש "נערי, לך  
וסובב את גלגל ההשחזה, שתשחיז את  
הסכין, שיחתוך ענפי ערבה ואני אעשה  
מהם סל, ואביא קצת אוכמניות לאמא שלי."  
"אסובב את גלגל ההשחזה" אמר הנער  
"אם תגרום לתרנגולת האדומה שלי להטיל  
ביצת זהב."  
הומבו הגמד הצעיר הכיר מכשפה אחת.

הומבו לקח את הביצה ונתן אותה לנער.  
הנער סיבב את גלגל ההשחזה וזו השחיזה  
את הסכין. הסכין חתכה ענפי עץ הערבה  
והומבו לקח את הענפים וקלע מהם סל



יפה. את הסל מילא באוכמניות גדולות  
והביא הביתה לאמא שלו.

בעצמה ואמרה בקול חמור:  
"תפוס את התרנגולת האדומה ותחזיק  
אותה בכנפיה. סובב אותה שלוש פעמים  
ואמור:  
'חד זין, שניים זאן, זיגי זין זאן. תרנגולת  
אדומה טקי-טול-טן. תטילי לי ביצת זהב  
מהר כמה שרק ניתן!'  
והמכשפה-שיפה-שפה חזרה לחור שלה  
באדמה.

אזי הומבו הלך לביתו של הנער, תפס את  
התרנגולת האדומה, סבב אותה שלוש  
פעמים ואמר:  
"חד זין, שניים זאן, זיגי זין זאן. תרנגולת  
אדומה טקי-טול-טן. תטילי לי ביצת זהב  
מהר כמה שרק ניתן!"  
והתרנגולת האדומה הטילה ביצת זהב  
גדולה.

ואמא של הומבו הזמינה את חברותיה וכולן  
אכלו אוכמניות שאסף הומבו.  
ובינתיים מומבו אסף כל הזמן אוכמניות, לא  
חשב כלל על אמא שלו אלא אכל את



האוכמניות שאסף. אסף ואכל, אסף ואכל  
ואומרים שלמחרת הבטן כאבה לו מאוד.

