

מכנסי יום ההולדת

הנס וילהלם



יום אחד פגש ולדו את אומה הדובה, שישבה מודאגת
לפני המאורה שלה.
"מה קורה?" שאל ואלדו.
"אא" ענתה אומה "מחר יום ההולדת של קורנליוס
והוא רוצה לקבל איזה בגד יפה. והרי אין לנו כסף
בשביל משהו יפה... והוא חולם על מכנסיים
אופנתיים!"
"הממ.." חשב ואלדו "מכנסיים אופנתיים? אני חושב
שיש לי רעיון" והוא לחש דבר מה לאומה לאוזן.
פניה של אומה אורו.





"מתנת יום הולדת מצחיקה" אמרה אוילה "אבל דווקא
יש לי וילון מקלחת ישן. הנה הוא."
"מצוין" אמר ואלדו ורץ הלאה.



ואלדו יצא מיד לדרך. תחילה הוא ביקר אצל אוילה
התנשמת. הוא סיפר לה על יום ההולדת של קורנליוס
ושאל האם יש לה חתיכת בד מתאימה.

הוא הלך לבני הארנב וסיפר לו על
מתנת יום ההולדת. "פיסת בד
ישנה? תן לי לחשוב" אמר בני "אולי
חולצת כדורגל הישנה שלי?"
"רעיון נהדר" הודה לו ואלדו
והמשיך לרוץ.





"אני מקווה שהיא תתאים" הוסיף עוד מישה.
"מתאים בדיוק!" הבטיח לו ואלדו, שם את
המגבת בסל ורץ הלאה.

מישה הדביבון תלה את הכביסה שלו
כשואלדו הגיע אליו. "בודאי יש לי משהו
בשביל קורנליוס" אמר "הנה מגבת נהדרת.
אתה יכול לקחת אותה."

מאיסה הקיפוד קיבל ואלדו זוג תחתונים ישנים.
"יש בהם כמה חורים אבל אצלנו, הקיפודים, זה
דבר רגיל" אמר.
"זה לא יפריע" צחק ואלדו כשהוא שם את
התחתונים בסל וממשיך ללכת.





"בפורים הבא אתחפש לכלב ברנרד ואגרש את
כל החתולים."
ולדו הודה לה ונפרד ממנה.

פרידה העכברה נתנה לואלדו שמלת תחפושת
ישנה, עליה מצוייר היה חתול גדול.
"תוכל לקחת אותה" אמרה



ובזמן שהירח עלה מעל האורנים אומה הדובה
וואלדו עבדו על המתנה שלהם.



היה כבר מאוחד. ולדו הלך מרוצה הביתה.
"קורנליוס יפתע.. " אמר לעצמו.

כשקורנליוס התעורר למחרת, לא מצא את
המכנסיים שלו! הכיסא, שעליו הניח אותם, היה
ריק.

"משהו כזה" אמר לעצמו "היום יום ההולדת שלי
ואין לי מכנסיים." הוא חיפש בכל מקום אבל
המכנסיים נעלמו.

"משהו כזה" הוא אמר שנית ופתח את דלת
החדר.



"מזל טוב!" קראו לקראתו כל החברים ואומה בראשם.
הם הביאו לו עוגת יום הולדת... וגם מכנסיים!
אבל איזה מכנסיים!!





היו בהם המון כיסים צבעוניים!
"אבל זה נהדר!" קרא קורנליוס כשהתאושש
מההפתעה "הרי הם ממש כמו באופנה,
המכנסיים האלה!" הוא התרגש מאוד.
"זה היה רעיון של ואלדו" אמר איסה הקיפוד
"וכל אחד תרם חתיכת בד. שלי זה עם
הלבבות."



את הכריך, את יערת הדבש, את אוסף הערמונים
שלי, הכל! תודה! באמת תודה ידידים!"



קורנליוס מיד לבש את המכנסיים. "עכשיו אני
יכול להכניס הכל לתוך הכיסים האלה" אמר
מאושר "את האבנים הצבעוניות,



בסוף גילה קורנליוס עוד כיס
אחד. ושם היה כבר משהו בפנים
– כדור מרציפן!
וזה יכול היה להיות רק מואלדו.