

בית לחורף

רוסיה

יום אחד החליטו חיות המשק, שור, איל, חזיר, חתול ותרנגול, לעזוב את החצר ולחיות ביער.



בקיץ היה להם שם טוב בחופש לחיות., לאיל ולשור היה מספיק עשב טרי, החתול צד עכברי שדה, התרנגול קטף גרגירים משיחים, החזיר חפר בלוטים תחת שורשים. רק כשגשם ירד היה קצת לא נעים, אבל אז הסתתרו תחת עצים. עבר קיץ והגיע סתיו. נעשה קריר ביער. התחילו לחשוב על מחסה לחורף.



הראשון חשב על כך השור. הוא פגש
את האיל ביער.

"הי, חבר. צריך להכין לנו בית
לחורף! אתחיל לאסוף עצים ביער,
ואתה תכין מהם קרשים."
"מסכים" ענה האיל.

עבר שם החזיר.

"בוא אתנו, חזיר. נבנה בית לחורף.
אנו נביא עצים ונכין קרשים, ואתה
תערבב חמר וטיט, תכין לבנים, בנה
גם תנור."

הסכים החזיר והתחיל בעבודה.
אחר כך פגשו חתול.



"בוא אתנו לבנות בית לחורף. אנו
מכינים קרשים, לבנים ותנור ואתה
תביא אזוב, תרפד את הקירות.
גם החתול הצטרף לחבורה. וכשראו
תרנגול הציעו לו "בוא אתנו לבנות
בית לחורף. אנו נכין קרשים, טיט,
נבנה גם תנור, נרפד קירות, ואתה
תדאג לכיסוי הגג.
הצטרף אלים התרנגול.



בחרו להם החברים מקום יפה,
הביאו עצים, עשו קרשים, הכינו
לבנים, אספו אזוב. התחילו לבנות
בית.

בנו קירות ורצפה, העמידו תנור
גבוה, כיסו ואטמו קירות, כיסו את
הגג. התחילו לאסוף צידה לחורף.



בא חורף קשה, קר. כל החיות ביער
רועדות מקור, ולחבורת החיות שלנו
חם בבית שבנו! השור ישן עם האיל
על הרצפה, החזיר ירד למרתף,
החתול עלה על התנור והתרנגול
מצא לו מוט תחת התקרה ושם
הסתדר. חיים בשקט, לא מתלוננים.



וביער הסתובבה חבורה של שבעה
זאבים רעבים. הם ראו את הבית
החורפי החדש שקם ביער. הזאב
האמיץ שביניהם אמר "אלך לראות
מי בנה את הבית הזה. אם לא
אחזור מיד, בואו לעזרה!
נכנס הזאב לבית החורפי ועלה ישר
על האיל ששכב אחרי הדלת.
לא היה לאיל לאן לברוח. הוא
הסתתר בפינה וקרא בקול איום
"מההה! מההה!"



התרנגול ראה את הזאב, עף מהמוט
שלו, הניף בכוח את כנפיו וקרא
"קו-קו-רי-ק! ווו!"
קפץ החתול מהתנור והתחיל לצעוק
"מיאווו! מיאווו! מיאווו!"
מיד קם גם השור ותוך קריאה חזקה
"מווו!" דקר את הזאב בצד.
שמע זאת החזיר, עלה מהמרתף
והצטרף לצעקות "חריוווים! חריוווים!!!
את מי לאכול עכשיו?"



רק זה עוד היה חסר לזאב! הוא
בקושי ברח מהבית. רץ וקרא לחבריו
"ברחו, אחים, ברחו! אוי, ברחו מהר
אווו! אווו!"
שמעו הזאבים והתחילו במנוסה. לא
ראו אותם יותר בסביבה.
והחיות שבבית החורף נשארו שם
בשקט ובשלום, וחיים בוודאי כך עד
היום.

