

# הובים

מתוך: "עוד אגדות אנגליות" 1894  
מאת ג'וסף ג'קובס  
צייר ג'ון בטטן

חי פעם איש זקן עם אישה ועם ילדה קטנה והם גרו כולם בבית עשוי קני סוף. היה להם כלב קטן בשם טורפי. ולילה אחד באו הובים ואמרו "הובי! הובי! הובי! נהרוס את הבית עשוי קני סוף, נאכל את האיש הזקן ואת האישה וניקח לנו את הילדה הקטנה!" אבל הכלב הקטן טורפי נבח וגירש הובים. והאיש בזקן אמר "הכלב הקטן טורפי נובח כך שאינני יכול לישון ואם אחיה עד הבוקר אחתוך לו את הזנב." ולכן בבוקר האיש הזקן חתך את זנבו של כלב הקטן טורפי.



ובלילה הבא הובים באו שוב ואמרו "הובי! הובי! הובי! נהרוס את הבית עשוי קני סוף,  
נאכל את האיש הזקן ואת האישה וניקח לנו את הילדה הקטנה!" אבל טורפי הכלב הקטן  
נבח והובים ברחו והאיש הזקן אמר "הכלב הקטן טורפי נובח כך שאינני יכול לישון ואם  
אחיה עד הבוקר אחתוך לו רגל."  
ובבוקר האיש הזקן חתך רגל אחת לכלב הקטן טורפי.



אבל בלילה הבא הובים באו שוב ואמרו "הובי! הובי! הובי! נהרוס את הבית עשוי קני  
סוף, נאכל את האיש הזקן ואת האישה וניקח לנו את הילדה הקטנה!" אבל טורפי הכלב  
הקטן נבח והובים ברחו והאיש הזקן אמר "הכלב הקטן טורפי נובח כך שאינני יכול לישון  
ואם אחיה עד הבוקר אחתוך לו עוד רגל אחת."  
ובבוקר האיש הזקן חתך עוד רגל לכלב קטן טורפי.



ובלילה הבא הובים באו שוב ואמרו "הובי! הובי! הובי! נהרוס את הבית עשוי קני סוף,  
נאכל את האיש הזקן ואת האישה וניקח לנו את הילדה הקטנה!" אבל טורפי הכלב הקטן  
נבח והובים ברחו והאיש הזקן אמר "הכלב הקטן טורפי נובח כך שאינני יכול לישון ואם  
אחיה עד הבוקר אחתוך לו עוד רגל אחת."  
ובבוקר האיש הזקן חתך עוד רגל לכלב הקטן טורפי.



ובלילה הבא הובים באו שוב ואמרו "הובי! הובי! הובי! נהרוס את הבית עשוי קני סוף,  
נאכל את האיש הזקן ואת האישה וניקח לנו את הילדה הקטנה!" אבל טורפי הכלב הקטן  
נבח והובים ברחו והאיש הזקן אמר "הכלב הקטן טורפי נובח כך שאינני יכול לישון ואם  
אחיה עד הבוקר אחתוך לו עוד רגל אחת."



ובלילה הבא הובים באו שוב ואמרו "הובי! הובי! הובי! נהרוס את הבית עשוי קני סוף,  
נאכל את האיש הזקן ואת האישה וניקח לנו את הילדה הקטנה!" אבל טורפי הכלב הקטן  
נבח והובים ברחו והאיש הזקן אמר "הכלב הקטן טורפי נובח כך שאינני יכול לישון ואם  
אחיה עד הבוקר אחתוך את ראשו של הכלב הקטן טורפי."  
ובבוקר הוא חתך לכלב הקטן טורפי את ראשו.



ובלילה הבא הובים באו שוב ואמרו "הובי! הובי! הובי! נהרוס את הבית עשוי קני סוף,  
נאכל את האיש הזקן ואת האישה וניקח לנו את הילדה הקטנה!" וכשהובים ראו שלכלב  
הקטן טורפי אין ראש הם הרסו את הבית עשוי קני הסוף, אכלו את האיש הזקן ואת  
האישה ולקחו את הילדה הקטנה בשק.



כשהובים חזרו הביתה הם תלו על הקיר את השק עם הילדה הקטנה וכל הובי דפק על השק ואמר "הביטי עלי! הביטי עלי!" ואחר כך הם הלכו לישון עד הלילה הבא, כי הובים ישנים במשך היום.



הילדה הקטנה בכתה מאוד. עבר שם אדם עם כלב גדול ושמע את הבכי שלה. והוא שאל איך היא הגיעה לכאן וכשהיא סיפרה לו הוא הכניס את הכלב הגדול לתוך השק ולקח את הילדה הקטנה עליו הביתה.



בלילה הבא הובים הורידו את השק ודפקו עליו וכל אחד אמר "הביטי עלי! הביטי עלי!"  
ואז הם פתחו את השק

והכלב הגדול קפץ החוצה ואכל את כולם.





לכן אין עכשיו יותר הובים.

