

הוקי הבנאי





להוקי הכלב בא היום חשק לבנות.
הוא עוד לא החליט מה ואיך,
אבל התחיל בתכנון.



הוא הוציא את הסרבל שלו ואת כלי
העבודה.
"בום" דפק הפטיש שלו.
"אוך!" קרא הוקי כשהפטיש פגע באגודל
שלו.



אולי אבנה מרתף לשמור אוצר שבקצה
הקשת בענן. או אולי ארמון באוויר.
לא, אני יודע כבר. אבנה לטי בית יפה.





לפני שהוקי הספיק לומר "איזה בית איום
ונורא, הוקי. אבל אעשה לך טובה. אקנה
אותו ממך."
חכה" ג'ינקס תקע לוט צרור שטרות ליד
והלך משם.



הוא עבד קשה כל היום, אך בסוף עמד בית,
לא גדול מדי ולא קטן מדי. בית ממש כמו
שצריך.
ג'ינקס החתול בא להסתכל.



השני היה יוגי הדוב שבא להוקי. "הו-הו,
זה בית בדיוק מתאים בשבילי" אמר "זה
בית נהדר! איפה המפתח?"
ולפני שהוקי יכול היה לומר שהבית כבר
מכור, יוגי שם לו כסף ליד והלך בשריקה
עליזה

בבית ג'ינקס התחיל לאסוף יחד את כל
מלכודות העכברים שלו.
"מצאתי בית נהדר שבו אוכל לפזר את
המלכודות ולתפוס את חבריי העכברים" חשב
לעצמו.





"מה עשיתי" דאג הוקי "איך מכרתי את
הבית לשניים, כשרק אחד יכול לגור בו.
מוטב שאקח את הגרזן שלי ואהרוס את
הבית!"

יוגי שמח. עכשיו יש לי מקום נהדר לשינת
החורף שלי. אוכל לישון כמו מלך בבית
הזה.



פיקסי ודיקסי הביטו על הבית עם דמעות
בעיניהם. "הבית הזה הוא בדיוק מה שאנו
צריכים. ג'ינקס הנבזה פרס את המלכודות
שלו החדישות ואנו מפחדים. אולי נוכל
לקנות את הבית?"



"הי, חכה!" נשמע קול דקיק.
"אל תעשה זה" נשמע עוד קול דקיק
שני.

הוקי הביט על הקטנים העצובים. "תוכלו לקנות אותו" אמר "בואו מחר לקבל מפתחות."
שני העכברים הקטנים הלכו משם שמחים.



הוקי התיישב על ערמת שבבי עץ. לא תהיה ברירה אלא לברוח. אולי אצטרף לקרקס? או.. לא, זה לא טוב. אלך עכשיו לטייל קצת בעיר, ואולי אמצא פתרון לבעיה. הוא פשט את בגדי העבודה שלו והתלבש יפה.



העיר רעשה וגעשה. הוקי הלך שקוע
במחשבה. "כל האנשים המסתובבים כאן
מוכרחים הרי לגור במקום כלשהו" חשב.



הוא הביט על הבתים הגבוהים..
ופתאום מצא פתרון לבעיה שלו!



עם בוקר הוקי היה כבר כלב עייף מאוד, אבל
גם מאוד מרוצה.



הוא רץ מהר הביתה, לבש שוב את הסרבל.
הירח שמר עליו במשך כל הלילה.
המסור זמזם ברעש גדול. הפטיש דפק
ודפק.
"אור!" קרא הוקי כל פעם שהפטיש פגע
באגודל שלו.

אחרי הם בא גם יוגי הדוב. הוא סידר את
כל צנצנות הדבש שלו על מדפים חדשים.



פיקסי ודיקסי באו לגור. הם הביאו אתם
גוש גבינה גדול.

ג'ינקס החליט לא למלא את ביתו החדש
במלכודות ישנות. הוא התחיל לנקות את
הבית החדש שלו.



גם הוקי מצא שביתו החדש הוא נעים
ומוח.





הוקי הכלב, הבנאי המוצלח ביותר.

אם תזדמנו ברחוב בו גר הוקי, חפשו בית בעל שלוש קומות ומרתף. כי זה ביתו של



גינקס

יוגי הדוב

פיקסי ודיקסי