

לבריאות!

רושא

"לא, לא אומר זאת, עד שהמלך לא יתן לי את בתו לאישה" ענה הרועה.

הנסיכה ישבה ליד המלך על כס מלכות קטן ונראתה יפה מאד. כששמעה מה אמר הרועה היא פרצה בצחוק גדול, כי למען האמת הרועה בעל העיניים היוקדות מצא חן בעינייה יותר מאשר כל הנסיכים שחיזרו אחריה.

אבל המלך לא חשב כמו בתו וצווה לזרוק את הרועה לכלוב הדוב הלבן.

השומרים הובילו את הרועה לכלוב בו ישב דוב לבן ענק, אשר לא אכל כבר יומיים, והיה רעב מאד. רק נסגרו הדלתות כשהדוב רץ לקראת הרועה כדי לטרוף אותו. אך כשהabit בעיניו היוקדות נבהל מאד, ולמרות הרעב נסוג לפינה והסתתר שם. הוא לא העז לגעת בבחור אלה מרוב רעב התחל למצוץ את כפו.

הרועה הבין שאסור לו לעזוב את הדוב מעיניו וכי לא להירדם שר כל הלילה.

למחרת באו לאסוף את עצמותיו של הרועה והופתעו מאד לראות אותושלם ובריא. הביאו אותושוב בפני המלך שאמר "למדת מה זה להיות בסכנת מוות ועכשו ברך אotti לבריאות!"

אבל הרועה ענה "איני מפחד ממוות. אומר זאת

לפני שנים רבות חי מלך שהיה בעל עוצמה עצום שכאשר התעטש, הנtinyim בכל הממלכה חיברים היו לאומר "לבריאות!". וכך אמרו גם כולם בלבד רועה אחד, בעל עיניים יוקדות, שלא רצה לאומר כך. המלך שמע זאת וקרא לרועה.

הרועה בא ועמד בפני המלך שישב על כסאו, גדול ועצום. אך כמה שగודל ועצום היה המלך, הרועה לא פחד ממנו.

"אחל לי פעם לבריאות!" אמר המלך.
"לבריאות!" ענה הרועה.

"לבריאות שלי, שלי!, נבזה שכמותך!" רגץ המלך.
"שלי, שלי, הוד מלכותך" ענה הרועה.
"אבל לשלי, שלי עצמי!" נחם המלך כשהוא מצביע על זההו. "כן, לשלי, שלי עצמי" קרא הרועה ודפק על זההו.

המלך לא ידע יותר מה לעשות ורגץ נורא, אלא שacz בא אחד מיועצי המלך ולחש לאוזנו של הרועה "אמור פעם אחד, פעם אחד בלבד
לבריאות, הוד מלכותו" אחרת חיר בסכנה.

"از לְרַלְמֹוֹת בְּטוּחַ!" זעק המלך וצווה לזרוק אותו לבור עמוק שבתחתיתו עמדו מאות מותות מחודדים. כשהbayeo אותו לשם ביקש הרואה שיתנו לו להביט לתוכה הבור, כי אז אולי ישתכנע יברך את המלך. כשהשומרים הלאו הצדה הוא שם את מקלו הארוך באדמה, תלה עליו את מעילו ושם את כובעו למעלה. הוא הוסיף גם את שקי מלא חפצים שלו, כדי לתת לדחליל צורה אנושית יותר, ובעצמו הסתר בפינה. כשהשומרים חזרו הם דחפו את הדחליל לבור ובתוךים הי' שהפעם הוא נהרג.

כשייעץ המלך בא למחירת ראות את גופתו. המתה של הרועה הופתע כשפגש אותו חי ובריא. הוא הוביל אותו למלך בפעם נוספת נספת והמלך שוב דרש שהרועה יברך אותו. אך זה אמר רק "לא" אומר זאת עד שלא קיבל את הנסיכה לאישה!" "אולי אצלך לשכנע אותו בדרך אחרת" חשב המלך. הוא ציווה להכין את מרכיבתו המפוארת ועליה עלייה יחד עם הרועה. הם נסעו עד שהגיעו לחורשת עצי כסף. אמר המלך "תראה את החורשה. אם תברך אותי, היא שלך!" הרועה נעשה חם וקר לסירוגין אבל ענה שוב "לא אברך אותך, הוד מלכותך עד שהנסיכה לא תהיה

רק אם תיתן לי את בתר לאישה."

"از לְרַלְמֹוֹת בְּטוּחַ!" זעק המלך וצווה לזרוק אותו לכלב של חזיר-בר רפואיים. אלה לא קיבלו מזון כבר שבוע שלם וכשראו את הרועה רצוי לקרווע אותו לגזירים. אבל הרועה יצא חליל משרוול מעילו והתחיל לנגן. חזיר-הבר תחילת נרתע מהצלילים ואחר כך קמו על רגליו האחוריות והתחילו לركוד. הרועה היה ברצון צוחק למראה זה, אך ידע כי אסור לו להפסיק לנגן אף לרגע והמשיך לנגן, תחילת לאט, ואחר כך מהר ועוד יותר מהר, והחזירים רקדו מהר ועוד יותר מהר עד שנפלו לארץ זה על זה אוזלי כוחות ושכבו כך ללא נוע. אך יכול היה הרועה לצחוק מהמראה של חזיר-הבר המרקעדים, צוחק בקול כה רם. כשהbayao לאסוף את עצמותיו מצאו אותו עם דמעות הזולגות על לחיים מרוב צחוק.

כשהמלך קם משנתו והتلبس הביאו את הרועהשוב בפניו. המלך כעס יותר מקודם כי לא תיאר לעצמו שחזיר-הבר שלו ישאירו את הבוחר חי. הוא אמר "למדת עכשו מה זה להיות קרוב למוות. ברך אותי לבריאותי!" אך הרועה ענה שוב "איני מפחד ממוות, ואומר זאת רק אם תיתן לי את בתר לאישה."

מלך שמח. הוא היה מרוצה יותר מאשר ניתן לשאר. הוא הודיע במלוכה כולה שהנסיכה תחתן. הנ廷ים שמחו שהנסיכה, שסירהה עד כה למחזרים כה רבים, התאהבה ברועה בעל עיניים יוקדות.

התקיימה חתונה כה מפוארת כפי שעוד לא ראו מעולם. כולם אכלו ושטו ורקדו. אפילו חולים באו לחגוג ולכל הילדים חילקו מתנות.

השמחה הגדולה ביותר הייתה, כמובן, באրמון המלך, שם ניגנו התזמורות הטובות ביותר והוגש האוכל הטעים ביותר ואנשי חצר רבים הסבו לשולחנות ואכלו ושםחו.

לפי הנוהג של הארץ החתן הצער הביא למלך ראש של חזיר-בר גדול ושם אותו לפני כדי שזה יפרוס אותו ויחלק לכל הסועדים. הריח היה כה חזק ומפתחה שהמלך התחיל להתעטש בכל כוחו. "לבריאות!" קרא הרועה לפניו שמישה מהאחרים הספיק לקרוא כך, והמלך שמח מאוד שנutan לו את בתו לאישה.

כאשר המלך הזקן נפטר, הרועה ירש את מקומו. הוא היה מלך טוב וצדוק ולא ציפה שאנשים יאחלו לא דבר מה בניגוד לרצונם. ובכל זאת כולם ברכו אותו לבריאות ולה חיים טובים כי אהבו אותו.

לאישתי".

عصיו דבריו כבר הבינו את המלך. הוא ציווה להמשיך לנסוע עד שהגיעו לארמון מפואר, כלו מזהב. אז אמר "אתה רואה את הארמון. אתן לך את ארמון הזהב ואת עיר הכסף אם רק תגיד לי 'לבריאות!' "

הרועה הביט על הארמון והיה ממש בהלם אך עדין אמר "לא! לא אגיד זאת עד שהנסיכה לא תהיה אישתי".

הפעם המלך לא ידע כבר מה לעשות. הם המשיכו לנסוע עד שהגיעו לבריכה כולה יהלומים, ושם ניסה בפעם שלישיית.

"אתה רואה את בריכת היהלומים הזאת?" אמר "תהפוך אותה, ואת ארמון הזהב ואת עיר הכסף. תקבל כל אלה אם רק תגיד 'לבריאות!' "

"לא, לא אגיד זאת אלא אם תיתן לי את בתך לאישה".

מלך ראה שאין מה לעשות יותר ואמר לו "טוב, לא ייכתلي כבר. אתן לך את בתך לאישה אבל אז אתה חייב לאומר ממש ובנאמנות 'לבריאות', המלך!"

"בוזדי, למה שלא אומר זאת? הגיוני שاذ אגיד זאת".