

אגדת תופס החלומות

לפני שנים רבות, כשהעולם היה עוד צעיר, מנהיג רוחני זקן של שבט לאקוטה היה על הר גבוה ושם היה לו חיזיון. בחיזיון הופיע איקטומי, מורה גדול של חוכמה, בצורת עכביש.

איקטומי דיבר אליו בלשון קדושה, אותה יכולים להבין רק מנהיגים רוחניים של שבט לאקוטה.

וכשאיקטומי דיבר, הוא לקח את הטבעת של המנהיג, שעליה היו נוצות, שערות סוסים, חרוזים ופרטי קדושה והתחיל לטוות קורים.

הוא דיבר על מעגל החיים, איך אנו מתחילים את חיינו כתינוקות, עוברים לילדות ואחר כך לבגרות. בסוף מגיעים לזקנה ואז דואגים לנו כמו לתינוקות ובכך משלימים את המעגל.

"אבל" המשיך איקטומי כשהוא ממשיך לטוות את הקורים "בכל תקופת החיים יש הרבה כוחות. יש ביניהם כוחות טובים ויש רעים. ואם תקשיב לכוחות רעים הם יפגעו בך ויכוונו אתך לדרך מוטעית."

והוא המשיך "יש הרבה כוחות והרבה כוונות שיכולים לסייע או להתנגש עם מרקם החיים ועם הרוח הגדולה והתורות המופלאות שלה."

וכל הזמן תוך דיבור, העכביש המשיך לטוות את הקורים מבחוץ וכלפי מרכז הטבעת.

כשאיקטומי גמר לטוות הוא נתן למנהיג לאקוטה את הקורים ואמר "ראה, הקורים הם במעגל מושלם אך במרכז ישנו עדיין חור."

ואמר "תשתמש בטבעת זו כדי לעזור לעצמך ולעמך להשיג את מטרותיכם ולהשתמש ברעיונות, חלומות וחזיונות של עמך. אם אתה מאמין ברוח הגדולה הקורים יתפסו את הרעיונות הרעים ויתנו לטובים לעברו דרך החור."

מנהיג לאקוטה העביר את החיזיון שלו לשבט שלו והיום האינדיאנים משתמשים בתופס החלומות כקורים של חייהם. טבעת הקורים תלויה מעל מיטותיהם ובבתיהם, כדי לנפות את החלומות והחזיונות שלהם.

הרע שבחלומות נתפס בקורים ומתפוגג עם שמש הבוקר, אבל הטוב עובר דרך החור שבמרכז הטבעת והוא נעשה חלק מהם. הם מאמינים שתופס החלומות שומר על גורל העתיד שלהם.

אומרים ש"תופסי החלומות" מקנים לישנים חלומות נעימים, מלאים טוב ושלווה.