

הארנב החכם

אגדה אינדיאנית

בארץ קרה מאד, רחוק מעבר לים, שם איפה שהשלג וקרח מכסים את האדמה חודשיים רבים, חי ארנב קטן. ההורים שלו נפטרו מזמן והוא גדל אצל סבתא שלו. הוא היה עוד קטן מדי כדי לעבוד, והיא זקנה מדי. لكن הם היו עניים מאוד ולעתים קרובות לא היה להם מה לאכול.

יום אחד, כשהארנב הקטן היה רעב יותר מהרגיל הוא ביקש מסבתא שטרשה לו ללכת לנחל ולתפוס כמה דגים לארוחה, כי ראה שהקרח נמס כבר והמים שוב זרמו. היא

צחקה ממנה כי לא האמינה שדג כל שהוא ייתן להיתפס על ידי ארנוב, ובמיוחד קטן זהה, אך מאחר שכאבו לה העצמות מאד ולא יכול להציג אוכל בעצמה הסכימה שילך. "אם לא ת תפoso דג, אולי ימצא משהו אחר לאכול"

חשבה.

היא אמרה לו איפה נמצאת הרשות שלהם ואיך להתקין אותה על הנחל, אך כשהוא רצה כבר יצאת היא קראה לו חזרה.

"אני יודעת מה יועיל לנו שטלר, נער. גם אם תתפoso דג לא יהיה לנו איך לבשל אותו כי אין לנו אש".

"תני לי לתפoso קודם את הדג, ואז אדאג לך לאש" הוא ענה, כי היה צעיר ולא ידע כמה קשה עשיית האש.

לקח לו זמן רב ל思וחב את הרשות הגדולה בין השיחים ודרך השדות, אך בסוף הוא הגיע לענבל, עליו שמע כי רבים בו הדגים, ופרש שם לנחל, עליו שמע כי רבים בו הדגים, ופרש שם את הרשות, כפי שלימדה אותו סבתא.

הוא היה מרוגש כל כך שכמעט ולא ישן בלילה ובבוקר מוקדם רץ לנחל. לבו פעם חזק מאד ותחילה לא העז להבטח לרשות כדי לא

אצל מכשף זקן אחד, כאשר זה שתה מהנהל. הוא חזר עלייהן, כמה שרק יכול היה לזכור, וחכה לראות מה יקרה. תוך מספר דקות שמע רעש גדול, עמודי מים התרוממו באוויר ומעבר לפינה הופיעה להקת לווייטנים גדולים. הוא ציווה עליהם להסתדר בשורה לרוחב הנחל וקפץ על גביהם מאחד לשני עד שהגיע לגדה השנייה. מיד אמר לווייטנים שאין לו יותר צורך בהם, והתישב על החוף כדי לנוח. למצלו הרע על גדת הנחל שחקו ילדים, אחד מהם התגנב אליו בשקט. הארנב שהבית על הלוויותנים המתחרקים לא הרגיש בכר והילד תפס אותו באוזניים. הארנב ניסה להשתחרר אך ללא הועיל והילד רץ אליו מהר הביתה.

"שים אותו בסל" אמרה האישה הזקנה כשראתה את הארנב "עשה אש, נכnis אותו לסיר ונתלה מעל האש".

"モטב שתהרגי אותו קודם" אמר איש זקן שישב שם והארנב נבהל מאד. הוא כל הזמן בבית וחיפש חור כלשהו שיאפשר לו להימלט. הוא שחרר קצר מהרשות שהחזק. "היתי רוצה שקצת אש טיפול על הרשות" לחש

להתאכזב. האם יהיה בה אפילו דג אחד? הרעב שלו גבר והוא פחד מאד. אך לא היה צריך כלל לדאוג כי הרשות הייתה מלאה דגים שמנים וכל כך כבדה שלא הצליח להוציא את כולה מהמים. הוא השלים חלק מהדגים חזרה למים ואחדים טמן במקום מסטור, בחור תחת אבן גדולה, כדי להוציא אותם מאוחר יותר. אז אסף את הרשות עם שאר הדגים וחזר הביתה. מכובד הרשותocab לו הגב והוא שמח מאד כשהגיע בסוף למאורתם. הוא הניח את הרשות עם הדגים על הארץ ואמר לסתה "נקי את הדגים ואני אלך אל עבר הנחל, לאוהלי אנשים, להביא משם אש".

הסתה נבהלה מאד. היא ידעה שאחדים ניסו כבר לגנוב אש מבני-אדם ורק מעתים חזרו שם בשלום, אך חשבה שיש בו אולי איזה כוח מי שחייב לא יודעת עליו. لكن לא עצרה אותו.

אחרי שככל הדגים הוצאו מהרשות הוא קיפל אותה יפה ורץ שוב אל הנחל, בתקווה שימצא מקום צר כלשהו בו יוכל לעبور את המים. מיד ראה שהנחל רחב מאד והוא לא יכול לקפוץ מעליו. אך אז נזכר במילוט כישוף, אותם שמע

ובאותו הרגע בול עז גדול נפל על האש, פיזר רشف בכל האוהל וגם הצית את הרשת.

האנשים התפזרו בבלהה והארנב קופץ מהסל ורץ בכoon הנחל, כשאנשים וילדים רבים רודפים אחריו. לא היה זמן לקרוא שוב ללווייתנים אז, כשהוא מחזיק חזק את הרשת בפה, לחש "אני רוצה לעبور את הנחל", קופץ גבוה באוויר ונחת בשלום בגדה שממול. הוא הביט אחרה וכשרהה שלא יכולים כבר להשיג אותו, רץ מהר למאורה של הסבטה.

הרשת עדין בערה והוא אמר לסבטה "הבטחתי לך להביא אש? נכון?"

"אבל איך עברת את המים?" שאלה היא.
"הוא, רק קופצת" ענה, והסבטה כבר לא שאלה יותר כי ראתה שהוא חכם ממנה.