



## והחמור החביב

מאת היינריך הופמן

1871



יש גם חמור שרואה את הכל, לועס דרדרים וקציר  
וכשהוא לועס אותם כך, הוא מהרהר תוך מבט  
קדימה.



המלך והמלכה גאים מאוד. כל היום הם יושבים על  
כסאות זהב, וכתרי זהב לראשם,  
וקנוטר הכלב המלכותי יושב ביניהם עגול ושמן.  
ארבעה.  
הנסיך גרונוואלד, בן המלך דומה מאוד לאבא שלו.  
הוא כעסן, יהיר, צעיר בעל תכונות מצערות.  
אך אחותו, הנסיכה פנינית היא כמו קרן אור של ירח.  
לבה טוב וסובלת מאוד מהטרדות של גונוולד.



אך פנינית מתחילה לבכות. היא נותנת למסכנה את כל כספה. הו, עכשיו הם יוכלו לאכול לשובע! פנינית נותנת להם גם תפוחים ולחם, מנחמת את המסכנים, מעודדת אותם. לכל אחד יש לה מילה טובה. החמור מביט על כל זה, ומנענע באוזניו באורוותו. "איזה זוג מלכותי יהיר. הגאווה תביא אסון עליכם!"



בשבת כל הפמליה יוצאת לטיול. המלך צועד קדימה והמלכה מיד אחריו. מגיעים מיד אנשים עניים, צעירים וזקנים, מיואשים מרוב רעב, אבות אמהות, בנים ובנות. לכולם רק בקשה אחת: "רחמו עלינו, תנו מטבע כסף! תנו פרוסת לחם!" המלך לא שם לב והוא צועד קדימה. המלכה מקמטת את אפה. וכשהם מתקדמים כך, מופיעה פתאום אישה עם ילד קטן. הנסיך גרונוואלד מכה אותה במקלו, וקנוטר קורע את בגדיה. איזה לב קשה! ממש לב מאבן!

"הי, חמור! לאט לך! עצור! אל תדהור כל כך!"  
אך החמור לא מקשיב. הוא רץ קדימה, לא עוצר,  
מקפץ מעל אבנים ותעלות.  
ופתאום צומחות לחמור כנפיים ענקיות. הוא יכול  
עכשיו להתרומם באוויר. הנסיך גרוננואלד קורא  
לעזרה, אך הם מתרוממים מהר לתוך עננים. למרות  
הנסיך בוכה ומילל, הטיסה נמשכת.



יום אחד יוצא הנסיך גרוננואלד, במצב רוח מרומם,  
לטייל בשדות על חמורו. הוא רוכב עליו כאילו כל  
העולם שייך לו.  
והחמור אומר לעצמו: "מר נסיך, אתה כל כך מרוצה  
מעצמך, אבל עכשיו אתה בידי!"  
הם עוברים דרך שדה קרוב לעיר. הנסיך מכה בחמור  
ואומר לו לרוץ ולקפוץ. הם דוהרים מהר ומהר יותר,  
עד שגרוננואלד מקבל סחרחורת.





והחמור אומר שוב: "עכשיו מתחיל העונש שלך. אתה זקן ואילם ותישאר כך עד שיעבור הזמן העונש שלך. תישאר כאן ביער הזה עד שהקסם יחלוף. אין מכאן כל דרך מוצא. תתחיל לחשוב על מעשיך! נסה לתקן את דרכך!"

עם המילים האלה החמור מתרחק, משאיר את גרונוואלד לבדו ובדרכים ידועות רק לו חוזר לאורוותו.

בסוף הם מתחילים לרדת לאדמה. מתחתם יער ירוק. החמור מסתובב לנסיך ואומר: "הנסיעה לא מצאה חן בעיניך? כאן אנו נעצור, אדון גרונוואלד, בתוך היער הירוק הזה. שים לב כמה מהר אנחנו נוחתים."

תוך כדי הנחיתה נופל נסיך גרונוואלד לאדמה. מבטו מופתע, וכשהוא מגיע לאדמה קורה דבר מופלא: הוא כבר לא נער צעיר: שערותיו לבנות, ארשת פניו זקנה, גלימה חומה עוטפת את גופו. והוא לא יכול להוציא הגה מהפה, וזה שמפחיד אותו ביותר. מאותו הרגע הוא נעשה אילם לגמרי, ורק מביט בפחד גדול סביבו.



עכשיו תבין את האנשים העניים, כי אתה בעצמך עני.  
היית אולי רוצה לאומר: "תנו לי פרוסת לחם!" אך גם  
זאת לא תוכל, כי אתה אילם.  
גרונוואלד בנה לעצמו בקתה מזרדים ועלווה, וכך חי  
שנים אחדות בשקט, רק לבדו.

הו, גרונוואלד! איה היהירות שלך? אתה נסיר, אבל  
אתה מוכרח לחטוב עצים, לחפש גרגירים ביער כדי  
לא לסבול רעב. כעת מזונך לפת בר, שורשים ועשבי  
מאכל. תתרגל לאוכל גס וכשתמצא ביצת ציפור,  
תהיה לך חגיגה ממש.  
כעת יהיו חייך קשים ותחשוב שאכן כך מגיע לך.  
תיזכר בבכי מר באחותך ובהוריך.



ומתוך הצער הרב קנוטר אוכל עכשיו כמו שישה.  
אך עוד מעט יגיע אסון נוסף, עליו מסופר בעמוד  
הבא.

ובינתיים בארמון המלך בוכים ומתאבלים. המלך  
משפיל את ראשו הגאה כי לקחו לו את בנו האהוב.  
גם למלכה מתאבלת לא פחות, הרי חסר לה הילד  
שלה. וגם פנינת יושבת ובוכה מרות.





החמור ראה את הכל מתוך האורווה שלו ואמר לעצמו: "כך צריך להיות. אבל את פנינית אציל עכשיו."



יום אחד לממלכה פורצים אויבים והם שורפים והורגים את הכול. אלה היו אנשים אכזריים, שגם אומץ לב ונשק לא עצרו אותם. הם המיתו את כל שומרי הארמון וכבשו את בירת הממלכה. ובחצר, לאור היום שכב המלך ממש הרוג וגם המלכה שכבה לידו ללא רוח חיים. חרבות רחבות תקועות ללא רחמים בחזיהם של שני אלה. וגם קנוטר קיבל את שלו ותקוע היה על שיפוד. הו יהירות, לאן את מביאה אנשים!



ושוב התרומם החמור לעננים, אך פנינית לא פחדה כלל. ישבה על גבו בשקט כי האמינה שהחמור נאמן לה. וכך הם עפו בקלות והרחיקו מגאווותנים. עד שבסוף החמור שוב התחיל לנחות על הקרקע.  
\*



הוא בא אליה וקורא: "מהר! קפצי על גבי ילדה מלכותית! אציל אותך ואביא למקום מרוחק ובטוח." בלי לחשוב הרבה קפצה פנינית על גבו של החמור הטוב והם יצאו לשדות, רחוק מהארמון מלא דם.



והיא עדיין לא מבינה ואומרת: "אישי זקן ומכובד,  
אנא התיחס אלי בחמלה. אני בת מלך מסכנה."  
הוא בוכה מיואש, ומזמין אותה לבקתה שלו. ולמחרת  
כשהיא מספרת לו על האסון הוא נעשה עוד יותר  
אומלל.  
\*

הנה צועדת פנינית בחורשה, מובילה את החמור  
בחבל, עד שהיא מגיעה למקום בו עומדת הבקתה  
של גרונוואלד. היא מביטה על האישי הזקן בלי להכיר  
אותו כלל. אך הוא מכיר מיד את אחותו, בא אליה  
במהירות כשמעינו זורח אושר. אבל היא נרתעת.  
והוא רוצה לשאול: "אינך מכירה אותי?" אך אינו יכול  
לדבר.



החמור רק מנענע בראשו, הולך ליער במהירות ותוך זמן קצר חוזר בצעד זהיר ועליו שני סלים שהוא נותן לפנינית. היא פורסת מפה לבנה, ומוציאה עוגה טעימה ויין טוב, צלי, לחם ותפוחים. גרונואלד מביט בהשתוממות, כמה שזה חסר היה לו. וכשהכל כבר מוכן, מתיישבים שניהם לארוחה.

בצהריים גונוולד מראה לה את מזונו הדל, שממנו נעשה צנום מאוד. אך היא אומרת מיד "ידידי, על יאוש, החמור יביא לנו כל הדרוש" ומצווה לחמור: "הביא לנו אוכל טעים!"





**החמור מצוחצח למשעי מנצח על כל התזמורת,  
כשפנינית מצטרפת ושרה שיר נהדר בקול שנישא  
לכל צמרות עצי היער.  
ורק גרונוואלד המסכן אינו יכול להצטרף כי הוא  
אילם, ורק מקשיב למנגינה היפה.**

**ביום השבת, שהוא יום מנוחה לכל, באות אליהם  
חיות יער שונות. השועל לוקח כינור ביד כי הוא נגן  
מומחה. הסנאי מנגן בחליל והדוב בא מההרים עם  
הקונטרבס שלו. האיל נושף בקלרנית והארנב מתופף  
בתופים. הצבי מנגן בקרן יער באומנות רבה, ומענפי  
היער מסביב נשמעת שירת הציפורים.**



כעת ירדו משמיים שני נשרים. אחד הוריד את גלימתו של גרונוואלד, השני את זקנו והשער הארוך. ואז פתאום ראתה פנינית שאחיה עומד לפניה. שני הצעירים הנפלו בזרועות זה של זה, ובכו מרוב האושר. כעת הודיע החמור: "עכשיו עלינו לחזור לבירת הממלכה. גם שם נגמר האסון."

ביום בו עברה השנה השביעית של מבחנו של הנסיך, הוביל החמור את גרונוואלד עם פנינית לקצה היער. כשהם מביטים על השדות נשמע פתאום צלצול פעמונים. שנים-עשר פעימות נשמעו. הם נבהלו מאוד, כי צליל הפעמון דמה להם לזה של ארמון המלכות. ואז הודיע החמור: "עבר זמן העונש. הגיע עת לחזור למה שהיית קודם. את, פנינית, הוכחת את נאמנות ואהבה שלך. ואותך גרונוואלד הסיגוף שחרר מגאוותך. הכרת עכשיו את טעמו של העוני."



**"אנחנו הולכים בכל העולם, עוצרים מתי שנוח לנו. אנחנו התזמורת המשעשעת. הירח זורח, השמש מחממת ואנו נשארים נאמנים לכל בעלי הארץ. וכך אנו עוברים בכפרים ועיירות. נפתחים כל החלונות למשמע השירים שלנו. בנות רצות לקראתנו ומביאות לנו זרי פרחים."**  
כך הלכה התהלכה זמן רב, כי עיר הבירה הייתה רחוקה.

**זוג הצעירים חוזרים עכשיו הביתה עם זרי פרחים בשערות. שניהם יושבים על החמור הנאמן והאחות מחזיקה חזק את אחיה שמצאה שוב. גם החיות מתזמורת היער מצטרפות לתהלכה. כל אחת עם כלי הנגינה שלו. הדוב עם הקונטרבס, הסנאי עם החליל, השועל עם הכינור, האיל עם הקלרניט והצבי רץ עם קרן יער תלוי על צווארו. ובקצב ההליכה מתופף הארנב על התוף שלו. הם מגיעים לרחבה יפה ביער ושם מנגנים שיר, מלא ידידות ואושר.**





החרבות ושלפו אותם בזהירות מחזיהם של המלך  
והמלכה. אלה קמו מיד כי הכל היה רק קסם והם לא  
הומתו ממש.  
המלך והמלכה לא יכלו להאמין שהם שוב בחיים,  
ואפילו קנוטר עשה גלגלת.

ובזמן שלגרונוואלד הוחזר המראה הקודם שלו,  
המלך והמלכה שכבו עדיין באותו המקום. וגם קנוטר  
תקוע על שפוד שכב מת כליל.  
אך כשהפעמון צלצל שנים-עשר פעמים הופיעו  
בשמיים שני עורבים. הם תפסו במקוריהם את



המלכה התעלפה על כס המלכות, הכתר, שרביט ותפוח הזהב שכבו על הארץ ואפילו קנוטר התעצב כל כך שהפסיק לאכול.

אך השמחה לא ארכה זמן רב. הם התחילו לדאוג. "איפה הילדים שלנו?" בכתה המלכה. היא התיפחה בקול: "מה לנו החיים והמזל. מי יחזיר לנו את ילדינו?"

אבל גדול נפל על כל המדינה. בכה ראש העיר והאיכר, החייט, הסנדלר, הטוחן, הנפח ואפילו האופה.



ואז אמר המלך: "שמחה גדולה לנו היום. אבל לא רק  
אנו צריכים לשמוח אלא כולם סביב. לכן נארגן עכשיו  
חג ילדים גדול, נביא הנה את כל ילדי הממלכה!"

ואז הופיעו הילדים עם תהלוכת התזמורת. "הנה הם,  
הנה הם חזרו". גרונוואלד נפל בזרועותיו של המלך  
ופנינית בדמעות התחבקה עם המלכה, וקנוטר מרוב  
שמחה עשה גלגלת שניה.  
ורק החמור התרחק בשקט וחזר מיד לאורווה. שם  
הוא עומד ולועס את הדרדרים וחציר.





הם באו מכפר ומעיר,  
לרקוד על משטח גדול.  
המלך ארגן את  
החגיגה. תזמורת  
החיות נגנה לרקודים.  
הסתובבו, שמחו, רקדו  
ושרו שירים שמחים

ובסוף יצאו כולם בתהלוכה שמחה,  
התחרו בזוגות, זרקו פרחים זה על  
זה, רקדו דרך הגנים ושדות. וקנוטר  
רץ לפני כולם כי הריח ארוחה טובה.  
הילדים קפצו ושרו: אנו רצים  
בשרשרת ארוכה. קפצו ורקדו עד  
שתעיפו!"





תוך המשחק התחילו כולם לשיר:  
"עין פקוחה, יד זריזה, זרוק טוב, תפוס  
מהר, כך נשחק יפה!"

ואחר כך התחילו משחקי כדורים. גרנוואלד חילק  
אותם לקבוצות: "בנים ימינה, בנות שמאלה!"  
הכדורים התחילו להתעופף וקנוטר שניסה לתפוס  
אותם קפץ גבוה באוויר.





גם גרונואלד ופנינית קיבלו כל אחד כעך גדול. ילדים  
התיישבו לשולחנות ושתו שוקו חם וחלב טרי מכוסות  
גדולות.  
השמש והירח שמחו במיוחד שכל אחד מהם קיבל גם  
הוא כעך שלו.

אחר כך הובילו את כולם לעיר הכעכים. שם על כל  
בית תלויים היו שרשראות מאפה. לפני השער שמר  
האופה שאפה את הכעכים. הילדים תפסו את  
המאפה בשמחה. אפילו המלך והמלכה הצטרפו  
אליהם.



קנוטר עשה חור בתוך הר העוגות וישב שם תוך  
אכילה, מרוצה מעצמו. אך מהר מאוד הילדים גמרו  
לאכול את כל העוגות.

אחרי כן הובילו את כולם להר העוגות שעמד בשדה.  
עוגות מכוסות בסוכר לבן, ועליהם אפשר היה לטפס.  
וכולם שרו שוב:

*"עלו למעלה, ירדו משם. אנו עולים, אנו  
יורדים, בקפיצות ובריצה!"*



יחי חמור הקסמים

ואז אמר המלך: "עכשיו תתיישבו ותנוחו, כי הגיע זמן של זיקוקי די-נור."