

## הר זכויות

פולין

העולם, התקווה שלא לא התגשמה. שלושה ימים לפני תום שבעת השנים הגיעו אביר בשריון זהב, שעליו סופר כי מצליח בכל שנייה לעשות. הוא רכב אל ההר על סוסו הנפלא. האנשים שנאספו בעמק התפלאו לראות איך פרסות הסוס עלו על המורדות החלקיים ללא קושי, כאילו הייתה זו דרך ישירה ו פשוטה. האביר עלה לפסגה והתקרב כבר לעצם התפוח, ולבה של הנסיכה התמלא בשמחה, כשהראתה זאת מהחלון, אך אז וו! מהעż התרומות עית ענק ונפנפ בכנפיו בעיני הסוס. הסוס נבהל ונרתע, התחלק על שטח הזכוכית והתגלגל יחד עם הרוכב למיטה, שם נהרגו שניהם.

ימים אחדים אחר כך עבר בקרבתה סטודנט עני ונאה, חזק וחכם ונעמד לרגלי ההר. כבר שנה שמע על ההר ועל הנסיכה היפה, ועל האבירים שלא הצליחו להציל אותה נהרגו כולם. הוא הביט עכשו על האביר בשריון הזהב שלו ועל הסוס הנפלא שכבו מתיים לרגלי ההר. הוא חשב רגעים אחדים ו שקל מה לעשות. ואז הסתווב ונכנס ליער הסמור. שם תפס חתול פרא, הרג אותו וחתך את ציפורניו רגליו החdot. הוא קשר אותם לידי ורגליו והתחלף לטפס על ההר.

כשהגיע למחיצת הרגיש עיף וצמא. מעליו עבר

לפני הרבה, הרבה זמן, עוד לפני שנולדו הסבים של הסבים שלכם, ורחוק, רחוק מכאן, בלב פולין, עמד הר זכויות. הוא היה כל כרך גבורה שפסגתו נגעה בעננים, על הפסגה עמד ארמן, ולפני הארמן עמד עץ תפוחים ועליו תפוחי זהב. בארמן היה חדר כסוף שבו חייה נסיכה יפהפייה. לפני זמן רב היה נכלאה בארמן על ידי מכשפה רעה, וחיה בבדידות ובעצב. כי איך יכולה להיות מאושרת אם למרות שהמרתפים היו מלאים אבני טובות וחדר אחד בארמן היה מלא שקี้ זהב, אך היא לא יכולה לצאת לאור השמש, לשמעו את צויז הציפורים או להריח את ריח הפרחים? אבירים רבים, ששמעו על יופייה של הנסיבה ועל עושרה, ועל כרך שהיא כלואה בארמן, ניסו לעלות על ההר ולשחרר אותה, אך טרם הגיעו לפסגת ההר נפלו מהמורדות החלקיים נהרגו. ובמשך שבעה שנים אביר אחר אביר ניסו לעלות לשם, והנסיכה ראתה וקיוותה כי אחד מהם יגיע ויצל אותה. אך למרות שהם באו מאות מכל קצוות

از ל��ח תפוח אחד ושם על פצעיו שעשה העיט בידיו. הפעמים נרפאו מיד. אחר כך מילא את כיסיו בתפוחים והלך ישר אל הארמון, שעליו שמר דרכון איום. הצער זרק חופן תפוחים על הדרקון וזה נרתע ונפל מהר. דלת הארמון נפתחה והצעיר מצא את עצמו בגן מלא פרחים.

הנסיכה שישבה בחלאן ראתה אותו ורצה לקרהת המציל שלה. היא נתנה לו את ידה, את לבה ואת הכל שהיא לה.

למחרת, כשהצעיר והנסיכה טילו בגן, ראו פתאום קהל רב מתאסף לרגלי ההר. הם קראו לסנונית וביקשו שתבדוק מי יכולים להיות האנשים האלה. באיזו שמחה נודע להם שאלה כל האבירים שאבדו את חייהם בנייסיון לטפס על ההר כדי להציל את הנסיכה. דמו של העיט טפטף עליהם והם קמו לתחייה והודיעו למציל שלהם.

הסטודנט העני ואישתו הנסיכה שלטו על הר הזכוכית וחיו עוד שנים רבות.

העיט שהיה בעצם המכשפה הרעה, נמצא מאוחר יותר מת בעיר.

ונך הסטודנט העני הצליח בשכלו לעשות מה שאבירים רבים לא הצליחו לעשות בכוחם.

ען שחור והצעיר ביקש ממנו קצר מים. אך הען עבר בלי להוריד אף טיפה. הוא הביט למעלה אך כדי להבית על הפסגה היה צריך להרים את ראשו כה גבוהה שכובעו נפל ממנה. הוא הביט למטה והבין שם יי'פוא, מותו בטוח. השימוש כבר התחיל לשקווע.

הוא היה עי'פ מדי כדי להמשיך. لكن קבע היבט את הציופרנאים בקייר הזכוכית, עצם את עיניו ונרדם עד חצות.

העיט עמד בשמירה על עץ התפוח. כשעלה הירח וזרק את אורו על מדרון ההר הציופר הענקית ראתה את הסטודנט המסקן ישן שם. היא הרימה את כנפיה ועפה כדי להשמיד אותו, אך אז הצער פקח את עיניו וכשרהה את הציופר החליט לנצל את כוחה כדי לעוזר לעצמו. העיט תפס אותו בציופרני אך הצער נאחז ברגלו של הציופר. העיט נבhall ועף למעלה, מעל ההר ומעל הארמון. הסטודנט הביט למטה. הוא ראה את הארמון באור הירח, הוא ראה את הנסיכה היושבת בחדר הכסף שלה וחולמת על האביר שיבוא להציל אותה. הוא ראה את עץ התפוח עם פרי הזהב הנוצץ. הוא הוציא סכין מכיסו וחתר את רגלו של העיט. הציופר עפה בחרחות אל העננים אבל הסטודנט נפל ישר לתוך עץ התפוח.