

התן והענק

מסיפורי אינדיאנים

יום אחד הלך התן בדרך כשלקראתו רצה אישה זקנה. "חזור" היא צעקה "אם תלך הלאה הענק יבלע אתך."

"ענקים לא מפחידים אותי" ענה התן בגבורה כשהוא דופק באגרופיו על חזה. האמת היא שלא ידע כלל מי זה ענק כי עוד אף פעם לא ראה כזה. "זה ענק גדול מאוד" אמרה האישה.

התן הביט סביב וראה ענף של עץ יבש המונח ליד הדרך. "אכה לו בראש עם זה" אמר והניף את הענף כמו אלה "הענק הזה יברח כמו כל הענקים האחרים שניסו להתעסק אתי."

האישה רק משכה בכתפייה והמשיכה לברוח. היא הבינה עכשיו שהתן לא ראה מעולם ענק אבל היה יהיר מדי כדי להודות בכך.

התן המשיך ללכת ולנפנף בענף עד שהגיע לפתח מערה שבצד הדרך.

"איזו מערה מוזרה" אמר לעצמו "עוד לא ראיתי מערה שסלעים לבנים גדולים מונחים מעל ומתחת לכניסה. זה כנראה מעבר מיוחד דרך הגבעות".

הוא טיפס על הסלעים הלבנים ונכנס פנימה. רצפת המערה הייתה רכה ונוח היה ללכת עליה.

פתאום נשמע קול נהמה חזק ופתח המערה נסגר. "זה מוזר" אמר התן "אבל אין זה משנה, כי ממילא לא התכוונתי לחזור לשם". הוא המשיך ללכת עד שפגש אישה רזה מאוד שזחלה על הארץ.

"הי! מה קרה לך?" שאל התן.

"זה בגלל הענק" נאנחה האישה.

"איפה הענק?" שאל התן בכעס והניף את הענף שלו "אכה לו בראש".

האישה צחקה "אינך יכול לראות אותו כי אתה כבר בתוך בטנו. זה לא פתח המערה בו נכנסת אלא פיו של הענק."

"זה מסביר את הסלעים הלבנים סביב הכניסה" אמר התן "אלה שיניים שלו."

בינתיים עוד אנשים אחדים, רזים מאוד, זחלו אל התן והאישה.

"מדוע אתם רזים כל כך" שאל התן "האם הענק פגע בכם?"

"אנחנו רק רעבים מאוד" ענה איש אחד "אין כאן כל אוכל ואי אפשר גם לצאת מכאן."

"אבל הנה מסביב מלא בשר" אמר התן "אם אתם בתוך הענק תוכלו לאכול מבשרו".

"לא חשבנו על כך" אמרו האנשים.

"אינכם חכמים כמוני" אמר התן.

"אבל גם אתה בתוך הענק" הזכירו לו.

התן לא ענה. הוא הוציא סכין שלו והתחיל לחתוך חתיכות מקיר המערה ולחלק אותן לאנשים.

פתאום נשמע שוב קול נהימה חזק. "מי זה שחותך את הבטן שלי?" שאג הענק.

"זה אני, תן. אם לא תשמע אותנו אמשיך לחתוך מבשרך."

"לא אתן לך" נהם הענק "תשארו כולכם בפנים עד שתמותו."

אבל אחרי שהאנשים אכלו מבשרו של הענק נעשו חזקים יותר וקמו על רגליים.

"תהיו מוכנים לרוץ כשאומר לכם" אמר התן והתחיל לדקור בסכין בקירות המערה. הענק נהם ושאג אך התן המשיך לדקור. בסוף הענק לא יכול היה לסבול יותר.

"טוב, תן. אתן לכם לצאת" הוא נאנח.

"תהיו מוכנים לרוץ" אמר התן לאנשים. הענק פתח את פיו וכולם רצו לאור השמש. אנחות הענק נשמעו כמו רעם והרעידו את האדמה.

"תודה לך, תן" אמרו האנשים "עכשיו אנו יודעים מה לעשות אם הענק יבלע אותנו שוב".

"ואני יודע מה לעשות אם אומרים לי כי ענק נמצא לפני" אמר התן "אסתובב ואחזור מיד."