

השועל והשק שלו

כתבו ס.פירמן וא.מלבי
ציורים פ.ריצ'רדסון
מתוך "ספר הקריאה הראשון"
1919



בדרכו נכנס לבית שכנתו. דפק על הדלת.
השכנה יצא לקראתו.
אמר השועל "אני יוצא עכשיו לשוק. האם אפשר
להשאיר את השק אצלך?"



יום אחד החליט השועל ללכת לשוק.
הוא תפס דבורת עץ גדולה,
הכניס אותה לשק ויצא לדרך.



האישה הייתה סקרנית. "מעניין מה יש לו בשק.
אפתח ואראה."
היא פתחה את השק, הדבורה עפה והתרנגול קפץ
ובלע אותה.



האישה אמרה "אפשר."
"אבל אל תפתחי אותו" הזהיר השועל, והלך.



"אז תני לי את התרנגול תמורתה" אמר השועל.
לא הייתה ברירה והאישה נתנה לו את התרנגול.
הוא הכניס אותו לשק והלך.



חזר השועל, הסתכל בשק ושאל "איפה הדבורה
שלי?"
"התרנגול בלע אותה" אמרה האישה.



F.R.

חזר השועל, הסתכל בשק ושאל "איפה התרנגול שלי?"
אמרה האישה, רק הסתכלתי בשק והתרנגול עף, אבל החזיר טרף אותו."



F.R.

עבר השועל ליד בית אחר. דפק בדלת ושאל "אני הולך לשוק. אולי אפשר להשאיר את השק שלי לזמן מה?"
"אפשר" אמרה האישה.
"אבל אל תפתחי אותו" אמר השועל והלך.
חשבה האישה "מעניין מה יש לו בשק." היא פתחה אותו ועף התרנגול. בדיוק עבר שם חזיר. הוא תפס את התרנגול וטרף אותו.



הלך השועל עד שהגיע לבית אחר. דפק שם בדלת
והאישה שאלה "מי שם?"
"זה אני, שועל. אולי אפשר להשאיר כאן את השק
שלי?"
"אפשר". "אבל אל תפתחי אותו" אמר השועל
והלך.
חשבה האישה "מעניין מה יש לו שם בשק"
פתחה את השק והחזיר יצא. רץ ילד קטן אחרי
החזיר, אבל החזיר ברח.



אמר השועל "אז אקח את החזיר שלך".
השועל תפס את החזיר, הכניס לשק והלך.



תפס השועל את הילד ואמר "אם לא תפסת את החזיר אכניס אתך לשק שלי" וכך עשה.

חזר השועל, הביט בשק ושאל "איפה החזיר שלי?" אמרה האישה "החזיר ברח. הילד ניסה לתפוס אותו אבל לא הצליח."



חזר השועל, לקח את השק והלך אתו ליער. "איזה ארוחת צהריים טובה תהיה לי" חשב לעצמו. הוא פתח את השק והכלב קפץ ממנו. ארוחת צהריים טובה הייתה לכלב הפעם.



הלך השועל והגיע לבית אחר. דפק בדלת ושאל "אוכל להשאיר כאן את השק שלי לזמן מה?" "תוכל" אמרה האישה. "אל תפתחי אותו" אמר השועל והלך. הילד בשק התחיל לבכות. האישה פתחה את השק, שחררה את הילד ובמקומו הכניסה את הכלב שלה.