

## פית המעיין

סקוטלנד

לפני הרבה, הרבה זמן בא רועה אחד שחיזר אחרי הבית היחידה של הטוחן בקוטהילדרי, והתחtan אליה.

הרועה למד לטוחן תבואה וכאשר מט הטוחן, הוא הפך לטוחן של העיירה קוטהילדרי. תחילת לא היה להם כסף רב, אך אחד סקוטי מההרים שלח להם בהשאלה קצר ממון ומماז הם חיו די טוב. במשך זמן נולדה להם גם בת, אך ביום היולדת גנבו אותה הפיות. הם הובילו את התינוקת לעיר קוטהילדרי ושם מצאו אותה בסוף, שוכבת ממש על שפת הבאר השחורה. כשהבאו לשם שמעו גם זמרה שקתה באוויר:

"חזרי, חזרי אהובתי, דבש שלי, לב שלי.  
חזרי אליו יקירתני ותזכרי שנפגשנו בעיר סמוך  
לבאר".

הנעරת גדלה והפכה ליפה ביותר בכל הסביבה. הכל התנהל טוב בבדיקה.  
לילה חשור אחד הגיע לטחנה נקר עם שביב  
לוHot והציג אותה. הכל נשרף והטווחן אישתו

נשארו ללא כלום. ומה שייתר גרווע הסקיוטי מההרים בא ודרש את כספו בחזרה.

בעיר קוטהילדרי, ליד הבאר השחורה חי איש זקן שננד מביתו כשרק יכול היה. בחורף הלך תמיד שם ואיש לא ידע לאן. הוא היה גמד מכוער, פחות ממטר אחד גובה.

במשך חמיש-עשרה שנים ראו אותו רק שלוש פעמים, כי הוא תמיד ברוח שימושיו התקירב אליו. אבל אם הצלחת להתגנב אליו בשקט, דרכו העיר החשוך יכולה לראות אותו משחקumi.

הbear ושר אותו השיר תמיד:

"מתי תבוא אhabתי, דבש שלי, לב שלי.  
מתי תבוא יקירתני, ותזכיר שנפגשנו בעיר סמוך  
לbear".

אחרי שהטחנה נשרפה בת הטוחן יצאה לבדה לעיר והלכה עד שהגיעה לבאר השחורה. אז

הגמד תפס אותה וקרא שוב:

"בוא איתי אהובתי, דבש שלי, לב שלי.

בוא אליו יקירתני ותזכיר שנפגשנו בעיר סמוך  
לbear".

אחר כך נתן לה לשות שלוש פעמים מלא-כף  
היד של המים המכופפים, ועף אליה על זיק של ברק.

למחרת, עוד לפני זרימת השם נשמעו שלוש דפוקות בדלת. הנערה המנוחה הוצאה החוצה וראתה קבוץ זקן, שהתחילה לשירה:

"פתחי לי, פתחי אהבתי, דבש שלי, לב שלי.  
פתחי לי יקירתי. האם תזכיר שנפגשנו בעיר סמור לבאר?"

בל' לומר מילה היא פתחה לו את הדלת והוא נכנס תוך כדי שירה:

"תני לי את הקמח שלי אהבתי, דבש שלי, לב שלי.

תני לי קמח שיבולת-שוקל יקירתי. האם תזכיר שנפגשנו בעיר סמור לבאר?"

הנערה הכינה לאיש קערת קמח שיבולת-שוקל והוסיפה שלוש טיפות מהבקבוקון הירוק. תוך כדי אכילה הזקן נעלם ובמקומו הופיע הסקווטי מההרים, שהלווה כסף לאביה הטוחן והוא שר:

"תני לי את עוגות שיבולת-שוקל שלי יקירתי,  
תני לי את העוגות שלי אהובתי

האם תזכיר שנפגשנו בעיר סמור לבאר?"

היא אפתה לו עוגות שיבולת-שוקל טריות והוסיפה שלוש טיפות מהבקבוקון הירוק. הוא רק גמר לאכול את העוגות כשנעלים ובמקומו הופיע הסקווטי הנקר שהציג את טחנת אביה ושר:

כשהנערה המסכונה פתחה את עיניה היא מצאה את עצמה בארמון כלו זהב וכסף, ומלא פיות. המלך והמלכה של הפירות הזרים אותה להישאר אצלם ואמרו כי יdaggo לה יפה. אבל אם היא רוצה לחזור הביתה, אסור לה לספר איופה שהיהתה ומה ראתה.

היא רצתהאמין לחזור והבטיחה לעשות כפי שנאמר לה.

از אמר המלך:  
"תני קמח שיבולת-שוקל לאיש זר שתתגשי לראשונה".

"תני לו עוגת שיבולת-שוקל" אמרה המלכה.

"תני לו חמאה" אמר המלך.  
תני לו לשותת ממי הבאר השחורה" אמרו שניהם יחדיו.

וז נתנו לה שתיים-עשרה טיפות נוזל בבקבוק יירוק קטן, שלוש טיפות לקמח, שלוש לעוגות, שלוש לחמאה ושלוש למי הבאר השחורה. היאלקח את הבקבוקון לידי ופתאום נעשה חושך סביר והיא הרגישה שהיא עפה באוויר, וכשפתחה את עיניה ראתה שהיא לפני הבית שלה. היא נכנסת ונשכבה ישר במיטה בלי לומר איופה הייתה ומה ראתה.

אותו חטפו הפיות ביום בו מצאו אותו ליד הבאר השחורה. נשארתי גמד שנים כה רבות כי הפיות נבהלו וברחו, אבל הן בסוף עזבו אותו ויכלתי לחזור לאבי, מלך צרפת ועכשו לשאת לאישה את הנערה היפה ביותר שבעולם.

"ומי היא" שעה ההיא.

"הבת של הטוחן מקוטהילדורי" אמר הנסיך הצעיר.

ואז הם חזרו הביתה וסיפרו את סיפוריהם ונשאו עוד באותו הלילה.

מרכבה רתומה לארבעה סוסים באה לקחת את הטוחן ואת אישתו, והנסיך ואישתו נסעו בה תור שירה:

"אנו מאושרים יקירתי, דבש של'  
  "אנו מאושרים אהובתי, לב שלי."

ותזכיר את הזמן בו נפגשנו בעיר ליד הארץ"

"תני לי את החמאה, יקירתי, תני לי את החמאה אהובתי.

האם תזכיר שנפגשנו בעיר ליד הבאר?"  
היא נתנה לו חמאה, מהר כפי שרק יכולה והוסיף שלוש טיפות מהבקבוקון הירוק. הנקר אכל רק קצת ונעלם בمشק כנפיים חזק, ובמקומו הופיע הגמד המכוער שחטף אותה על יד הבאר, בלילה הקדם, וגם הוא שר:

"הוא תני לי את המים יקירתי,  
תני לי את המים אהובתי.

האם תזכיר שנפגשנו בעיר ליד הבאר?"  
הנערה ידעה שרק שלוש טיפות נשארו בבקבוקון הירוק והתחילה לפחד. היא רצתה מהר מאד אל הבאר השחורה אך שם עמד אותו הגמד ושר:  
"הוא תני לי את המים יקירתי,  
תני לי את המים אהובתי.

האם תזכיר שנפגשנו בעיר ליד הבאר?"  
היא נתנה לו מים עם שלושת הטיפות האחרונות מהבקבוקון הירוק. אך כשהגמד רק לגם לגימה אחת הוא נעלם ובמקומו הופיע נסיך נאה וצעיר שדיבר אליה כאילו הכיר אותה כל ימי חייה. הם התישבו ליד הבאר השחורה.

"נולדתי באותו הלילה בו נולדה גם את" אמר "וגם