

# מספר שמונה השכחן

דניאל אריקו



**מספר שמונה חי בעולם המספרים.  
הוא עבד כל יום בספרייה.  
אבל הוא תמיד שכח הכל.**

**כשמספרים אחרים שאלו על ספר  
כלשהו, הוא לא זכר אף פעם את  
מקומו.  
"אין דבר, אמצא אותו בעצמי" הם היו  
אומרים אז.**



**בדרכו הביתה היה צריך תמיד לזהות  
עצים או נחלים, כדי לזכור איפה הוא  
נמצא.**

**פעם לקח לו שלוש שעות למצוא את  
ביתו!**

**לפעמים אפילו שכח לצחצח את  
שיניו.**

**לפעמים היה שוכח להכין לעצמו  
ארוחת עשר.**

**ולפעמים שכח לחבוש כובע.**





**יום אחד הגיע לספרייה מספר חמש עם  
ספר זהב גדול.**

**"אינני זוכר מתי ראיתי ספר זהב בפעם  
האחרונה" אמר מספר שמונה.**

**"זה ספר מיוחד מאוד" אמר מספר  
חמש "מצאתי אותו בחפירות בארץ  
המילים. אסור לאבד אותו. שמור עליו,  
אחזור מחר לעיין בו."**



**מספר שמונה הבין שזה ספר חשוב ביותר.**

**"אוי, לא" אמר לעצמו "איפה אוכל לשים את הספר המיוחד הזה בלי לשכוח את מקומו?"**

**הוא שם אותו במגירת שולחן העבודה שלו, אבל אחר כך חשב "לא, כאן אני מאבד דברים כל הזמן."**

**הוא שם אותו בין ספר הכסף וספר הנחושת, אבל אז חשב "לא, את הספרים האלה אינני יכול למצוא כשמישהו מבקש אותם."**

**הוא שם אותו בחדר של ספרים מיוחדים, אבל אחר כך חשב "זה לא רעיון טוב. אני תמיד שוכח את החדר הזה."**

**לא היו לא יותר רעיונות. "אשים אותו על המדף הגבוה ביותר שיש לי בספרייה" החליט בסוף.**





**הוא עלה על סולם ואחרי ששם את הספר על המדף הגבוה ביותר התחיל לרדת.**

**אבל במחצית הדרך למטה מעד, נפל מהסולם וקיבל מכה בראש. "אוי!" אמר**

**הוא לא יכול היה לזכור מה הוא עשה על הסולם, אך היה בטוח שזה לא היה שווה חבטה שבראשו.**



למחרת בבוקר בא לספרייה מספר  
חמש.  
"באתי לעיין בספר הזהב המיוחד" אמר  
מספר חמש.

מספר שמונה הסתכל סביב הספרייה.  
הוא לא ראה את ספר הזהב בשום  
מקום, כי הספר היה מונח על המדף  
הגבוה ביותר שבספרייה.

"איפה יכול להיות הספר הזה?" חשב  
לעצמו מספר שמונה וגירד את ראשו.  
"אוי!" אמר כשידו פגעה בחבטה שעל  
ראשו.

"זהו זה! קיבלתי את החבטה כששמתי  
את ספר הזהב שלך על המדף העליון!"  
אמר מספר שמונה.

"נהדר" אמר מספר חמש "ידעתי  
שאוכל לסמוך עליך."





**מאז מדי פעם בא מספר חמש לספריה  
לעיין בספר הזהב המיוחד.**

**ומספר שמונה למד להשתמש בתחבולות  
מיוחדות כדי לזכור דברים בלי לקבל  
חבטה בראשו.**

**לא עבר זמן ומספר שמונה ידע איפה  
נמצא כל ספר שבספרייה.**

**פעם המספרים האחרים חשבו שמספר  
שמונה הוא שכחן, אך היום אף אחד כבר  
לא זוכר זאת.**