

## תחרות הפיות

צרפת

לא יישאר נאמן לאף אחת מהן. פיה  
קונטה החליטה להביא נסיכה כל כך  
מקסימה שאף אדם לא יכול להביס  
עליה בלי להתאהב בה.

אם הנסיך של פיה  
פלאי יכול לעמוד  
בפני קסמי הנסיכה  
של פיה קונטה,  
פיה פלאי תנצח  
ותהיה לראש ארץ  
הפיות.

ואם הנסיכה של  
פיה קונטה תצליח  
להקסים את הנסיך  
ולזכות בהצעתו  
להנשא לה, אז פיה קונטה תהיה  
ראש ארץ הפיות.

לא הגבירו את הפיות בזמן. תחרויות  
כאליה יכולות להמשך שנים. בimentiים



לפני הרבה, הרבה שנים הגיע זמן  
לבחור ראש הארץ הפיות. אחרי ייכוחים  
רבים נראה שהבחירה תהיה בין שתי  
פיות, שטענתן לכס-מלכות היו כה שוות  
שהיה זה בלתי-אפשרי להעדיף אחת  
לפני השנייה. אחת מהן נקראה פיה פלאי,  
השנייה פיה קונטה.

אחרי דיונים רבים הוחלט שכראש הארץ  
הפיות תבחר זו מהפיות שתצליח  
להראות לעולם את הפלא הגדול ביותר.  
אר הפלא היה צריך להיות דבר מה  
מיוחד, לא כמו הזרת הר, או תעלול  
דומה, שככל פיה מסוגלת לעשות.

פיה פלאי החליטה להביא נסיך שיצליח  
להקסים אישה אחת אחרי שנייה, אך הוא

"חלמתי" סיפה "שבתי הפכה לזר ורדים, ושהזקתי את הזר בידי, אך פתאום ציפור חטפה אותו ולקחה אותו



ממני".

"וי" קראה מיד המטפלת של הילדה "נרוֹץ מהר לראות אם לא קרה דבר מה לנסיכה הקטנה".

אר כשהגיעו לחדר הילדים, ערישת הנסיכה הייתה ריקה! הם חיפשו את

ניהול אرض הפיקד בידי ארבע פיות הנקנות ביותר. קרה שפייה קונטה, שאמורה הייתה לגדל ולהנער את הנסיכה, הייתה בידידות גדולה עם משפחת מלוכה מסויימת, עם מלך ועם מלכת שהחצר שלהם הייתה לדוגמת מה שחצר מלכות היה צריך להיות. בת אחת קטנה הייתה לזוג המלכוטי זה, ושם היה ורדיית, כי ורד קטן היה מוטבע על גרון הצחור. מילדותה היא הפליאה את כולם בחוכמתה היוצאת מהכלל, וכל אנשי החצר ידעו בעל פה את מימרותיה החכמות, וחזרו עליו בכל הזדמנויות. לילה אחד, זמן קצר אחרי האספה של הפירות, התעוררה המלכה עם צעקה אiomה. גברות החצר רצו לראות מה קרה לה, ומצאו שהמלכה חלמה חלום בלחות.

ובובות. מוזר היה לראות שלכל אחת מהילדות נראה ורד קטן על גרכונה. המלכה לא יכולה להחליט על שמות לשתיים עשרה הילדות האלה, ועל כן החלטתה לבחור לכל אחת מהן צבע מיוחד, והלבישה אותן בהתאם, כך שהן ביחד נראו כמו זר פרחים גדול. כשהן גדלו, ניתן היה להבין שהן כולן נבונות מאד, וגם למדןיפה והחכימן. עם זאת הן היו שונות מאד זו מזו באישיות שלהן עד כדי כך שכבר לא קראו להן יותרUPI הצבעים שלהן. לעומת זאת המלכה אמרה: "איפה החכמה שלי?" או "איפה המתוקה שלי?" או "איפה היפפהיה שלי?" מובן שם כל היופי והתכונות הנפלאות שלהן הבנות הסבו תשומת לב והיו להן מעריצים רבים.

ורדית בכל הממלכה אך לא ניתן היה למצוא אף סימן ממאה שקרה לילדיה. אי-אפשר היה לנחם את המלכה ועוד פחות את המלך. ערבות קיצי אחד, כשהמלך ישבה, מלאת צער, בגין הארמון, היא ראתה קבוצת נערות הכפר מתקרבות. כל אחת מהן הלכה באחד משנים עשר השבילים המובילים למרכז הגן. כשהן הגיעו למלכה כל אחת מהן הינה לרגליה סל באמירה: "מלכתי, אולי זה יפיג את הצער והעצב שלך." המלכה פתחה מהר את הסלים ובכל אחד מהם מצאה ילדה קטנה מלאת חן, בגיל קרוב לזה של הנסיכה, שחששה לה כל כך. תחילת הילדות חידשו רק את הצער שלה, אך יופיים גבר על כר, ולמרות שלא יכולה לשכוח את ורדית שלה, היא התחלת לטפל בילדים אלה, סיפקה להן מטילות, עצועים, ממתקים

שגידלה את שתים עשרה הבנות. כנולד מיליפלור, הפיה העניקה לו כל היטרונות של נפש וגוף שניתן היה רק לקבל, ובמשך הזמן הכפילה את מאמץיה והוסיפה עוד קסם אישי מיוחד ומשיכה. כך שבלי הבדל אם כעס או היה במצב רוח טוב, מלווה בגדי פאר או בגדים פשוטים, רציני או מתבדר, אי-אפשר היה שלא ליפול בקסמיו. ובאמת הוא היה בחור מקסים כי הפיה העניקה לו לב וראש הטוביים ביותר שבעולם, ולא חסרה לו כל תוכנה טובה, פרט לכישרו להישאר נאמן באהבה. כי לא ניתן להכחיש שהנסיך מיליפלור היה מפלרטט ללא הרף, אך קל-דעת כמו רוח. עד כדי כך שעד שהגיע לגיל שמונה עשרה הוא כבש וגם עזב כל לב נשית במלכות אביו. צזה היה המצב כאשר הוא הוזמן לבקר בארמוןו של

לא רק בחצר המלכות שלהן, כי גם מארצות אחרות באו נסיכים, שנמשכו לשם בשומעם הסיפורים על הבנות היפות. אך הבנות היו זהירות כפי שהיו יפות, ולא העדיפו אף אחד. אך נחזר לרגע לפיה פלאי, שמתפקידה היה לגדל את הנסיך הלא



נאמן. היא שמה את לבה על נסיך בשם מיליפלור. התברר שאבא של הנסיך זהה היה מיודד עם משפחת המלוכה

**פייה פלאי** שמחה מאד. הנה, הוא ישbor את לבן של שתים עשרה בנות בבת אחת.

אבא של הנסיך מיליפלור כתב אליו שוב ושוב וציווה עליו לחזור הביתה. הוא הציע לו שידוכים נחדרים, אך הכל לשוא. שום דבר לא יכול היה לגרום לנסיך להפרד משתיים עשרה הנושאים של חיבתו.

יום אחד התקיימה מסיבה גדולה בחצר המלך. אורחים רבים באו למסיבה, והנסיך מיליפור חילק, כרגיל, את תשומת לבו בין שתים עשרה היפהיפות. פתאום נשמע צמוד חזק, כמו של דבריהם. הוא געשה חזק יותר ויותר וכל נשי החצר התפזרו בבלהה גדולה. כל מי שرك הסתכל ראה דבריהם, בעלות מידים ענקיים, שרדפו אחרי הנסיכות,

המלך והמלכה, אשר גידלו את שתים עשרה הבנות.

קשה לתאר את הפתעתו של הנסיך מיליפלור, כאשר הציגו לפניו שתים עשרה נערות היפות יותר מכל מה שראה עד עכשו. ברור היה מיד שהוא מצא חן בעיני כולן לפחות כמו שהן מצאו חן בעיניו, ותוך זמן קצר נדמה היה לו כי הוא לא יכול להיות בלעדיהן. הוא לחש מילים רכות למתוקה בזמן שחק עם השמחה ובאותו הרגע גם הבית על היפהפייה. וברגעים הרצינים יותר הוא בילה עם החכמה ובאותו הזמן החזיק בידה של האהובה, כשהגמ כל האחרות נמצאו לא רחוק משם. בפעם הראשונה בחיים הוא אהב ממש, למرات שנושא אהבתו לא הייתה נערה אחת, אלא שתים עשרה.

**אמנם הפיה פלאי ניסתה לעודד אותו  
אר הדבר לא עזר הרבה. ברור היה  
שהוא במצב גרווע ביוטר והפיה הייתה  
אובדת עצות.**

יום אחד הנסיך טיל בגן, שקווע בעצב  
שלו, כשהשמע פתאות צעקות. באוויר  
התקרבה מרכבה מפוארת, זוהרת  
בשמש כמו בדולח. שש בנות יפהפיות,  
בעלות כנפיים נוצצות משכו את  
המרכבה בעזרת סרטים צבעוניים,  
ובאותו הזמן רבות אחרות התעופפו  
סביב, כשהן מחזיקות זרי ורדים ויוצרות  
כיסוי כמו אפיירון למרכבה.

בתוך המרכבה ישבה הפיה קונטה  
ולידה נסיכה שיופיה סינור את כל אלה  
שראו אותה.

המרכבה נחתה וכולן התקדמו ל עבר  
חדרי המלכה. כולם רעשו בהתפעלות  
מהיופי של הנסיכה הזרה וקהל רב

**התנפלו עליהן, חטפו כל דברה אחת  
והתרוממו איתן לשמיים.**



על כל חצר המלכות נפל אבל רב. לא  
מספיק שהנסיכה ורדית נעלמה פתאות,  
עכשו גם כל שתיים עשר הנסיכות  
נחטפו על ידי דבורים! הנסיך מיליפלור  
תחילה כעס נורא, אחר כך נכנס לדכאון  
כבד, עד שניבאו כי עלול למות בקרוב.

שתים עשרה אהבותיו. בסוף החלטת  
שהוא חייב להתיצב בפניה. הספיקו לו  
חמש דקות בנוחות ורדית, כדי שירגיש



שיש בה כל היופי והמעלות של כל קר  
משכוי אותו לשתיים עשרה בנות הורד,  
שאבדן כל קר צער אותו. כמובן, יותר  
נוח כשל זה מרכז בדמות אחת. עוד

התוסף ליד הארמון, עד שקsha היה  
לזרז ולבור שם.

"מלכתי הגדולה" אמרה הפיה קונטה  
"הרשי לי להחזיר לך את בתך ורדית,  
אותה גנבתך לפני שנים מהעירסה".

קשה לתאר את שמחת המלכה  
כשקיבלה בחזרה את בתה האבודה. אך  
אחרי כמה רגעים היא שאלת הפיה:  
"ושתיים עשרה האחרות הנחדרות?  
האם לא אראה אותן יותר? האם הן  
עובדות בשבי?"

הפיה אמרה רק: "בקרוב כבר לא  
טרגיishi בחסרון!" כשפירוש הדבר  
היה: "אל תשאלני יותר שאלות!" היא  
נכנסה שוב למרכבה שלה ונעלמה  
בשמיים.

לנסיך נודע מהר על חזרתה של הנסיכה  
وردית, אך הוא לא רצה תחילת לילכת  
ולראותה, כי אבל כה קשה על אובדן

אחרת. ורדית אהבה אותו כמו שתים עשרה היפheiten ביחד. ואחרי מותם של הוריהם הם מלכו בשלום ובאישור כל חייהם.

לפני שהתאושש, כבר ביקש את ידה של הנסיכה ורדית. כשרק מילימ אלה יצאו מפיו, הופיעה שוב הפיה קונטה במרכבה, אך הפעם בראש ארץ הפיות. לבו של בנסיך הלא נאמן נכבש והוא לא רצה אלא רק להיות ליד הנסיכה שלו במשר שארית חייו. **זכתה הפיה קונטה להיות ראש ארצها.**

עת יכולה הפיה כבר לספר איך גנבה את הנסיכה ורדית מערסתה, איך חילקה את אופיה לשתיים עשרה חלקים שוויים, כדי שכל אחד מהם יכובש את לבו של הנסיך, וכשיתאחדו ירפא אותו מא-הנאמנות שלו לתמיד.

אפילו הפיה פלאי שלחה לנסיכה ורדית מתנת חתונה נחדרת ונוכחה בטקס. **הנסיך מיליפלור נשאר נאמן לאישתו במשר כל חייו.** ובאמת, מי היה עוזה