

הילד והזאב הקטן

היה היה פעם ילד שחי עם הוריו בבקתה קטנה בעיר. אבא שלו היה ציד ואמא עשתה את הכל בבית – כיבסה, בישלה, ניקתה את הבית, תפירה, רגזה ונאנחה.

היה גם זאב קטן. הוא חי באותו העיר, במערה עם משפחתו,(Clomar עם קבוצת זאבים, כי זאבים אוהבים לחיות בקבוצות). הילד שיחק עם ילדים אחרים שהזדמנו ליד ביתו, ילדי כורת העצים, בת הcovest, בן של המסגר וילדה קטנה שמדי פעם הזדמנה לעיר כדי לאסוף אוכמניות.

הזאב הקטן שיחק עם זאבים קטנים אחרים, עם האחים וה אחיות שלו, עם בני דודים וגורים אחרים. אחדים מהם היו בגילו, אחרים גדולים או קטנים יותר. הם התגללו על הארץ, וניסוائيلו לנשור זה את זה.



אבל גם הזאב הקטן לא יכול היה לפעמים להירדם בלילה, כי הזרים הגדולים סיפרו על הצידים שניסו לצוד אותם. גם עם הסיפור היה על שדה יפה או פלג המים, הרי תמיד הופיע בו הצעיר הרע שם מלכודת לזרים או ירה בהם ופשט את עורם.



לפעמים אבא או אמא של הילד סיפרו לו סיפורים ליד האח ובסיפורים אלה כמעט תמיד היה זאב רע. פעם היה זה סיפור על שבעת הגדיים, ופעם על הכיפה האדומה ותמיד הופיע בהם זאב שהפחיד מאוד את הילד שבסיפור. הוא רtan, פתח את פיו מלא שניינים חדות והפה הייתה תמיד גדול מאד כדי שיוכל טוב יותר לאכול את הילד.



כשהילד גדל הוא שאל מדי פעם את אמו: "אמא, מותר לי לשחק ביער?" ואמא תמיד אמרה: "אתה יכול לצאת, אבל אל תתרחק. אתה עלול לפגוש בזאב".

וגם כאשר הزاد הקטן גדל הוא שאל את אמו הزادה: "אמא, מותר לי לצאת מהמערה לשחק בחוץ?" ואמא שלו אמרה תמיד: "תצא, אבל לא רחוק מדי. עלולים לתפוס אותך ציידים".

והם יצאו ליער. תחילתה לא התרחקו זה מביתו זה מהמערה, אבל כשהם גדלו צעדייהם נעשו גדולים ובטוחים יותר, והם התרחקו כל פעם יותר מביתם. ולאחר שהם חיו שנים באוטה העיר הם התקרכבו זה לזה כל יום יותר ויותר. ביום אחד הילד לא הרגיש שהוא מתרחק מאד מביתו. תונך כדי הליכה הוא דרך על ענף יבש זהה עשה רעש גדול. והزاد הקטן שמע זאת, נבהל מאד ורצה לראות מה קרה. וכך פתאום הם עמדו זה מול זה. הם הביטו זה בזה.



שניהם עיינו את פניהם מרוב פחד. המבטאים שליהם נעשו מפוחדים וمبוהלים יותר ויותר. הם נבהלו נורא זה מזה, הסתובבו במקום וברחו מהר כל אחד בכoon ביתו.
כשהילד הגיע הביתה סיפר להוריו: "פגשתי בעיר זאב, אבל הוא כל כך פחד ממני שמיד ברח".



וכשהזאב הקטן הגיע למערה סיפר אף הוא:
"פגשתי בעיר צייד. אבל הבהירתי אותו כל כך
שברח מיד ממני".
בוודאי לא האמינו להם, לא לזה, ולא לזה. אבל
הרי החשוב ביותר שהם בעצם האמינו בכך.
ולכן עכשו כשהילד הולך בעיר הוא מזמר
לעצמם: "מי מפחד מהזאב הרע? אף אחד, אף
אחד!"

ומאז גם הזאב הקטן מרים את חרטומו לקראת
הירח ומילל: "רווז, ברוח, אני באאה!"