

## הכלב והפיל

אחר. הוא נקב בסכום סביר, הכספי שילם ולקח את הכלב לכפרו.

הכלב חסר מאד לפיל והוא הפסיק לאכול, כי החבר הטוב שלו, הכלב, לא אכל יחד איתו. כשהגיע זמן רחצה הפיל סירב להתרחש. ואחר הפיל לא רחץ שלושה ימים הדבר הגיע לאוזניו של המלך.

מלך קרא לו זיר שלו ו אמר לו "לך למחלאה ותבדוק מדוע הפיל מתנהג כך. מדוע אינו רוצה להתרחש".

זיר הלך לאורווח והבט על הפיל ואז אמר לשומר "לא נראה לי שהפיל חולה או שמציק לו דבר מה. אבל מדובר הוא עצוב כל כך, אולי הוא מתאבל על אובדן חבר טוב".

"כן" אמר שומר האורות "היה פה כלב שאכל, ישן ושיחק עם הפיל. אבל הוא הילך מכאן לפני שלושה ימים".

היה פעם כלב שנרג ללב ממלאה בה גר הפיל של המלך. הוא אכל שם את שרירות המזון אחורי שהפיל גמר את ארוחתו.

יום אחריו הגיע הכלב למחלאה וטור כר הוא והפיל התידדו. הפיל הסכים שהכלב יוכל יחד יחדו, וכשהפיל ישן, הכלב ישן לידיו. מדי פעמי הפיל רצה להשתעשע אז היה תופס את הכלב בחדקו ומטיל אותו הנה והנה, וגם הכלב נהנה מכך. הם היו מאושרים רק כשהיו ביד.

יום אחד כפרי אחד ראה את הכלב ו אמר לשומר של הפיל המלכותי "הכלב הזה נראה לי מאד. הוא זריז ונבון. כמה כסף תרצה עבורו?" השומר לא דאג לכלב ולא היה אייכפת לו האם הוא כאן או במקום

הארוכה שלו.  
מאז הפיל והכלב חיו ביחד את כל חייהם.

"אולי ידוע לך איפה הכלב עכשו?" שאל  
וזיר.

"לא, איןני יודע" ענה השומר.  
וזיר חזר למלך ו אמר "הפיל לא חולה אבל  
הוא עצוב כי חסר לו החבר שלו, הכלב."  
ואיפה נמצא הכלב?" שאל המלך.  
"aicr אחד לקח אותו" אמר זיר "aicr  
אומר שומר האורות, אך הוא לא יודע  
איפה גר האיכר".

"טוב" אמר המלך "אפרנס בכל המדינה  
ואבקש מהאדם שקנה את הכלב שייחזיר  
אותו הנה. אשלם לו יפה עלacr".

כשהaicr שקנה את הכלב שמע זאת,  
שחרר מיד את הכלב. הכלב רץ מהר אל  
אורות הפיל. הפיל שמח מאד, הרים את  
הכלב בחדק שלו ושם אותו על ראשו.  
אחרacr הוריד אותו לארץ. וכשהbievo  
אוכל לפיל, הוא לא אכל עד שהכלב לא  
יגמור לאכול קודם. רק אז ניגש לאכול את