

מסיבת יום הולדת

והבלש עכברוני





זה יום הולדת של הארנבת דפנה ואמא של
דפנה מכינה את המסיבה.
"דפנה, צריך להלביש אותך יפה" היא
קראה לבתה "עוד מעט יגיעו החברים
שלך!"

אבל דפנה לא ענתה. אמא ארנבת הסתכלה
בחדר שינה שלה, אך היא לא הייתה שם.
אמא חיפשה בכל הבית ובגינה, אך לא
מצאה כל עקבות של דפנה.



הבלש המפורסם עכברוני עבר בדיוק ליד
הבית והציץ בחלון.
"את נראית מודאגת, אמא ארנבת. אולי
אוכל לעזור?" אמר
"הגעת בדיוק בזמן כדי למצוא את בתי
דפנה" אמרה אמא ארנבת "היא הייתה כאן,
בגן לפני זמן מה. היא עזרה לי לחבר את
זר הכדורים הפורחים לשולחן. אנו חייבים
למצוא אותה מהר! היא צריכה עוד ללבוש
את השמלה החדשה שלה!"



"וי!" קראה אמא ארנבת כשהם יצאו לגינה
"לא רק דפנה הקטנה שלי נעלמה. גם
הבלונים אינם!"
הבלש עכברוני הביט על שולחן המסיבה
שם היו קודם הכדורים הפורחים. ואז הביט
לשמייים.
"המממ.. אני חושב שאוכל לפתור את
הבעיה" אמר "בואי אתי, אמא ארנבת!"



הוא ניגש לגדר הגינה והסתכל לתוך הגינה
השכנה. כעבור רגע הופיעה שם דפנה עם
הכדורים הפורחים.
"הנה דפנה הקטנה שלי!" קראה אמא
ארנבת בשמחה "מה קרא לך?"
"רציתי לשחק עם הכדורים הפורחים"
אמרה דפנה "ואז באה רוח והעיפה אותנו
מעל הגדר."
"כך בדיוק חשבתי" אמר הבלש עכברוני
בחיוך.



"בטוח יותר לשחק עם כל כדור פורח
בנפרד!"
אמרה דפנה לידידיה במסיבה, אחרי
שסיפרה להם על ההרפתקה שלה.