

מעילים מוחלפים

"לא, בשום אופן לא, לא הייתי רוצה לשנות את הצבע שלי. גם אתה בודאי כר, נכון?"
"כמה טוב להיות מרצוים! נכון ידייך?"



"נכון, במיוחד כשהאנחנו מרצוים כפי שאנחנו!"
הגדmad שהקשיב מאחוריו הسلح, קרע בעין
וחייר. הוא ידע שני הרטנים היו שמחים
מאוד להיות בצבע שונה, כי הבין מהשייחה
שם לא אהבים להיות ירוקים.
כעבור זמן הגמד השני הופיע מעל גבעת
החול ובידו סיר גדול, וכשהגיע לחוף בו
הרטנים יכולים לראותו התחיל לקרוא
"מחליפ בגדים! בגדים חדשים במקום ישנים,
חדים במקום ישנים!"

שני גמדים שובבים הלו כ לאורך החוף
וכשהגיעו לקבוצת סלעים שמעו קולות. אחד
הגמדים שם אצבע על שפטים כדי להתנתק
בשקט והציג מעבר לאבן הגדולה. שם ראה
שני סרטנים, אחד קטן, שני גדול, היושבים
על ערמת אצות בשמש.

הגדה השני התקרב על בהונות רגליו ואחרי
שהקשיבו זמן מה המשיכו בשקט לחוף. אחרי
שהתלחשו רגע אחד התחיל לrôץ לאורך
החוף ומעל גבעת חול. הגדה השני זחל שוב
מאחוריו הפלע והקשיב.

"אכן, אתה צודק, אחיך!" אמר הסרטן הקטן
"אמנם המעלים שלנו הם ירוקים בלבד, הם
בכל זאת יפים ביותר." "אמת בפир, חבר"
ענה הסרטן הגדול "ירוק הוא הצבע היפה
ביותר ואני שמח שאירנו סגוליכים!"

"גם אני שמח על כך" ענה הסרטן הקטן "תאר
לעצמך שהיינו כחולים! אני בטוח שלא היינו
יכולים לסבול זאת. נכון, חברי?"

כשהسرطانים היו כבר ממש קרובים אליו הוא הוציא מכיסו כמה חתיכות בד צבעוני ושם אותם על החול.

"כמה יפה!" אמר הסרטן הקטן.
"יפהפה!" אמר הסרטן הגדול.

"הייתם אולי רוצים להחליף צבע של מעיליכם?" שאל הגמד.

"לא, לא, תודה!" ענו שני המתחסדים "רק באננו להסתכל".

"טוב, אני אוהב חברות" אמר הגמד הקטן.
הוא לicked פיסת בד אדום כהה ושם אותה על גבו של הסרטן הגדול.

"איך זה נראה לך?" שאל את השני.
"נראה יפה מאוד" ענה הסרטן הקטן "נסזה אחד גם עלי".

הגמד הקטן שם פיסת בד שנייה על גבו של הסרטן הקטן.

"איך הוא נראה לך?" הוא שאל את הגדל.
"האם כרך גם אני נראה בצבע זה?" שאל הסרטן הגדל.

"אני חשב שהיה טוב ביותר אם תנתנו לי

"פווה" אמר הסרטן בגודל "מי יהיה טיפש וירצה להחליף את מעילו הטבעי."
"הממם" אמר הסרטן הקטן כשהוא מציז



בכoon החוף "אולי נלך לשוחח איתו ונשמע אם מישחו מחליף אי-פעם את צבע בגדיו. אני אמנים לא הייתה רוצה להחליף את מעילי הירוק היפה, אבל.."

"בכל אופן יהיה מעניין לשמע על כך" ענה הסרטן הגדל כשהוא זוחל אחרי הקטן.
הגמד עם הסיר הגדל ישב על החוף והשתדל לא להבטיח בכoon הסרטנים, אבל לא פסק לקרוא "מעיל ישן מוחלף לחדר! ירוקים מוחלפים לאדומים! מעיל ישן מוחלף לחדר!"

אסוּן.

"כן, זה נכון" ענה הגמד הקטן השני "אנו צריכים להיות מרווחים שעשו אותנו בדיק כפ' שאנחנו".

"כן, אני באמת מרצוָה" אמר הגמד הראשון,



כשהוא מלטף את בטנו המלאה.
"קר גם אני" צחק השני.

להחליף את מעיליהם של שניים לאדום. זה גם יותר באופנה" אמר הגמד כשהוא משתדל לא לzechok.

"ותראו שבצבע הזה הרבה יותר חמימים" אמר הגמד הקטן "ירוק הוא צבע קר, כפי שתם בוודאי יודעים".

"از מה? אולי נחליף?" שאלו הסרטנים זה את זה. הגמד הקטן אסף קצת זרדים יבשים ובניו אש. אחר כך מילא את הסיר במים, שם את הסרטנים בפנים וסגר במכסה.
"זכור לעשות אותנו אדום כהה וمبرיך" קראו שני הסרטנים כשהגמד שם את הסיר מעל האש.

אחרי שעה שכבו שני הגמדים על החול ופייהקו בהנאה כשבטניהם כמעט מתפוצצים. לידם מונחות היינו חתיכות אדומות, יפות, של שרירוני הסרטנים.

"מצחיק" אמר גמד קטן אחד, כמעט רדום "כמה שיצורים נעשים לעיתים לא מרווחים ממה שאמאطبع נתנה להם, ומנסים לשפר את עבודתה. בדרך כלל זה מביא עליהם