

השוטר השמן הקטן

כתבו

מרגרט ויס-בראון

אדית תצ'ר-הורד



ציירו אליס ומרטין פרוונסן



השוטר השמן הקטן עמד במרכז הרחוב. הוא
לבש את בגדיו החדשים הכחולים עם כפתורים
מבריקים בחזית.



יום אחד אישה עם תינוק בעגלה ושישה ילדים אחריה רצו לעבור את הרחוב. השוטר השמן הקטן שרק במשרוקית שלו והרים את ידיו. "כולם לעצור!" ואז העביר את עגלת התינוק דרך הרחוב. האישה הודתה לו. הוא הצדיע לה יפה. וכל הילדים חייכו אליו.



על החזה היה לו תג כסף ועליו



השוטר השמן הקטן כיוון את כל התנועה ברחוב. הוא לבש כפפות לבנות כדי שכולם יוכלו לשים לב לידייו. והוא שרק במשרוקית שלו. כולם הכירו את השוטר השמן הקטן. כשהוא שרק במשרוקית כל המכוניות והמשאיות עצרו, עד שינפנף בידייו כדי שימשיכו לנסוע.

באה מכונית ורודה עם צפצפה.

עצור!



הוא חזר למקומו ונעמד שם.

באה משאית

עצור!



באה מכונית כחולה



באה מכונית צהובה –

עצור!



עצור!

ובאה מכונית ירוקה

עצור!



באה משאית העברת
רהיטים.

עצור!



בא איש על אופנוע

עצור!



בא עגלת אופניים

עצור!



עברו שלושה ג'יפים
וסוס המושך עגלת פרחים

עצור!



ואז השוטר השמן הקטן הביט על כולם, שם את
המשרוקית בפיו **ושרק.**



טררר- נסעו שלושת הג'יפים.
 טרק-טרק – רץ הסוס עם עגלת הפרחים
 פררר- נסעה משאית הרהיטים.
 פרוו – נסע האופנוע.
 ששש - נסעה עגלת האופניים.

בררר- נסעה המשאית האדומה.
 בזזז – נסעה המכונית הכחולה.
 בוווו - נסעה המכונית הצהובה.
 ווררר – נסעה המכונית הורודה.
 פששש- נסעה המכונית הירוקה,



לא נשאר ברחוב, אלא רק השוטר השמן הקטן, שהוריד את הכובע וגירד את ראשו. אבל אז ראה משהו שהתקרב מהר, מהר מדי.

זזז - זה נעשה גדול יותר ויותר.

השוטר השמן הקטן שרק במשרוקית ונפנף בידיו.

המכונית נעצרה וגברת הציצה ממנה ואמרה "וי לוי!"

"את נוסעת מהר מדי, גברתי" אמר השוטר השמן הקטן "למה את נוסעת כל כך מהר?" "שרתי שיר מהיר מאוד ושכחתי" אמרה הגברת "אני מצטערת."

"מה שרת?" שאל השוטר השמן הקטן.

"אוצו, רוצו גמדים.."

השוטר השמן הקטן עצר את כל המכוניות
בהצטלבות כדי שתהלוכת הקרקס תוכל לעבור
לאורך הרחוב.
תהלוכה גדולה.
עם אריות ונמרים ותזמורת כלי נשיפה.



"אז בפעם הבאה תשירי משהו יותר איטי"
אמר השוטר השמן הקטן "ואל תשכחי, כי
אחרת אכתוב לך דו"ח ואקרא לך למשפט."
ואז הוא שרק במשרוקית, ונפנף בידו "תשירי
'איזה בוקר יפה' קרא." ובעצמו התחיל לזמזם
את השיר.

אלא שאז – הופיעו ברחוב – לא תאמינו –
פילים, נמרים בכלובים, ליצנים, קופים, גברות
על סוסים לבנים, דובים ודגלים.
קרקס הגיע לעיר.