

גורלה של קטרינה

סיצליה

האישה היפה זו הייתה הגורל של קטרינה. ימים אחדים אחרי כן נודע לסתור, אביה של האוניות הנחרות שלו, עמוסות בסחורה בעלת ערך רב, טבעו בסערה גדולה ושלא נשאר לו כל רכוש. מכה זו הייתה קשה מדי בשבילו ותוך זמן קצר הוא מת מרוב ייאוש.

קטרינה נשאה לבדה בעולם, בלי אגורה אחת ובלי מישחו שיכל היה לעזר לה. אך היא הייתה בת אמיצה והחלטה שהדבר היחיד שהיא יכולה לעשות זה ללבת לעיר הקרובה ולהיות משרתת. היא הכינה את עצמה לכך ויצאה לדרך. כשהעבירה ברחובה הראשי של העיר ראתה אותה אישה אחת שהביטה מחלון ושאלה "לאן את הולכת, בית היפה?"

"אך, גברתי, אני ענייה מאוד ועלי למצוא מקום ממשרתת כדי להתקיים".

האישה קיבלה אותה לעבודה, וקטרינה שירתה אותה יפה.

אחרי זמן מה בעלת הבית אמרה לקטרינה "אני חייבת לעזוב לזמן מה. נעלֵי את הדלתות כדי שלא יכנסו גנבים לבית".

אחרי שהיא הלכה קטרינה ישבה בחדרה ועשה את עבודתה ופתאום הדלת נפרצה ולחדר נכנסה

לפני זמן רב חי סוחר עשיר. עשרו היה גדול מעוזרו של כל מלך בעולם. באולם הגדול שלו היו שלושה כסאות, אחד מזהב, שני מסף ושלישי מיהלומים. אבל עוזרו הגדול ביותר שלו הייתה בתו היחידה ששם היה קטרינה.

יום אחד ישבה קטרינה בחדרה כשפתחו נפתחה הדלת ונכנסה אישה גבוהה ויפה ובידה גלגל קטן.

"קטרינה" אמרה האישה "מה הייתה מדינפה, להיות מאושרת בצעירותך או בזקנתך?"

קטרינה הופתעה כל כך שלא ידעה תחילת מה לענות והאישה שאלה שוב "מה עדיף לך, או שברצעירותך או בזקנתך?"

קטרינה חשה "אם אומר צעירות מאושרת, הרי אחר כך אצטרכ לסבול בהמשך חי". לא, עדיף לי להיות לא מאושרת היום ולצפות לדבר טוב יותר בעתיד" והיא אמרה, תני לי את זקנתי מאושרת". "יהי כך" אמרה האישה. היא סובבה את הגלגל שלה ונעלמה פתאום, כמו שהופיעה.

כך זה נמסר הלהה, אבל אחרי שבע שנים הגורל הפסיקה לרדוף אחרי קטרינה והנicha לה לחיות בשalom. בעלת הבית האחרונה ששכירה אותה אמרה לה "יהה עלייך לילכת יום-יומם להר שמועל העיר. שם תניחי על הארץ שני ככרות לחם ותקראי בקול רם 'הו, גבירותי, גורלי, באו ללקחת את תרומותי'. אזי תבוא הגורל שלי ותיקח את התרומה".

"זה עשה ברצון" אמרה קטרינה. קר עברו שנים ומדי יום קטרינה טיפסה על ההר עם סל ככרות הלוחם. אמנם חייה היו טובים יותר מאשר קודם, אך לעיתים, כשאיש לא ראה, היא בכתה על החיים הקודמים שלה, שונים היו כל כך ממה שיש לה עכשו.

יום אחד בעלת הבית שלה הרגישה בבכיה ושאלה אותה על קר. אזי קטרינה סיירה לה את סיפורה.

"בא לי רעון" אמרה האישה "מחר כשתיקח את הלוחם שלי להר בקשי מהגורל שלי לדבר עם זו שלך ולבקש שתעזוב אותו בשalom. אולי יצא משחו מכך".

קטרינה קיבלה את הרעון ולמחרת, כשלעתה להר, סיירה לגורל הכל שסבלה וביקשה "הו

גורל שלו. "הה, את כן, קטרינה? חשבת שאעזוב אותך בשalom?" וטור כדי קר היא פתחה את כל הארונות שבבית, הוציאה את כל' המיטה, מלאות בגדים גוף, קרעה אותם לחתיכות קטנות וזרקה על הארץ. קטרינה המסכנה בכתה נרא כי חשבה, כשהזoor בעלת הבית ותראה את כל זה, היא תאשים אותו. היא קמה וברחה מהבית. הגורל אספה אז את כל הקרים, איחדה אותם שוב, וכשהכל היה מסודר יפה במקומו עזבה גם היא את הבית.

כשחזרה בעלת הבית היא חיפשה את קטרינה ולא מצאה אותה. "אולי היא שדדה אותו" חשבה ובדקה את הבית סביב. אך הכל היה במקומו. היא לא הבינה מדוע קטרינה עזבה אבל בעבר כמה ימים שכירה משרתת אחרת במקומה.

בינתיים קטרינה נדדה שוב, בלי לדעת לאן ללכט עד שהגיע לעיר אחרת. גם שם ראתה אותה אישת אצילה ששאלתה אותה לאן פניה, ובסוף שכירה את שירותה. אך כמו בפעם הקודמת, כשקטרינה נשארה פעם לבדה בבית, הופיעה אשת הגורל, השמידה את הרכוש וקטרינה ברחה שוב.

כעבור ימים אחדים התחילה בעיר הכנות לחתונתו של המלך. כל חייטי העיר עמלו על הכנת בגדים יפים בעלי רקומות עשירות. בגד החתונה היה כבר כמעט מוכן, אך התברר לחיטאים שחסר להם nisi כדי לסיים את הרקומות. צבע המשי היה מיוחד מאד ולא ניתן היה למצוא שום דבר דומה. המלך הכריז שככל מי שימצא nisi צזה יבוא אליו ויקבל פרס גדול. "קטרינה!" קראה בעלת הבית שביקרה אצל החיט וראתה את הבגד "המשי" שלך הוא בדיק בצביע מתאים. הביאו אותו למלא תוכלי לקבל ממנו מה שרק תרצו!"

קטרינה לבשה את בגדיה הטובים ביותר והלכה לארמון המלך. שם היא בלטה ביפה בין כל נשי החצר.

"הו מלכותו" אמרה "הבאתי כדור חוטי nisi שהוא בדיק בצביע הדרוש, ואין אחר צזה בכל העיר".

מלך שמח מאד, והחיטאים מיד התחילו בעבודה. אבל איך לתגמל את מי שהביאה את nisi?

"הו מלכותו" הציע אחד מאנשי חצר "אולי ניתן לה זהב במשקל שווה לזה של nisi שהביאה? המלך הסכים. הביאו מאזנים גדולים ועל כף

גברתי, גורלה של בעלת הבית שלי, בכספי מגורל שלי שתנינח לי."

ואשת הגורל ענתה "הוא, נערתי המסכנה, הרי הגורל שלך שוכבת קבורה תחת שבעה שמיכות ולא יכולה לשמעו כלום. אבל אם תבואי הנה מחר, אביא אותה איתך".

אחרי שקטרינה עזבה, גורל בעלת הבית הלכה לגורלה של קטרינה ואמרה "אחوتி היקרה, אולי קטרינה סבלה מספיק. אולי הגיע הזמן שיתחילו nimia הטוביים?"

ואחותה ענתה "תבאי אותה מחר אליו ותן לה דבר מה שיעזר לה במצוקתה".

למחרת באהה קטרינה מוקדם יותר להר והGORL הובילה אותה לאחותה ששכבה תחת שבעה שמיכות. זו נתנה לקטרינה כדור חוטי nisi ואמרה "שמרי זאת. אולי זה יעוז לך פעם" והוא שמה שוב את שבעת השמיכות על ראשה.

קטרינה ירדה מההר בעצב רב. היא הלכה לבעל הבית שלה, הראתה לה את כדור חוטי nisi ואמרה "מה עשו עם nisi זהה? זה לא שווה פרוטה ואין לי כל צורך בו".

"שמרי לך זאת" אמרה האישה "מי יודע איזו תעלת יביא לך הcador זהה".

אתה שמו חופן זהב ועל השניה את המשי. אך ראה! כמה שלא שמו זהב בכף, כדור המשי היה תמיד כבד יותר. אז ציווה המלך להביא מאוזנים יותר גדולים ועליהם שמו את כל אוצרות הממלכה, אך עדין כדור משי היה כבד יותר. לא נשאר למלך אלא כתר הזהב שעל ראשו. הוא הוריד אותו ושם על המאזניים ורק אז הם התאזרנו.

"מאין לך המשי זהה?" שאל המלך.
"קיבלתי אותו מבעלת הבית שלי" ענתה קטרינה.
"זה לא יתכן. עלייך לספר לי את האמת אחרת
וירידו לך מיד את ראשך".
ואז קטרינה סיפרה את כל קורותיה. אתה מנשי החצר, איש חכמה מאד, אמרה לקטרינה "סבלת מספיק. עכשו התהפר גורלך. הכתר איזן את המאזניים וזה סימן שתה הי למלכה!"
"אכן כך" קרא המלך "היא תהיה למלכה שלי כי היא יפה יותר מכל נשית החצר ולא אתחtan עם אף אחת אחרת."

ונך היה. את הכלה, שאיתה התכוון המלך להתחtan, שלחו חזרה לארצה ועוד באותו היום קטרינה הייתה למלכה וחיה מאושרת ומרוצה עד סוף חייה.