



תרצו לשמוע את הסיפור על הצבר? אז תקשיבו. לפני זמן מה החלטתי להביא לגרמניה ולשתול כאן את הצבר. זה היה זמן קצר אחרי שהמצאתי את הדשן המיוחד "בזק" שלי. על כן לקחתי חבילות אחדות של הדשן, שק גדול ועציצים, ונסעתי איתם לאפריקה. שם מילאתי את השק והעציצים בזרעי הצבר ומיד התחלתי לחזור הביתה.



הייתי בדיוק באמצע המדבר
כשראיתי בצד נמר גדול, שהתכוון
לקפוץ עלי. לא לקח לי זמן להבין
את הסכנה ולפעול מיד. בלי שהייה
הוצאתי מהכיס חבילת הדשן
"בזק" שלי, זרקתי חופן ממנו על
כל אחד מהעציצים ותוך רגע הצבר
התחיל לנבוט ולצמוח.



תוך רגע ישבתי בתוך ערמה גדולה של עלי הצבר, שהסתירו אותי לגמרי. בכל זאת לא היה לי נעים ביותר, כי הנמר רץ מסביב למכונית שלי. הוא כנראה האמין יותר לאפו מאשר לעיניו. מה אעשה אם בקפיצה אחת יהפוך את סבך הצבר שצמח סביבי? על כן לקחתי מוט של דגל..



נתתי לחיה מכה חזקה והוא נפל
על הארץ, לשמחתם של הקופים
אשר הביטו מהצד על הנעשה.
המשכתי לנסוע מהר, כשהטורף
הנוהם רץ אחרי, במרחק מה.

אבל אז שפכתי את שארית הדשן
הפלא וזרעי הצבר על הארץ וזה
הפך את כל הסביבה לשדה צבר



גדול אחד. הנמר יכול היה לזוז רק בקושי, כי קוצי הצבר נתקעו בכפות רגליו. בכאבים וברוגז רב הסתובב הנמר בשדה הצבר הדוקר, עד שלא יכול היה יותר לזוז.



תפסתי אז את החיה והבאתי
אותה למלך הילידים השחורים וזה
שמח כל כך על המתנה שהציע לי
מיד את בתו לאישה.

אבל אחרי שראיתי את הנערה,
ביקשתי מהמלך שהייה של יום,
ובינתיים ברחתי משם מהר כפי
שרק יכולתי.

ואם לא היה דבר כך, הריני שקרן
גדול!