

ואם האוטובוס לא יגיע?

הילרי ויליאמסון





"מה יקרה אם האוטובוס לא יגיע
היום?" שאל קווין, כשהוא מביט על
השלג הדקיק היורד.
"כמובן, אסיע אותך לבית הספר"
ענתה אמו בחיוך.
"אבל אם האוטו לא ירצה להניע?"
שאל קווין עם קצת תקווה בעיניים.
"נבקש מהשכנים שיסיעו אותנו" אמרה
אמא, מחייכת עדיין "הם ישמחו
לעשות זאת."



"אבל מה אם חיזרים יחטפו את
השכנים?" קווין התרגש מאוד
מהרעיון.
"נתגנב לצלחת מעופפת שלהם"
אמרה אמא "ונראה את כל כדור הארץ
מגבוה."



"אבל מה יקרה אם הצלחת המעופפת
תביא אותנו למאדים?" חייך קווין.
"נבדוק את התעלות שעל המאדים
ונחזור לכדור הארץ על מטאור". קולה
של אמא גבר קצת.



"אבל מה יקרה אם המטאור ייפול
לים?" דאג קווין.
"נבקר ב'טיטניק' ואחר כך נעלה לפני
הים ונצוף על קרחון" ענתה אמא.



"אבל אם הקרחון יתמוסס בשמש"
חישב קווין.
"נמצא לויתן ידידותי שייקח אותנו על
גבו" אמרה אמא "תמיד רציתי לשמוע
איך שר לויתן."



"אבל אם הלוייתן יביא אותנו לקוטב
הצפוני" קווין התחיל לרעוד מעצם
המחשבה.
"נמצא מזחלת כלבים של אסקימוסים"
צחקה אמא "זה יהיה נהדר!"



"אבל אם הכלבים הם בדיוק במרוץ?"
קווין מצא תירוץ.
"ננצח במירוץ ונחפש לנו מטוס. אתה
תהיה טייס ואני אביט מלמעלה על
הנוף" אמא הייתה כבר עמוק
בדמיונות.



"אבל אם המטוס יתקלקל וניפול ביער
עד האמזונה?" המשיר קווין "כך זה
תמיד בסרטים."
"נבקש שהקופים ילמדו אותנו לקפוץ
מעץ לעץ, כמו טרזן" דמיינה אמא "ואז
נשכור כדור פורח ונעוף מעל הנהרות."



"אבל אם עיט יפגע בנו וכדור פורח
יתפוצץ?" קווין לא היה מוכן לזוטר.
"נקפוץ על גבו של עיט ונכוון אותו עם
הנוצות שעל גבו" אמא הניעה את
הרצועות של ילקוטו והראתה לקווין
איך עושים זאת.



"אבל אם העיט יתעייף וירצה לנחות
על הארץ?" קווין התעקש.
"אא נעלה על רכבת. אני אוביל את
הקטר." אמא התחילה כבר קצת
להתעייף.
"אבל אם עדר קריבו יחסום את פסי
הרכבת?" המשיך קווין.
"אז נעלה על גבי קריבו" אמרה אמא
"אבל תצטרך להחזיק חזק, חזק."



"אבל אם קריבו יעצרו כדי לשתות
בנהר?" קווין לא נכנע.
"נתפוס דג גדול בסנפירים שלו ונשחה
יחד איתו" הרעיונות של אמא התחילו
להיגמר.
"אבל אם הדייגים יתפסו את הדג? מה
נעשה אז?" קרא קווין בשמחה.
"אז.. אז.. נצטרך ללכת ברגל!" אמא
התיישבה על הספסל מרוב עייפות.



ואז הופיעו כולם.. אוטובוס של בית
הספר, השכנים במכונית שלהם,
החיזרים בצלחת המעופפת, המטאור,
טיטניק והקררון, הלוייתן, האסקימוסים
עם כלביהם, המטוס, הקופים, הכדור
הפורח, העיט, הרכבת, הקריבו והדג
וכולם הזמינו את קווין לעלות
לאוטובוס.
החברים שלו נפנו מהחלונות, וקווין
עלה לאוטובוס בית הספר.