

הארנבות

כתבה גלדיס נלסון מוטר

ציורים פ.י.קורי

פורסם במקור בשנת 1924



היה היה פעם איש עשיר שהייתה לו גינת ירק גדולה, אבל הוא בעצמו לא אכל ירקות אף פעם.

יום אחד ארנבת רעבה מאוד מצאה את הגינה. היא אכלה שם ראש כרוב אחד, שני ראשי חסה ועוד שלושה גזרים. ואז שבעה חזרה בקפיצות שמחות הביתה.





למחרת אותה הארנבת הביאה עוד ארנבת אחת (היו אז כבר שתי ארנבות רעבות). כל אחת מהן אכלה ראש כרוב אחד, שני ראשי חסה ועוד שלושה גזרים. ואחר כך חזרו שמחות הביתה.





וביום שאחרי כן, שתי הארנבות הביאו עוד
ארנבת רעבה אחת (אז היו כבר שלוש
ארנבות רעבות), וכל אחת מהן אכלה ראש
כרוב אחד, שני ראשי חסה ועוד שלושה
גזרים. ואז, שבעות, חזרו הופה-הופה-הופ,
לביתן.





ביום רביעי הגיעו לגינה ארבע ארנבות. והן
אכלו, ואכלו וחיסלו שישה ראשי כרוב ועשרה
ראשי חסה וגזרים ללא ספור. וכשהיו שבעות
חזרו כולן הופה-הופה-הופ, לביתן.





ביום חמישי הגיעו לגינה חמש ארנבות. הן, אלה אכלו המון. הן גמרו עשרה ראשי כרוב, שישה ראשי חסה ועשרים וחמישה גזרים. אכלו ואכלו, עד שהיו שבעות. ואז חזרו לביתן, הופה-הופה-הופ.





וביום השישי הגיעו.. כן ניחשתם. הגיעו לגינה
שש ארנבות. אבל הן אכלו רק שני ראשי כרוב
ושלושה ראשי חסה ולא אכלו כלל גזר. כי לא
נשאר בכלל גזר בגינה.





וכשהאיש העשיר, שמעולם לא אכל ירקות, הגיע לגינה, הוא השתומם מאוד שלא מצא שם שום ירק. הוא הרי לא ידע שאת הכל, אבל הכל וכל, אכלו הארנבות המסתתרות שם, מאחורי הגדר החיה. כי הן אכלו את כל הכרוב ואת כל החסה ואת כל הגזרים שבגינה.





מאנגלית
תרגם
יוחנן