

החדר הסודי

א.פינקנשטדט





מלך אחד נסע פעם במדבר וראה פתאום
הוא איש זקן, בעל שערות שיבה וזקן שחור
עבה..

"מדוע שערותיך לבנות וזקן שחור?" שאל
המלך את האיש.
"כי שעורותיי זקנות יותר מהזקן שלי" ענה
הזקן.

המלך היה מרוצה מהתשובה אך אמר:
"אני אוסר עליך לומר שנית את מה שאמרת
כרגע, עד שלא תראה את פניי תשעים ותשע
פעם."

וכשחזר לארמון שאל המלך את הוזיר:
"מדוע שערות האדם מלבינות מוקדם יותר
מאשר הזקן שלו?"



הוזיר לא ידע. הוא גם לא היה נבון דיו כדי לנחש את התשובה לחידת המלך. אך הוא היה ערום. ולכן שאל את אחד המשרתים על המקומות בהם נסע המלך וכשידע זאת כבר יצא למדבר ומצא את הזקן.

"אמור לי, מדוע שערותיך לבנות וזקנך שחור?" שאל אותו.

"לא אוכל לענות לך, אדוני" ענה הזקן.

"אני וזיר המלך. אם לא תענה לי, אזרוק אתך לכלא. אבל אם תספר לי, אתן לך אלף מטבעות זהב."

"גם תשעים ותשע מטבעות נחושת יספיקו" ענה הזקן.



"האיש הזה כנראה טיפש גמור אם רוצה כל
כך מעט כספים" חשב הוזיר. הוא שילם את
תשעים ותשע המטבעות, שמע את התשובה
וחזר למלך.

המלך כעס מאוד כשהוזיר נתן לו את
התשובה, וציווה להביא מיד לפניו את הזקן.
79*



"איך העזת להפר את ההוראה שלי?" קרא המלך.
"לא, הוד מלכותך, לא הפרתי את הוראתך. ביצעתי בדיוק מה שאמרת" ענה האיש.
"איך זה?" השתומם המלך.
"לא אמרתי לוזיר דבר, אלא אחרי שראיתי את פניך תשעים ותשע פעמים במטבעות האלה" והראה את הכספים.
גם התשובה הזו מצאה חן בעיני המלך והוא מינה את הזקן לגזבר, הממונה על האוצר המלכותי. והזקן התחיל לשרת את המלך בלב שלם



כאשר אחרי זמן מה המלך העריך
מחדש את הרכוש שלו וראה כי
עושרו גדל, תגמל את הגזבר
החדש ביד רחבה.
אך ככל שעלה ערכו של הזקן
בעיניו של המלך, כך גדלה גם
הקנאה של הוזיר. הוא תכנן ביום
ובלילה איך להתפטר מהאיש,
שהיה עכשיו המתחרה שלו.



ופעם הוא סיפר למלך שהגזבר החדש
גונב כספים מהאוצר ומסתיר אותם
בביתו.
כשהמלך שמע זאת, הורה לבדוק את
ביתו של הגזבר.



שומרי המלך פשטו על ביתו של הגזבר
אך לא מצאו שם כל דבר חשוב. אבל
הוזיר שליווה אותם גילה בבית דלת
אחת נעולה.
"אהא!" קרא הוזיר "יש כאן חדר סודי!"



*המלך ציווה לפתוח את החדר, אך גם זה
נמצא ריק.
המלך הופתע:
"מה קורה בחדר הסודי הזה?" שאל.



"הוד מלכותו, אני מודה לך מאוד על
הכבוד, ההוקרה ועל לבך הטוב
שגילית כלפי" אמר הזקן "אך
למרות כל הטוב שגרמת לי אני
חייב להישאר צנוע. לכן מדי יום אני
ניכנס לחדר הזה כדי להיזכר כי אני
בסך הכל אותו האדם הפשוט, בעל
שערות שיבה וזקן שחור, שפגשת
פעם במדבר."
"ידעתי כי אתה נבון" אמר המלך
"ועכשיו אני יודע שאתה גם חכם
מאוד."
והוא פטר את הוזיר ומינה את
הגזבר במקומו.