



אנדראה פאטרלייק הוסינובייצ'



השמים  
כחולים



כלכם מכירים את סיפור  
הכלכלי. סיפור על ילדה  
שאבדה את הוריה ונשארה אצל  
מישאי שלא אהבה אותה כמו  
ההוריות שלה.

האם מישאו חושב על ילדים  
שגדלים ללא אהבה וחום? הם  
Marginally independent and creative. לא  
 מבינים אותם והם מוחפשים  
 אהבה. הם מוחפשים זאת  
 בחלומותיהם, בסיפוריהם פיות, בין  
 הצעועים שלהם, בין פרחים,  
 ציפורים וחיות מחמד.  
 סבירנו גדלים כל הזמן ילדים  
 עצוביים.

**זהו סיפור על ילדה צו.**



הייתה פעם ילדה שחיה בעיר, בבניין  
גובה-קומה.

היא הייתה רק בת עשר, אבל נשארה  
לבדה לגמרי. מסביב היו אמנים אנשים,  
אר להם היו ילדים משליהם. אותה איש לא  
יכול היה להLOUD, כפי שאוהבים ההורים.

היא פשוט לא הייתה שיכת.

היא לא אהבה לשחק עם ילדים אחרים.  
היא לא רצתה בחברתם. היא הייתה  
שיכת רק לעצמה, שקטה, סגורה בטור  
עצמה ובודדת.

אולי אילו מישהו חיבק אותה באהבה  
ודאגה, אולי הרגישה קצת חום, הסיפור  
היה שונה. אך זה לא קרה, והיא רק צירנה  
ציורים, כחולים כמו השמיים, קראה  
סיפורים עצובים והבטה דרך החלון. אולי  
מישהו אמר לה מילה טובה לא הייתה  
שמעת. היה כבר מאוחר מדי. היא בנתה  
חומה גבוהה מסביבה. הבניין שבו גרה  
הפרק למגדל גבוה; איש לא יכול היה  
להגיע אליה.

היא התחללה לחיות בעולם משלה.



ברום המגדל היה חלון. כל היום  
היא הביטה דרכו בשמיים כחולים  
ובעננים. לפני זמן רב אמר לה  
מישהו שאמא ריא שם, בין העננים.  
לכן היא חיפשה את תמונהה בכל  
ענן.  
**מאות ציפורים עברו סביבת המגדל**  
**שלה כל יום.**



הציפורים התרגלו אליה והתחלו  
להתקרב. היא דיברה אליהן במשר  
שעות. היא לא הייתה בודדה יותר.  
יכלה לגעת במישחו בידה הקטנה,  
היה מישחו שיכלה לדבר אליו על  
הזמןים כשהייתה מאושרת.  
כל יום היא נזכרה בדבר מה מעברה.



היא גילתה שבין העננים  
חימ יצורים שונים. היה  
שם חילזון. הוא סחב את  
ביתו על הגב. הוא היה  
היחיד שגר בבית זה  
שלו. לפעמים עננים עברו  
בביתו. הילדה נפנפה  
לחילזון בידה.



היא נזכרה אין  
יחד עם אמה  
נהגו להציל  
חלזונות. הן  
העבירה לדשא  
כל חילזון שמצאו  
על המדרכה.



אחרי החילזון הופיע עכבר.  
"איזה עכבר מוזר" אמרה  
הילדה בשקט. זה היה בודאי  
עכבר מאגדות, חשבה. היא  
הכירה אגדות רבות, כי אם  
סיפורה לה אותן לפני שינה.





יום אחד הופיע פיל בין העננים.  
הוא היה גדול ואפור, וצעד  
בשמים בצעדים כבדים. הילדה  
אהבה אותו. אמא שלה הלכה  
איתה לעיתים לגן החיות, והן  
האכilio שם פילים. אולי זה היה  
אחד מהפילים האלה.





יום אחר רוח חזקה נשפה  
בשמיים. השמיים היו אפורים  
והעננים עפו לכל הכוונים.  
ופתאום הופיע ארנב,  
הרוח הביאה שעון לארנב,  
כדי שיוכל לדעת את השעה.  
הארנב נראה לה מוכר. הוא הזכיר לה  
את הארנב מהספר על עליזה בארץ  
הפלאות.اما קראה לה מהספר זהה.  
כן, זה היה אותו הארנב.



ובדיק שנדרה בצב, אותו האכילה בחסה יחד עם אמא, הופיע בשמיים צב. רגליים ארוכות בלטו מתחת לשריון שהגן עליו. לא יהיה אף אחד בשמיים והצב יוכל היה לטיל בחופשיות. היא שאלת אותו לאן הוא הולך. הצב ראה שהילדיה היה לבדה ומונומסת, لكن לא פחד כלל.

"אני מחפש את הגברת שהאכילה אותי לפני זמן רב. היא תמיד האכילה אותי לשבע. שמעתי שהיא חייה בין העננים. אני מחפש אותה" אמר הצב.



ולמחרת הופיע ציפור כחולה. היא נראית שונה, כאילו עשויה מעננים, וכשהילדת שאלת האם היא מכירה את אמה, הציפור אמרה: "אני עוף השמיים. לפני הרבה זמן, כשהחיתי על הארץ, שברתי כנף. לא יכולתי לעוף. גברת אחות לקחה אותי בעדינות, האכילה אותי וטיפלה بي עד שהבראתי. הייתה גם ילדה קטנה איתה. שמעתי שהיא עכשו בשמיים כמווני. אני מhapusת אותה כדי להודות לה." "אבל זאת אימי! איך אפשר למצוא אותה?" שאלת הילדת. אבל הציפור כבר נעלמה בין העננים.



ובדיק כשהילדה אבדה כל תקווה למצוא את אמה, הופעה ציפור אחרת. גם זו הייתה מוזרה מאוד. הייתה לה דלת בחזה. "מי את?" שאלת הילדה. "לפנִי הרבה זמן הייתה שחרור. פעם אחד, כשעוד לא ידעתי לעוף, נפלתי מהקן שלי ולא יכולתי לחזור. חשבתי שלא אראה יותר את אימי. ואז באה אישה אחת עם ילדה הקטנה. הן לקחו אותי בידיהן, מצאו את הקן והחזירו אותי לאמה. היום אני יכול להחזיר את הילדה לאמא שלה. כניסה דרך הדלת זו ועלי במדרגות לשמיים. שם תמצאי את כל האהבה והחום שאבדת לפני שנים" אמר השחרור בקול שקט. הילדה עברה בדלת ועלתה במדרגות. איש לא ראה אותה יותר. הציפורים שעפו בשמיים הכהולים מספרות שהיא אפשרה בין העננים, ביחד עם אמה.



צילום זה עשתה אמי כשהייתי בת חמש.  
אחרי עוד חמיש שנים קרה דבר עצוב. אבדתי  
את שני הוריו.  
במשך הזמן גידلت, למדת ציור, התחרתנתי  
ויש לי ילדה משלי. אירדתי הרבה ספרי ילדים  
אבל תמיד רציתי גם ספר ממש משלי.  
אני מקדישה את הספר לאمي. ממנה ירשתי  
את האהבה לציור ולצבעים. בעבודתי אני  
משיכת במקומם בו היא הפסיקה.

המחברת