

קרפד מנומר יוצא לשייט



קרפד מנומר הלך לנחל כדי לשתות לגימה.
"הי! דובון טדי. ראה מה מצאתי!" קרא.
דובון טדי רץ מיד לחוף הנחל. "מה מצאת?"
שאל.
"מצאתי סירה קטנה" אמר קרפד מנומר "ואני

רוצה לשוט בה. בוא איתי, דובון טדי."
"הידד! נשוט ביחד! קרא דובון טדי.



קרפד מנומר קפץ לתוך הסירה ודובון טדי
אחריו.
"עכשיו הסירה תשוט" אמר קרפד מנומר.
"נכון, ענה דובון טדי. קצה אחד של הסירה
היה במים והשני על החוף. אבל כשקפצת
פנימה דחפת אותה למים ועכשיו היא נעה עם
הזרם."
"לאן הסירה תגיע?" שאל קרפד מנומר.
היא יכולה לשוט הלאה והלאה עד שתגיע

הוא התעורר רק בבוקר.
"דובן טדי! דובון טדי!" קרא "האם אתה ער?"
אבל הוא לא ראה את דובון טדי. קרפד מנומר
היה לבדו בסירה הקטנה.
"הייתי רוצה ללכת הביתה" אמר לעצמו "לא
נעים לשוט לבד. מעניין איפה אני."
הוא הביט על החוף ושם ראה את הבית



הקטן ושיח הורדים של בטי.
קרפד מנומר שפשף את עיניו והסתכל שוב.
בדיוק באותו הרגע על החוף הופיעו בטי ודיקי
קטן.



לים" ענה דובון טדי.
דובון טדי נשכב בסירה ועצם את עיניו. "אני
רוצה לנמנם קצת" אמר "אני עייף מאוד."
"אני לא רוצה לישון" אמר קרפד מנומר "אני
נהנה מהשייט."
הרבה זמן עמד קרפד מנומר בסירה. הוא
הביט על המים ועל העצים ועל הדשא. אבל
בסוף השמש שקעה והלילה החשיך ואז
קרפד מנומר נשכב לישון.

והסירה התקרבה לחוף.
קרפד מנומר קפץ אל החוף. "הי, קרפד
מנומר, איפה היית?" שאלה בטי.
"הלכתי לשוט" ענה קרפד מנומר "אבל לא
הגעת רחוק. עכשיו אני צריך ללכת ולטפל
בורדים." הוא קפץ אל הבית של בטי. שם
מצא את דובון טדי יושב תחת שיח הורדים.
"כבר חזרת?" שאל דובון טדי.

"כן" ענה קרפד מנומר "אתה ברכת והשארת
אותי לבד. אני לא אוהב לשוט לבד. מוטב
שאשאר כאן ואטפל בשיח הורדים."



"איפה הסירה שלי?" שאל דיקי קטן
"השארתי אותה כאן בלילה."
"אני רואה אותה" אמרה בטי "היא שטה עם
המים."
"היא לא יכלה להתרחק הרבה כי קשרתי
אותה לעץ" אמר דיקי. הוא משך את החבל

