

החתול החום

סיפור לליה ג'אפרי
ציורים אלאין באיליצ'ה



יש לי חתול חום. חתול רשע. כפי שסבתא
אומרת, החתול החום שלי לא שומע לאף
אחד. האפרוח שלי לא יכול לאכול את
הזרעונים שלו כי הוא מפחד מהחתול.





כשהציפור הכנרית פותחת את מקורה כדי
לשיר, החתול החום מתחיל ליילל. הוא מיילל
כל כך חזק ששירה של הכנרית לא נשמעת.
כפי שסבתא אומרת, הוא לא מקשיב לאף
אחד.



יום אחד החלטתי להעניש את
החתול החום. חיה לא צריכה
להיות רשעית כזו.



שמתי את החתול החום
בסל האופניים שלי
ונסעתי. נסעתי ונסעתי
עד שהגענו לגן ציבורי,
רחוק מהבית. שמתי את
החתול החום ליד עץ גדול
ואמרתי "אדון חתול חום!
כאן תישאר ימים אחדים,
כדי שתבין איזה חיים
נוחים היו לך אצלנו
בבית!"




כשחזרתי, האפרוח שלי המתין לי ליד השער.
אמרתי "עכשיו תוכל לאכול את הזרעונים בשקט
וללא הפרעה." אבל האפרוח שלי דאג מאוד. ואז
ראיתי שהכנרית שלי איננה והבנתי מדוע
האפרוח שלי מודאג. האפרוח רקד סביבי ובכה.
הוא רצה את הכנרית והכנרית אבדה.
אמרתי לאפרוח "בוא, נלך למצוא את הכנרית."
הלכנו. האפרוח ואני.



הכנרית שלי חכמה מאוד. היא פיזרה זרעונים שלה
לאורך דרכה. האפרוח ואני הלכנו על פי הזרעונים.
ופתאום ראינו מרחוק אותו העץ שלידו הורדתי את
החתול החום. כפי שסבתא אומרת, כל הצרות
מתחילות עם החתול החום. הזרעונים של הכנרית
הוליכו אותנו לגן הציבורי.
קראתי "הי! חתול חום! אם תפגע אפילו בנוצה אחת
של הכנרית, אעניש אותך מאוד!"
ועוד קראתי "כנרית יקרה, תמתיני רגע. תכף נגיע
אליך!"





נכנסנו לגן. ואז שמענו יללה של החתול.
קראנו, אני והאפרוח "קדימה! אנו באים
אליך, חתול חום!"
ניגשנו לעץ אבל הם לא זזו, לא החתול
ולא הכנרית. הם היו עסוקים במשחק
שלהם, שרו חזק ולא הרגישו בנו בכלל.
והרי סבתא אומרת שזה לא יתכן. חתול
וכנרית לא יכולים לשחק ביחד.
אבל הם ישבו ביחד ושרו. קודם הכנרית
ואחריה החתול החום.





הכנרית הפסיקה
אתשירתו של החתול
החום והחתול החום
התחיל לשיר
מהתחלה. אבל
השירה שלו
השתפרה. צחקנו
והריעונו.
אמרתי "כל הכבוד,
חתול חום. השתפרת
מאוד."
ואז החתול החום ראה
אותנו. הוא רץ אלי
והתחבק לרגליי.
כנראה חסרתי לו.
הכנרית שלי התיישבה
על כתפי ולידה
התיישב גם האפרוח.



עכשיו, אומרת סבתא, החתול נעשה תרבותי.
כלומר הוא מקשיב לי ולא מזיק יותר. וסבתא
אומרת שזה הודות לכנרית. אילו הכנרית לא
לימדה אותו לשיר, הוא היה מקנא ועושה
צרות כל חייו.

