

## הרפתקה של ברונו



יום אחד החליט ברונו ללכת לבדו לגן. הוא רגיל היה כבר לנסוע באוטובוס, כך שזה לא היווה כל בעיה. הוא לבש את בגדיו, שם קצת אוכל לתרמיל הגב שלו ויצא מהבית.

תחנת האוטובוס לא הייתה רחוקה. הוא הלך לשם ברגל. היתרון לדובון קטן כמו ברונו באוטובוס היה, שהוא לא היה צריך לקנות כרטיס. איש לא הרגיש בו שם, ולא שאל האם הוא כבר שילם.

ברונו אהב לנסוע באוטובוס כי יכול היה משם לראות דברים מעניינים. היו שם הרבה אנשים שונים וקו האוטובוס עבר גם במקומות מעניינים עם

בניינים יפים.

הוא הביט דרך החלון ופתאום הרגיש שעבר כבר את התחנה שלו. הוא מיהר וקפץ מהאוטובוס ונפל על האף, אך זה לא הדאיג אותו כי היה מאוד מרוגש. עוד אף פעם הוא לא היה לבדו בגן.



כשקם היה קצת מבולבל. איפה הגן? הוא הביט סביב והרים את אפו כדי לרחרח דשא ועצים. אהא! זה הכיוון. עכשיו כאשר באמת הריח את הגן התחיל למהר ולא שם לב לשום דבר סביב. אחרי זמן, שנראה לו ארוך מאוד, הגיע ברונו לגן. וואוו! כמה הוא גדול. אמנם שמע הרבה על גנים, אך לא חשב שהם גדולים כאלה.

הוא הביט סביב והבין שהוא בדשא, וצרעה עפה



לידו. הוא שנא צרעות! הוא שמע עליהן סיפורים  
איומים, ועכשיו אחת כנראה עקצה אותו! איך יתכן  
הדבר? כנראה הוא נרדם. ברונו נעשה חלש  
והתעלף. אחרי כמה דקות התעורר והרגיש שאפו  
הוא כפליים גדול מהרגיל. עדיין קצת מבולבל,  
החליט ברונו לחזור הביתה.  
הדרך חזרה לקחה הרבה זמן ועייפה אותו יותר  
מאשר הדרך המעניינת לשם. אך בסוף הוא הגיע.

הוא התעייף מאוד מההליכה והגן מצא חן בעיניו,  
כך שהתיישב מיד על  
הדשא והתחיל לחשוב  
על עצמו ועל היקום.  
ובסוף נרדם. בחלומות  
הוא צעד בגן גדול עם  
הרבה מאוד פרחים.



נדמה היה לו בחלום כי הוא שומע גם צליל זמזום,  
אך היה לו כל כך נוח כאן כי לא דאג כלל. אך  
פתאום התעורר! מהו הכאב החד באפו? ואיפה  
הוא?





לא היו לו מפתחות כניסה והיה צריך לצלצל. הוא היה במצב איום. הוא בקושי יכול היה לפתוח את עיניו וגם לא יכול היה לדבר, כך שאי-אפשר היה לדעת איפה היה. הוא רק הצליח רק לומר "צרעה" ולהצביע על אפו.

ברונו מסכן! אפו היה באמת גדול מאוד, וצריך היה לטפל בו. לכן חבשו אותו כראוי והוא נעשה עוד יותר גדול.

בחלומות אחר כך פקדו אותו צרעות ודבורים והוא החליט לא ללכת יותר לגן. לעומת זאת הוא היה גאה מאוד בתחבושת שלו ובהרפתקה שעליה סיפר לנו. הוא אפילו הלך לצלם כדי להצטלם עם התחבושת.